

Welkom dienst



**Jozefkerk
Assen**

thema:

“Welterusten met God”

**Voorganger: ds. Bram Hofland
uit Hasselt**

**m.m.v.: Interkerkelijk Mannenkoor
Drachten o.l.v. Freddy Veldkamp**

organist: Gerwin van der Plaats

**Zondag 24 sept. 2023
Aanvang 19.00 uur
Samenzang voor de dienst: 18.45 uur**



Samenzang voor de dienst

Heer wij zijn bijeengekomen (Op Toonhoogte 355:1 en 4)

Heer, wij zijn bijeengekomen,
mensen, overal vandaan;
had Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.

Laat uw liefde ons bestralen,
laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen
onze zonden, één voor één.
Als wij falen, weer verdwalen
schijnt uw licht, uw licht alleen!

Machtig God, sterke Rots (Hemelhoog 609)

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid
Prijst hem tot in eeuwigheid.

Koor: Door alles heen (Whispering Hope)

Welkom: Ebel Dijkman

Zingen De dag, door Uwe gunst ontvangen (Lied 248: 1, 3 en 4)

De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

De volgende Welkomdienst wordt gehouden op
zondag 26 november 2023.

Voorganger is ds. René Millenaar uit Drachten.

Muzikale medewerking verleent
het CZM (Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor) .
o.l.v. Frits Vugteveen.

Organist is Gerwin van der Plaats.

Indien u het werk van het Comité welkomdiensten wilt steunen
dan kunt u een bijdrage overmaken op rekening
NL56 RABO 0171 7742 13 t.n.v. Comité welkomdiensten Assen.

Uw bijdrage kan ook via de SCIPIO-app worden overgemaakt
op de collecte bestemd voor de Welkomdienst.

Namens het Comité alvast bedankt voor uw bijdrage

Na afloop van de dienst is er gelegenheid na te praten met
ds. Hofland in de hal van de kerk aan de Collardslaan.

Opgave verzoeknummer.

Het Comité stelt het op prijs wanneer u aandacht vraagt voor
een lied dat u in de Welkomdienst graag wilt laten zingen.
U kunt uw opgave mailen aan dhr. Dijkman: ebdijkman@ziggo.nl

We wensen u verder nog een goede zondagavond toe en
hopelijk tot ziens op zondag 26 november 2023..

Ga met mij mee, o Heer
ga met mij mee.
Draag mij op handen, Heer,
schenk mij Uw arm.
Uw tegenwoordigheid
is voor mij leven Heer,
ga met mij mee, ga met mij mee.

Zegen

Zingen als antwoord op de Zegen

Vervuld van uw zegen (lied 425).

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

Voorwaar de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Stil Gebed, Votum en Groet

**Koor: Grote God wij loven U.
Rise up, o church of God**

Gebed

Schriftlezing: Psalm 4

Voor de koorleider. Bij snarenspeel.
Een psalm van David.
Antwoord mij als ik roep,
God die mij recht doet.
Geef mij ruimte als ik belaagd word,
wees genadig, hoor mijn gebed.
Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,
is de schijn u lief, de leugen uw leidraad?
De HEER schenkt zijn gunst aan wie Hem trouw is,
de HEER luistert als ik tot Hem roep.
Beef voor Hem en zondig niet,
bezin u in de nacht en zwijg.
Breng de juiste offers,
heb vertrouwen in de HEER.
Velen zeggen: 'Wie maakt ons gelukkig?' –
HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
In U vindt mijn hart meer vreugde
dan zij in hun koren en wijn.
In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want U, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

Koor: Where no one stands alone
De Hemelen juichen

Zingen: Breng rust in mijn leven (melodie: It is well with my soul)

Breng rust in mijn leven,
geef vrede vandaag.
Gedachten, zij maken verward.
Ik zoek naar een antwoord,
maar vind slechts een vraag:
Heer mijn God, geeft U rust in mijn hart.
Geef mij rust, geef mij rust,
hemelrust, hemelrust.
Geef mij rust, stille rust in mijn hart.

Wanneer in mijn leven
de dagen donker zijn,
als vragen maar komen en gaan,
dan vouw ik mijn handen
en zeg U mijn pijn: Heer mijn God,
neem mij zondaar toch aan.
Geef mij rust, geef mij rust,
hemelrust, hemelrust.
Geef mij rust, stille rust in mijn hart.

En straks komt de dag
dat ik naar U toe mag gaan.
Wees gij dan het licht in mijn nacht.
Genade, vergeving,
want U kent mijn naam.
Aan het kruis is het wonder volbracht.
U geeft rust, U geeft rust,
eeuwig rust, eeuwig rust
ik geloof dat Uw rust op mij wacht.

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: O Heer mijn God, ook deze nacht
(Gezang 387: 1, 2 en 7, Liedboek '73)

O Heer mijn God, ook deze nacht
zij lof en eer U toegebracht
omdat Gij dag en duister scheidt
en ons het licht gegeven hebt,

Om Christus' wil doe mij niet aan
het kwaad dat ik U heb gedaan,
veeleer vergeef mij, Heer, en geef
dat ik voortaan in vrede leef.

Looft God de Heer die eeuwig leeft,
alles uit niets geschapen heeft,
die ons tot aan zijn dag behoedt
en onze ogen opendoet.

Collecte en orgelspel

Koor: Nieuw Jeruzalem
Jezus is wachtend, o zondaar op u.

Dankgebed

Zingen: Ga met mij mee o Heer.
(Baptistenbundel 547, melodie: More love to Thee).

Ga met mij mee, o Heer,
ga met mij mee.
Zonder U durf ik niet,
sta ik alleen.
In Uw aanwezigheid
durf ik te leven, Heer.
ga met mij mee, ga met mij mee!

Ga met mij mee, o Heer,
ga met mij mee.
Stel mij gerust, o Heer,
geef mij Uw kracht.
Door Uw aanwezigheid
kan ik weer leven, Heer,
ga met mij mee, ga met mij mee.