



Zondagsbrief Jozefkerk

21e jaargang, nr.32; 8 april 2018

Contactpersoon voor de zondagsbrief van
15 april: Johanna de Vries, tel. 356473

Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur.

E-mail: zbrf@jozefkerk-assen.nl

Wijkgemeente Jozefkerk: www.jozefkerk-assen.nl

Stichting sociaal & culturele activiteiten Jozefkerk | info@sca-assen.nl – www.sca-assen.nl

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk

Vanmorgen vieren we een dienst van Jonge Kerk, met accent op de 'middengeneratie' en de jeugd, maar bedoeld voor alle leeftijden!

Het is de tweede zondag in de Paastijd: *Quasi modo geniti*, 'als pasgeboren kinderen'.

Thema van de dienst is: 'Eerst zien en dan geloven?'

Voorganger : ds. Ron Koopmans

Muziek : Muziekgroep; zang: Maartje de Vries; organisten Johan Timmer en Allard Kuipers; pianisten Johan Timmer en Inge Kuipers

Gesproken woord : Yvonne Oosterhuis, Geertje Bolland, Johan Kuipers en Bas Guchelaar

Koster : Ramon Troost

Ouderling : Bas Guchelaar

Diakenen : Rinke van Veen, Hennie Kosse en Gerda Zwama

Lezingen : Exodus 33: 12-23 en Johannes 20: 24-29

Liederen voor de dienst: Het graf is leeg (melodie Gez. 304 Liedboek '73);
Er is een dag (Opw. 585).

Liederen in de dienst: Psalm 81: 1, 4, 11; Lied 216; God wijst mij een weg (Opw. 429);
Wees stil voor het aangezicht van God (Opw. 464); Wij gaan voor even uit elkaar; Zegen mij
(Opw. 710); Niet zien en toch geloven (melodie Lied 968); Nu is het Pasen, Jezus leeft (melodie
Lied 870); Nog voordat je bestond (Opw. 599); U zij de glorie (Opw. 213).

Oppasdienst : Caia Veldkamp en Karin Schipper

Kindernevendienst: voor de kinderen van de basisschool o.l.v. Karin de Leth

Bijbeltekst: Genesis 3:1-24

Thema: Ik zou zo graag.....

Adam en Eva mogen van bijna alle bomen eten, behalve van die ene. Ze doen het toch... 'Ik was het niet, het was Eva', zegt Adam. 'Ik was het niet, het was de slang', zegt Eva'.

Maar dat verandert niets aan wat er gebeurd is.

Collecten : 1. diaconie; 2. JOP (jeugdwerk protestantse kerk); 3. onderhoud gebouwen

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Nanninga-van Goor.

Koffiedrinken

Vanmorgen drinken we koffie, thee of fris in de kerkzaal. Een mooie gelegenheid om nog even na te praten over de dienst en elkaar te ontmoeten/te leren kennen. Van harte aanbevelen!

Volgende week zondag 15 april

is de derde zondag van Pasen. We lezen Genesis 4: 1-16 en Johannes 21: 15-24.

Het Jozefkoor verleent medewerking aan de dienst. Voorganger is ds. Ron Koopmans.

Voor de dienst is er inzameling voor de voedselbank, tijdens de dienst is er Tienerdienst, en na afloop gezamenlijk koffiedrinken in de hal en de zalen.

Voedselbank

Zondag 15 april vindt er weer inzameling van goederen voor de voedselbank plaats in de Jozefkerk. Elke 3de zondag van de maand zamelen we goederen in voor de voedselbank in Assen. In de hal van de kerk en bij de hoofdingang zijn vrijwilligers aanwezig aan wie de goederen kunnen worden afgegeven. Suggesties voor etenswaren zijn: groente/fruit uit blik, brinta/ontbijtgranen, rijst, macaroni, koffie, thee, ontbijtkoek, evergreen. Ook zeep en tandpasta zijn goederen die nodig zijn.

Liever niet met boodschappen sjouwen? U kunt ook een financiële gift geven!

Activiteiten in de wijkgemeente:

maandag	19.30 uur: Moderamen
dinsdag	19.30 uur: Diaconie
dinsdag	20.00 uur: Middenkring, bij Alice en Elwin, Kristalstoep 3
woensdag	12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F.H. Folkerts)
woensdag	20.00 uur: Belijdeniskring
donderdag	10.00 uur: Koffie-inloop
donderdag	19.30 uur: Leeskring (hoofdstuk 15 e.v.)
vrijdag	14.30 uur: Voorjaarsmiddag voor ouderen
vrijdag	19.00 uur: Vrijdagavondclub
vrijdag	19.30 uur: Jozefkoor

Jonge Kerk-avond

Reminder: Woensdag 18 april is er een Jonge Kerk-avond.

Speciaal voor mensen van 15 tot 50 jaar.

De inloop is vanaf 20.00 uur, het programma start om 20.15 uur.

We sluiten de avond af met een hapje en drankje.

Als de kinderen naar de kindernevendienst gaan zingen wij:

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht;
dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal!