



Zondagsbrief Jozefkerk
21e jaargang, nr.36; 6 mei 2018
Contactpersoon voor de zondagsbrief van
13 mei: Johanna de Vries, tel. 356473
Kopij inleveren voor DINSDAGAVOND 18.00 uur.
E-mail: zbrf@jozefkerk-assen.nl

Wijkgemeente Jozefkerk: www.jozefkerk-assen.nl

Stichting sociaal & culturele activiteiten Jozefkerk | info@sca-assen.nl – www.sca-assen.nl

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk

Het is de zesde zondag in de Paastijd, zondag 'Rogate', bidt!

Voorganger : ds. Ron Koopmans
Koster : Betsie Kraan
Organist : Johan Gerkes
Ouderling : Ernst Lutgert
Diakenen : Henk Tibben, Annet Kiers en Anneke Geertsema
Lezingen : Genesis 8: 1-14; Johannes 15: 9-17

Liederen voor de dienst: zie ommezijde!

Liederen in de dienst: Psalm 65: 1 en 4; Klein Gloria (Lied 195); Lied 709 (met Jozefkoor);
Wij zijn bij U gekomen; Lied 635 (oneven verzen solo); Lied 636 (met
Jozefkoor); Lied 791; Lied 708: 1, 6, 14.

Oppasdienst : Stoyanka Kirova-Stankova en Claudia Ismail-Overwijk

Kindernevendienst: voor de kinderen van de basisschool o.l.v. Karin de Leth en Jasmijn
Beekman. **Thema:** Op de uitkijk. Bijbeltekst: Genesis 8:1-14; Noach is met alle dieren in de ark
gegaan en toen is het gaan regenen. Héél hard gaan regenen. Maar nu wordt het weer droog.
Noach staat op de uitkijk en ontdekt dat de aarde langzaam maar zeker weer tevoorschijn komt

Collecten : 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Metselaar-van Dalen.

Hemelvaartsdag 10 mei zijn er twee diensten:

Om half tien een dienst **in de Jozefkerk**. Voorganger is ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn
Psalm 110: 1-4 en Hebrëen 4:14-5:10. We zingen de volgende liederen:

Psalm 47: 1 en 2; Klein Gloria (195); Lied 985; Liedb.'73 Gezang 230: 1 en 5; Liedb. '73 Gezang
231: 1 en 2; Lied 663 (mel. Liedb.73 Gez. 234); Kroon Hem met gouden kroon (Hemelhoog
216/JdHeer 722). Er zal een liedblad worden uitgereikt.

Om 10 uur de gezamenlijke **Openluchtdienst in de Gouverneurstuin**, met als thema:

'Volg de Leider?!' Voorgangers zijn mw. Foekje Dijk en dr. Peter van de Peppel. Muzikale
medewerking verleent 'Oranje' onder leiding van Johan Gerkes. Mocht het te hard regenen, dan
wordt uitgeweken naar de Adventskerk. Uiterlijk woensdagavond wordt dit dan gemeld op de
website: www.pkn-assen.nl. Iedereen van harte welkom!

Brievenactie Amnesty

Deze zondag houdt Amnesty International weer een schrijfactie, ditmaal voor China en Indonesië. Bij de
uitgang Collardslaan kunt u na afloop van de dienst brieven meenemen, met een toelichting op de actie.
Via www.amnesty.nl kunt u nog meer doen, bijvoorbeeld een petitie tekenen of u opgeven voor sms-acties.
Schrijft u mee? Namens Amnesty, Marian Nuis.

Volgende week zondag 13 mei is de zevende zondag van Pasen, zondag 'Exaudi', hoor, Heer!

Voorganger in de dienst is ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Genesis 9: 8-17 en Johannes 17:
14-26. Er is tienerdienst in de bovenzaal. De kerkdienst zal misschien iets korter zijn dan
gewoonlijk, omdat ds. Koopmans ook op Witterzomer zal voorgaan.

Activiteiten in de wijkgemeente:

maandag	19.30 uur: Moderamen
dinsdag	19.30 uur: Diaconie
woensdag	12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)
woensdag	20.00 uur: Belijdeniskring
vrijdag	19.30 uur: Jozefkoor, extra repetitie

Verslag van de tweede Jonge Kerk bijeenkomst. Met een groep van circa 24 enthousiaste jonge leden hebben we de eerste drie diensten geëvalueerd. Er werd enthousiast verslag gedaan door Ellen Timmer, Marise Kaper en Robert Hulzebos over hun deelname aan de voorbereiding of de muziekgroep. Natuurlijk werden de tips en tops met elkaar gedeeld om zo de volgende diensten nog beter te laten worden. Daarnaast werd er een brainstormsessie gehouden voor de komende serie diensten en gevraagd wie wil helpen met de voorbereiding. Het enthousiasme is groot en we hebben al heel wat namen op papier kunnen zetten. Wanneer je nog ideeën hebt voor de komende diensten of je wilt medewerking verlenen om de Jonge Kerk tot een groot succes te maken dan zien we jouw aanmelding graag tegemoet. Op het moment van dit schrijven is er een afvaardiging vanuit de Jozefkerk bij de vergadering aanwezig waar de profielschets voor de predikant met bijzondere opdracht (de middengroep/jonge kerk) vast te stellen. We zien dat er van alle kanten wordt geïnvesteerd in een levendige gemeenschap! Graag willen we nog mensen toevoegen aan het panel Jonge Kerk; lijkt het jou leuk om mee te denken over de verdere vormgeving van de Jonge Kerk; jongeren en ouderen te enthousiasmeren; kijkje in de "keuken" van de wijkgemeente; meldt je dan aan! Op deze plaats natuurlijk ook alle dank aan onze wijkpredikant Ron Koopmans die met veel inzet gezorgd heeft dat de eerste serie van jonge kerk zo'n groot succes is geweest. Noteer al vast in jullie agenda: 16 september Startzondag (wie wil helpen met voorbereiden?); 28 oktober Jonge Kerk met ds. Gardenier; 14 november Jonge Kerkavond (wie wil helpen met voorbereiden?); 20 januari Jonge Kerk met ds. Joanne Greving

Als de kinderen naar de kindernevendienst gaan zingen wij:

Wij zijn bij U gekomen om kind aan huis te zijn,
wij openen onze harten, Heer, voor uw groot geheim.
O lieve God, wij vragen: kom heel dicht bij ons staan.
Wij leven door uw liefde, wij leven door uw Naam.
Wij zijn bij U gekomen, want Jezus gaat ons voor.
Zijn hartelijke liefde wijst ons het goede spoor.

Zingen voor de dienst: Ik wil zingen van mijn Heiland (JdHeer 657: 1 en 3)

Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde wondergroot,
die zichzelf gaf aan 't kruishout, en mij redde van de dood.
Refr. Zing o zing van mijn Verlosser, met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld, en ik was vrij!

'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, spreken van zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven over zond' en satans macht. Refr. Zing o zing...

Gelukkig is het land (Liedboek '73 Gezang 416)

Gelukkig is het land, dat God de Heer beschermt.
Als daar met moord en brand de vijand rondom zwermt,
en dat men meent: hij zal 't schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan hij zelf komt tot de val.

Gedankt moet zijn de Heer, de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons 't zijner eer dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht des Heren al gewracht!
O Heer, o Heer, o Heer, hoe groot is uwe macht!