



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

25e jaargang no. 2; 3 oktober 2021

Contactpersoon 26 september 2021: Hendrik Terburg (tel. (tel: 0592 269 791)
Kopij voor volgende week inleveren voor **donderdagavond 23 september 18:00 uur**

Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl
Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Thema: 'Wie zonder zonde is...'

Voorganger: Ds. Bert Altena

Lezingen: Johannes 8: 1 - 11.

Liederen: Aanvangslied Psalm 119: 31 en 34; Klein Gloria; Lied 213; Lied 321; Lied 695; Slotlied 868: 1, 2 en 5

Muziek: Joachim Martijn (orgel)

Ouderling: Thea Wubs

Diaken: Daan Kraan, Gerda Zwama

Koster: Dennis Bouwmeester

AVO-team: Willemien Hollander (presentatie) en Allard Kuipers (video)

Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de mogelijkheid te geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken.

In de kerkzaal zelf worden de liederen en lezingen getoond op de schermen.

Beide activiteiten worden verzorgd door de leden van de Audio Visuele Ondersteuning.

Collecte: 1. Diaconie; 2. Kerk en Israel; 3. Onderhoud gebouwen

In de kerk vind de collecte plaats bij het uitgaan. Kijkers thuis kunnen bijdragen via de

Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken

op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van het collectiedoel waarvoor uw gave bestemd is.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Frank de Graaf en Mirjam van Wijk.

Nevendienst voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Sandra van Haren.

Bijbeltekst: Genesis 27:1 - 40 **Thema:** Jakob bedriegt zijn vader

Jakob wil de eerste zijn. Het recht van de eerstgeboren zoon kocht hij slim van Esau voor een kop linzensoep. Nu gaat hij op dat spoor verder. Hij ontdekt dat Isaak Esau wil zegenen en wil dat koste wat het kost, voorkomen. God heeft beloofd hem te kiezen om de belangrijkste te zijn.

Jakob neemt het recht in eigen hand en bedriegt zijn vader. Zijn moeder helpt hem daarbij; zij bedenkt het plan zelfs. Iedereen wordt slachtoffer van dit bedrog: vader Isaak, broer Esau. Maar ook Rebekka en Jakob, want het gezin valt uit elkaar.

Esau haat Jakob en wacht op zijn kans om wraak te nemen. Jakob moet vluchten, omdat het thuis onleefbaar is. De afgedwongen zegen is bitter en vol verdriet. Jakob bedroog ook zijn God door niet op Hem te vertrouwen. Toch laat God Jakob niet vallen.

Versoepeling Kerkdienst

Naar aanleiding van het advies van de landelijke PKN heeft het moderamen van de wijkkerkenraad besloten om de kerkdiensten in de Jozefkerk meer mensen toe te laten. We houden 'gepaste afstand', maar iets minder dan de anderhalve meter: in elk geval een stoelruimte tussen twee kerkgangers uit verschillende huishoudens.

Wel zal er ook nog een stuk in de kerkzaal blijven, aan de kant van de Kerkstraat, waar die anderhalve met wel geldt. Dit voor mensen die zich daar veilig bij voelen.

Het aanmelden komt te vervallen.

De diensten blijven online te volgen via www.kerkomroep.nl of via <https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live>

Raadpleeg voor de precieze gegevens telkens onze website.

Bloemengroet

Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar de heer Rinus Hulst. We wensen hem van harte beterschap.

Activiteiten in de wijkgemeente

woensdag 13.30 u. Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. A. Brink)

vrijdag 15.00 u. Repetitie Jozefkoor

Zegening en voorbede

Een dienst om op adem te komen. Er hoeft niets, er kan wel veel: een gebed inbrengen of een kaarsje aan steken, voor je laten bidden, of luisteren naar de muziek. Aanmelden hoeft niet, wees welkom.

Zondag 17 oktober, 19.00 uur in de Jozefkerk m.m.v. ds. Esther Struikmans en ds. Elly Veldman, Everlien en Piet Bruinsma, piano en gitaar

Redactieleden zondagsbrief gezocht

Met een klein team verzorgen we wekelijks de zondagsbrief op basis van aangeleverde kopij.

Je selecteert en redigeert die, zodat alle essentiële informatie op twee pagina's (in MsWord) past.

Dit doe je - na een inwerkperiode - geheel zelfstandig, ongeveer eenmaal per maand op de donderdagavond.

Daarnaast hebben we zo nu en dan redactieoverleg en communiceren we binnen de redactie voornamelijk per e-mail.

Voel je je aangesproken: e-mail naar zbrf@jozefkerk-assen.nl We zien je reactie met belangstelling tegemoet.

Oproep kalligrafieschrijver

Voor het bijhouden van onze dooprol die in de kerk hangt, zijn we op zoek naar iemand die de kunst van het kalligraferen beheerst.

Het zou fijn zijn als we deze traditie voort kunnen zetten zodat de dooprol binnenkort weer compleet is.

Reactie graag naar scriba@jozefkerk-assen.nl

Print/digitaal

In deze 2 gedrukte pagina's zijn (beknoptere) berichten opgenomen over de directe actualiteit. Wat bredere berichten staan op de volgende pagina's die alleen digitaal beschikbaar zijn via de site van de Jozefkerk (jozefkerk-assen.nl).

1ste collecte 17 oktober 2021

Vrouwen versterken in Noord-Kameroen

Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen, dat onze gemeente op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze kerk ondersteunt haar gemeenteleden met duurzame landbouw en theologisch onderwijs. Ook is er speciale aandacht voor vrouwen.

Jacqueline Toubakoum (1974) werkt voor het landbouwprogramma van de Lutherse Broederkerk. Ze traint vrouwengroepen. Jacqueline merkt dat steeds meer vrouwen naar haar trainingen komen. In het begin was dat nog moeilijk. Vrouwen hebben in Noord-Kameroen een ondergeschikte rol. Ze zijn verantwoordelijk voor het huishouden, het voedsel en de kinderen. Het is lastig om ze bij elkaar te krijgen. Als ze van hun man niet mogen komen, dan kan dat ook niet. En vaak zijn bijeenkomsten te ver om te lopen.

De kerk deelde fietsen uit, zodat de vrouwen zich makkelijker kunnen verplaatsen. Ook zien hun mannen dat de bijeenkomsten nuttig zijn, zodra het meer geld voor hun gezin oplevert. Jacqueline: "Sinds we speciale vrouwengroepen hebben oprichten, kunnen we vrouwen makkelijker mobiliseren. Onze vrouwen voelen zich prettiger met vrouwen onder elkaar."

"Ik leer de vrouwen van alles over landbouw. Ze leren hoe ze kippen of geiten kunnen houden en hoe ze een goede oogst kunnen krijgen in het droge seizoen. Ze leren het belang van bomen planten en van energiezuinige ovens. Een deel van de maïs-oogst hebben we in een loods opgeslagen. Zodra de prijs van maïs weer omhoog gaat, verkopen de vrouwen dit met grote winst."

Samen staan deze vrouwen sterker. Ze helpen elkaar met de oogst en sparen samen. Daardoor stijgen hun inkomsten.

Helpt u ook mee?

Daan Kraan, ZWO diaken v/d Jozefkerk.

PKA Gezond

Houd elkaar vast!

In 2020 waren er veel minder inkomsten voor de PKA vanuit collecten, giften en kerkelijke bijdragen van gemeenteleden. Dit heeft gezorgd voor nog een extra verlies van €62.000 ten opzichte van de begroting 2020.

De exacte cijfers kunt u op de website van de Protestantse Kerk Assen vinden.

De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden. Daar is hulp bij nodig. De coronacrisis heeft financieel veel van de PKA gevraagd. Met een extra collecte vragen we leden daarom om financiële steun. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.

Daarom houdt de PKA eind september een extra collecte. Gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is op het Kerkelijk Bureau, ontvangen hiervoor een e-mail. Is uw e-mailadres niet bekend op het Kerkelijk Bureau, dan ontvangt u brief met acceptgiro.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer NL22 RABO 0373 715 730, in de donatieboxen in de kerkgebouwen of (vanaf zondag 26 september) via de collectes in de Scipio app.

Samen kunnen we elkaar vasthouden in én na coronatijd.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Erwin Kremer