



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

23e jaargang no. 53; 30 augustus 2020

Contactpersoon 30 augustus 2020: Anneke Kramer (tel. 0592 347 993)
Kopij voor volgende week inleveren voor **donderdagavond 3 september 18:00 uur**

Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl
Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Elfde zondag van de zomer.

Online kerkdienst

Vanmorgen een online-kerkdienst, uitgezonden vanuit de Jozefkerk. De dienst is te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com.

Dat laatste verdient de voorkeur, u vindt het kanaal van de Jozefkerk op: bit.ly/youtube-Jozefkerk

Voorganger: ds. Ron Koopmans

Organist: Johan Gerkes

Zang: Leden van het Jozefkoor

Ouderling: Ernst Lutgert

Koster: Josje Zeilstra

AVO-team: Marten Kloeze (presentatie) en Martin Vrieling (video)

Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de mogelijkheid te geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken.

In de kerkzaal zelf worden de liederen en lezingen getoond op de schermen.

Beide activiteiten worden verzorgd door de leden van de Audio Visuele Ondersteuning.

Lezing: Romeinen 12: 1-8 en Mattheüs 17: 14-20

Liederen: Loof God de Heer (Psalm 105: 1 en 2); Klein Gloria (NLB 195); Zing een nieuw lied (NLB 971); Laat de kind'ren tot Mij komen (Hemelhoog 506); Maak ons uw liefde, God (NLB 974: 1, 2, 5); Nooit kan 't geloof teveel verwachten (LB '73 Gez. 291); Ik geloof dat God mijn Vader (Hemelhoog 344); Tienduizend redenen (Hemelhoog 617).

Collecte: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van het collectiedoel waarvoor uw gave bestemd is.

Bloemengroet

vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar de heer Van der Ploeg.

Afscheid kerkenraadsleden

Vanmorgen nemen wij in de dienst afscheid van een viertal kerkenraadsleden.

Het gaat om Peter Stam (ouderling-voorzitter), Henk Dassen (diaken), Bas Guchelaar (jeugdouderling) en René de Vries (ouderling). Zij hebben er allen één of meerdere termijnen als ambtsdrager opzitten, en mogen nu terugtreden. Ook noemen wij bij dit afscheid Froukje van den Berg, die eerder dit jaar terugtrad als pastoraal medewerker.

Wij danken hen allen hartelijk voor hun grote inzet en toewijding, en wensen hen alle goeds toe voor de toekomst.

Volgende week zondag 7 september

vieren we weer een online-dienst vanuit de Jozefkerk. Voorganger is ds. Ron Koopmans.

Houd moed, heb lief

We verkeren in een moeilijke periode, ook als kerk, als wijkgemeente. In het begin van Corona was alles duidelijk: alles werd afgelast en er kon weinig meer dan online-diensten met enkele aanwezigen.

Nu er soms wat hoop is op verandering, en hier en daar men de teugels laat vieren en weer begint met live-kerkdiensten etc., komt de onrust: wanneer mogen wij weer naar de kerk? Komen er weer koffie-ochtenden? Mogen we als band weer repeteren in de kerk? Hoe staat het met de komst van een nieuwe predikant?

Deze vragen komen we tegen in de gemeente, en ontvangen we ook als kerkenraad. We hebben ze zelf ook.

Weet dat we bezig zijn, druk bezig zijn. Een gebruiksplan dat verantwoord gebruik van de Jozefkerk garandeert is in concept gereed. We streven ernaar om rond begin oktober weer mensen uit te nodigen naar de kerkdiensten.

Ook zal dan duidelijk zijn welke activiteiten weer mogelijk zijn en hoe, en welke niet.

U zult dan ook een anders ingericht kerkgebouw terugvinden, met nieuwe stoelen in plaats van de oude stoelen en banken. En die nieuwe stoelen op ruime afstand van elkaar. Het zal wennen zijn.

En: dus nog even geduld oefenen, de komende maand moet daarvoor alles gereed komen.

Vooralsnog blijft het dus behelpen, en voor ons kleine 'kerkbestuur' heel hard werken.

Vol vertrouwen dat het goed komt, dat wel.

En ook vertrouwend op ons aller geduld, begrip en uw bereidwillige medewerking.

Houd moed, heb lief!

Hallo Kinderen van de kindernevendienst

Vanaf juli kunnen je ouders iedere week de spullen van de kindernevendienst zelf vanaf de site:

"Vertel het maar" halen. Zoals de bijbelverhalen, de verwerking, het meezingliedje en de kleurplaat.

Daarvoor moeten ze wel een GRATIS account aanmaken. Daarvoor hoeft alleen een e-mailadres en een (zelf te verzinnen) wachtwoord worden opgegeven. Jullie vinden de site op: <https://vertelhetmaar.nl/>

In de zondagsbrief zullen we iedere week het thema van de week opnemen en de bijbehorende kleurplaat.

Als jouw ouders die willen printen, kun jij er onder de kerkdienst mee aan de gang.

Geen held meer, maar een vijand

David is eerst in het paleis om muziek te maken voor Saul, maar na zijn overwinning op Goliat wordt David legeraanvoerder. Hij moet zelfs in het paleis blijven wonen!

Er zijn veel meer mensen die David bewonderen. Jonatan, de zoon van Saul, wordt zijn beste vriend.

De dochter van Saul, Michal is verliefd op David. Als David oorlog voert tegen de Filistijnen en overwinningen behaalt, wordt hij bij thuiskomst toegezongen door de trotse bevolking: Saul versloeg duizenden, maar David tienduizenden.

Daardoor wordt Saul jaloers. Hij vindt die lof en dat enthousiasme voor David niet prettig meer. Hij vertrouwt David niet meer. Hij maakt zelfs plannen om hem in de oorlog te laten sterven.

