



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

23e jaargang no. 30; 22 maart 2020

Contactpersoon 29 maart: Paula de Jong (tel. 06 17 11 10 70)

Kopij voor volgende week inleveren voor **donderdagavond 26 maart 18:00 uur**

wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl
stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

**Het is de vierde zondag van de Veertigdagentijd, zondag Laetare,
naar Jesaja 66: 10a: 'Verheugt u met Jeruzalem'.**

Kerk gesloten

In verband met de corona-crisis zijn er vandaag geen kerkdiensten in de Jozefkerk.

Digitale kerkdiensten

Wel worden er op deze zondag en op de twee komende zondagen 'digitale kerkdiensten' aangeboden in de Protestantse Kerk Assen, die via internet zijn te beluisteren en te bekijken.

Op deze zondag 22 maart wordt de dienst verzorgd door de wijkgemeente Vredenoord, en begint om 10 uur.

Volgende week zondag 29 maart

komt de digitale kerkdienst uit de Jozefkerk. Voorganger is ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Exodus 9 (gedeelten) en Johannes 11 (gedeelten), over de opstanding van Lazarus.

Dagmeditaties

Nu we in deze weken zo weinig contact hebben: geen kerkdiensten, weinig bezoek, heb ik besloten voor elke dag een overdenking te schrijven, een dagmeditatie bij het bijbelgedeelte van de dag.

Ze staan op de website van de Jozefkerk. Bovenaan de home-pagina vindt u een link naar deze meditaties. Ik hoop dat ze voor ons tot steun kunnen zijn.

Ds. Ron Koopmans

Activiteiten in de wijkgemeente

zijn allemaal afgelast, in ieder geval tot en met 6 april. Ook de middagpauzediensten in de Bethelkerk gaan tot en met die datum niet door.

Bezoekwerk

Ook in het bezoekwerk moeten wij momenteel terughoudend zijn. Ouderlingen, pastoraal medewerkers, diakenen, contactpersonen staan allemaal paraat wanneer er concreet hulp nodig is. De predikant belt van tevoren op of hij op bezoek kan komen, verder alleen bezoek op afroep bij crisissituaties of uitvaarten.

Wij leven met elkaar mee, en roepen elkaar op om naar elkaar om te zien, al is het maar door een telefoontje of via een kaartje.

Bericht van het Moderamen Algemene Kerkenraad

Binnen de PKA functioneert al jaren het wijkvoorzittersoverleg. Doorgaans spreken de wijkvoorzitters elkaar twee keer per jaar maar gezien de uitbraak van het coronavirus is besloten om dit overleg op te schalen naar wekelijks contact.

Peter Stam (Jozefkerk), Diedrik Pepping (Drieklank), Jenneke Netjes (Vredenoord, vervangt Henk Schoep), Bert ten Klooster (Sionsgemeente), Betteke de Groot (VVP) en Thilla Franken (AK) zijn deze week gestart met de eerste online meeting via skype.

Tijdens dit overleg delen de wijkvoorzitters informatie en ontwikkelingen uit de wijken, kijken ze vooruit en zoeken ze gezamenlijk naar een invulling van de kerkelijke activiteiten voor de komende tijd. Uiteraard staan ze in contact met de AK en het Ministerie van predikanten en kerkelijk werkers. Er wordt afgestemd hoe en waarover we gezamenlijk als PKA gaan communiceren. Mocht u vragen, opmerkingen en/of adviezen hebben voor dit overleg laat u het dan gerust weten (preses@pkn-assen.nl)

Komende PKA diensten

In verband met de situatie die ontstaan is door de bestrijding van het coronavirus willen we als PKA gemeente van Assen zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken. Daarom bieden we de komende zondagen steeds één (digitale) dienst aan vanuit een wijkgemeente.

Op zondag 22 maart wordt de dienst verzorgd door wijkgemeente Vredenoord en zijn ds. Helene van Noord en ds. Roeland Busschers de voorgangers. Daar er vanuit wijkgemeente Vredenoord geen mogelijkheid is om uit te zenden met beeld zal deze dienst alleen te volgen zijn via geluidsverbinding.

<https://www.kerkomroep.nl/?mp=10627#/kerken/10625>

Op zondag 29 maart wordt de dienst verzorgd door de Jozefkerk en is de voorganger ds. Ron Koopmans.

<https://www.kerkomroep.nl/?mp=10627#/kerken/10627>

Op zondag 5 april is De Drieklank aan de beurt en is de voorganger ds. Peter van de Peppel.

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10626>

De diensten van Sionsgemeente zullen, zoals het er u uitziet, de komende weken wel gewoon doorgang vinden.

De diensten van 29 maart en 5 april zullen te volgen zijn via geluid én beeld door af te stemmen op www.kerkomroep.nl of het YouTube kanaal ...

We wensen u en elkaar als predikanten en kerkelijk werkers van de PKA goede en gezegende diensten toe en schroom niet contact met ons op te nemen, als u dat graag wilt.

Namens het PKA team, Ds. Peter van de Peppel

Liturgie

Vierde zondag van de 40 dagen, “*Laetare – Verheug u!*”

Orgelspel - Welkom aan alle luisteraars

Aanvangslied: NLB 122: 1 en 3

Stilte

Bemoediging

- v.: Onze hulp is de Naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.: aan mensen uw betrokkenheid niet onthoudt
en zegt ‘Ik ben er bij’
a.: Als teken van leven
begin van bevrijding

Drempelgebed (gezongen of gesproken)

V.: Die aan ons vasthoudt

Ons leven ten goede:

A.: Sta ons voor ogen,

Doe ons elkaar zien

Zoals Gij ons ziet!

V.: Die ons geroepen hebt

A.: Hoor ons gebed

Kyrie beantwoord met: ‘**Wees genadig, kom bevrijden**’. *Kyrie eleison* (voorganger, daarna allen)

Groet: v. De Ene zal bij u en jou zijn **a. De Ene zal u bewaren**

Gebed van de zondag

Lezing Exodus 7, 8 – 25 **Zingen:** Lied NLB 756

Overweging **Zingen:** Lied NLB 803: 1,2,4,6

Inzameling van de gaven

Voorbeden

v.zo bidden en zingen wij samen: (NLB 331)

- stil gebed

- *allen*: Onze Vader in de hemel laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.

Slotlied: NLB 909

Wegzending en zegen – beantwoord met een gezongen Amen

Voorgangers : ds. Helène van Noord en ds. Roeland Busschers
Organist : Wietse Meinardi
mmv Een groep zangers uit de wijkgemeente

Gebed

God, hoe vaak zegt U het niet in de Bijbel;
‘Wees niet bang’.
Maar het lukt ons niet.
Geef ons uw vrede, Heer, moedig ons aan.
Wij bidden: genees de zieken,
wees in quarantaine hen nabij.
Zegen het eten dat hun wordt gebracht,
de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen.
Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is.
Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid,
laat er een vaccin gevonden worden,
help degenen die inkomen mislopen.
God, zie om naar àlle mensen in nood.
Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen,
maar meer nog: Ú omsluit ieder van ons,
U legt uw hand op ons.
Doe ons wonen in uw beschutting.
En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde
waar geen pest meer rondwaart in het donker,
waar de volken genezing vinden.

Wim Houtman

overgenomen uit het Nederlands Dagblad