



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

26e jaargang no. 26; 05 maart 2023

Contactpersoon 12 maart 2023: Anneke Kramer (tel. 0592-347993/ 06-26715993)
Kopij voor volgende week inleveren voor **donderdagavond 09 maart 18:00 uur**

Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl
Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Thema: "Daar word je echt beter van!"

Voorganger: ds. Johan van Holten.

Lezing: Jesaja 52: 13- 53:12; Mattheus 8: 14- 17

Liederen: Lied 146c: 1, 3 en 7; Lied 793: 1 en 3; Psalm 103: 1 en 3; Lied 538; Lied 575: 1, 2 en 4; Lied 422: 1, 2 en 3.

Muziek: Johan Gerkes, orgel.

Ouderling: Johan Sjoers.

Diaken: Luuk Oosterhuis, Anneke Geertsema, Daan Kraan.

Koster: Betsie Kraan.

AVO-team: Jacko Duker (presentatie) en Martin Vrieling (video)

De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com.
U vindt het kanaal van de Jozefkerk op: <https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live>.

Collecte: 1. Project 40-dagen tijd; 2. Pastoraat en eredienst; 3. Onderhoud gebouwen
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gave bestemd is.

Oppasdienst

De oppas voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar wordt verzorgd door Nienke Gaasbeek en Anneke Overwijk.

Vanmorgen koffiedrinken

Vanmorgen is er na afloop van de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Het wordt geschonken in de hal en de zalen aan de achterzijde van de kerk. Van harte aanbevolen!

Bloemengroet

Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar de fam. J. Cruiming. Hiermee willen we hen bemoedigen en veel sterkte toewensen!

Pastoraal

We wensen alle zieken kracht en moed toe en de nabijheid van God en mensen. Kent u iemand uit onze gemeente die al langdurig ziek is of wel wat aandacht kan gebruiken dan kunt u dat doorgeven (wel even vragen of diegene genoemd wil worden in de zondagsbrief en/of kerkblad). U mag hiervoor mailen naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl. Bellen mag ook: 06- 374 737 66 (Grietje van Selst)

Bedankt

Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk en de kaart met de vele namen, die ik na afloop van de kerkdienst uit

handen van Wieger Vriezema mocht ontvangen. Ook mocht ik per post vele kaarten ontvangen en telefoontjes, die mij bemoedigd hebben. Hartverwarmend. Inmiddels gaat het met mij de goede kant op.
Met een hartelijke groet,

Anneke Nieuwenhuijzen

Activiteiten in de wijkgemeente

Woensdag 08/03 12.30 Middagpauzedienst Bethelkerk,: voorganger dhr. F. H. Folkerts
Woensdag 08/03 19.30 Biddag voor gewas en arbeid in de Jozefkerk
Donderdag 09/03 10.00 Koffie-inloopochtend in de achterzaal van de Jozefkerk

Project 40 dagen-tijd

In Bogota, de hoofdstad van Colombia, zet de christelijke stichting Kleine Arbeider zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol armoede, geweld en criminaliteit. Jaarlijks kunnen zo'n 100 jongeren terecht bij de Kleine Arbeider voor activiteiten en begeleiding. Ze leren producten te maken van papier, ze leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw, en jaarlijks kunnen 45 jongeren een koksopleiding volgen. De stichting onderhoudt contact met de ouders, verzorgers en leraren van de kinderen en ze blijven hen ook na hun periode bij de Kleine Arbeider begeleiden.

Herberg in Kherson

Het vierde transport uit Eleveld, ons 'distributiecentrum', kende een vliegende start. 'We' konden nog mee met Hope4Ukraine. Acht pallets met hulpgoederen gingen vrijdag 24-02 richting Kherson en Novovorontsovka, 2500 km hier vandaan. De hulpgebieden liggen aan de Dnjepr, tegen het oorlogsgebied aan. Woensdagmiddag (01-03) net voordat op de afgesproken locatie gelost kon worden ging het luchtalarm. Het was beter om Kherson te verlaten. Jan Rijpma, chauffeur uit Tzum en ervaren Oekraïne rijder, bedacht zich niet en loste snel bij een lokale kerk; hij was daar al vaker geweest. Onze spullen kregen een plekje in de opslag van de kerk, konden daar even schuilen. De volgende dag zijn ze gehaald en naar hun plaats van bestemming gebracht. Fijn zo'n herberg op afstand!

Henk, Helene en Ralph