

Mededelingen:

De volgende welkomdienst wordt gehouden op zondag 27 november 2022.

Muzikale medewerking zal worden verleend, door **EI Elohim** o.l.v. Joop Ploeg
Organist is Gerwin van der Plaats.

Voorganger: nog niet bekend.

Indien u het werk van het Comité Welkomdiensten wilt steunen dan kunt u een bijdrage overmaken op rekening NL56 RABO 0171 7742 13 onder vermelding van: Comité Welkomdiensten Assen.
Namens het Comité bedankt voor uw bijdragen.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om kort na te praten met ds. Schipper in de hal van de kerk.

Opgave verzoeknummer.

We stellen het op prijs, wanneer u aandacht vraagt voor een lied dat u in de welkomdienst graag wilt laten zingen (samenzang of koor).

U kunt uw opgave mailen naar: ebdijkman@ziggo.nl

We wensen u verder nog een goed vervolg van deze zondagavond toe en hopelijk tot ziens op 27 november.

Welkom dienst



Jozefkerk Assen

thema:

"Dit lust ik niet"

**Voorganger : Ds. Roland Schipper
te Assen**

**m. m. v. : Elspeets Mannen Ensemble
o.l.v. Dick van Asselt**

organist : Gerwin van der Plaats

**zondag 25 september 2022
aanvang 19.00 uur
Samenzang voor de dienst: 18.45 uur**

Samenzang voor de dienst

Laat ons vrolijk zingen (Lied 146a: 1,2 en 6)

- 1.** Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, hef uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.
- 2.** Hoe goed is 't hun die bouwen
op Israëls vaste rots,
hun die zich toevertrouwen
de trouwe handen Gods.
Zij hebben 't heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,
Hun voet wordt moe noch mat.

- 6.** Hij is het licht der blinden,
der zwakken steun en staf.
Die zich in rouw bevinden,
neemt Hij de droefheid af.
Maar allen die Hem haten,
hun wegen maakt Hij krom;
wat zij in trots bezaten,
keert Hij in gramschap om.

Tel uw zegeningen (Joh. de Heer 256)

Als op 's levenszee de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
tel uw zegeningen één voor één,
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
tel ze allen en vergeet er geen.
Tel ze, tel ze alle noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer,
schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer.
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên.
Tel uw zegeningen,(....)

Als ge ziet op and' ren met veel geld en goed,
weet, uw Hemelvader geeft u overvloed.
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop,
schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.
Tel uw zegeningen,(....)

O, doe genade ervaren
aan 't bevend hart,
en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat m' aan uw voeten rusten,
mij, hulp'loos kind,
vertrouwen en berusten,
voor d' uitkomst blind!

En blijft m' ook soms verborgen
uw groote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht!
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind!

Zegen

Zingen, als antwoord op de Zegen:

Vervuld van Uw zegen (Lied 425).

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Voor de mededelingen z.o.z.

Zingen: Waar je woont op deze wereld

Melodie: Welk een vriend is onze Jezus (Joh. de Heer 150)

Waar je woont op deze wereld.
tussen bloemen of beton.
elke dag is er nieuw leven
elke dag een nieuwe zon.
Elke dag een nieuwe kans ook
om opnieuw op weg te gaan.
En te zoeken naar het wonder
van de Heer in ons bestaan.

Waar je woont op deze wereld
tussen bloemen of beton.
Tussen haat of tussen liefde
elke dag is er een zon.
Elke dag een nieuwe kans ook
't woord van Christus te verstaan.
Door de ogen van de ander
kijkt de Heer ons steeds weer aan.

Waar je woont op deze wereld
tussen bloemen of beton.
Tussen twijfel, tussen hope
elke dag is er een zon.
Elke dag een nieuwe kans ook
samen weer op weg te gaan.
Samen werken in Zijn liefde,
samen werken in Zijn naam.

Collecte en Orgelspel

Zingen: Neem Heer mijn beide handen (Hemelhoog 464)

Neem, Heer, mijn beide handen
en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede,
als 'k U verlaat;
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat!

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng'len luist'ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.
Tel uw zegeningen,(....)

Koor: I will praise Him De nacht vlood heen (couplet 3 met gemeente)

Couplet 3:

En is de weg soms ruw en steil
toch blijft blijdschap in mijn smart.
Want Jezus zelf bestiert mijn weg,
en houdt blijdschap in mijn hart.
Er is vreugde, hemelvreugde
hemelvreugde hier op aard.
Te weten Jezus mint ook mij,
Is mij meer dan alles waard.

Welkom, door Henk Gebben

Zingen: Rust mijn ziel uw God is Koning. (Joh. de Heer 847)

Rust, mijn ziel! Uw God is Koning,
heel de wereld Zijn gebied;
alles wisselt op Zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.

Ieder woelt hier om verand'ring,
en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,
wenst terug 't geen hij eens zag.

Rust, mijn ziel! Uw God is Koning,
wees tevreden met uw lot;
zie, hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God.

Stil Gebed, Votum en Groet

**Koor: It is well
Ik zal er zijn**

Gebed

Schriftlezing: Psalm 131

Een pelgrimslied van David.
HEER, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.
Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind, de borst ontwend,
stil op de arm van zijn moeder,
zo is mijn ziel in mij.
Israël, hoop op de HEER,
van nu tot in eeuwigheid.

**Koor: Stil (verberg mij nu)
Vaste rots van mijn behoud**

Zingen: Psalm 131

O, Heer, er is geen trots in mij,
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
ik zoek niet met een waanwijs oog
naar wat te groot is en te hoog.

Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
gevoegd in vrede, mild en stil,
zoals het pas gespeende kind
troost in zijn moeders armen vindt?

Gespeend en toch getroost, zo laat
mijn ziel zich leiden door Gods raad
Hoop, Israël, op God de Heer,
rust bij Hem nu en nimmermeer.

Verkondiging

Meditatief orgelspel, aansluitend zingen:

Glorie aan God (Hemelhoog 583: 1 en 3)

Glorie aan God, glorie aan God,
glorie aan God, glorie aan God.

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer,
Hij 's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht,
wij aanbidden, wij knielen voor Jezus .
Groot is zijn trouw, eeuwig zijn kroon.

Overwinnaar zal hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God, glorie aan God,
glorie aan God, glorie aan God.

Heersen met Hem op de troon en zijn stem
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij,
eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding.
Waardig het Lam, waardig het Lam!

Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. Glorie aan God.
Glorie aan God. Glorie aan God.

Dankgebed

**Koor: Een toekomst vol van hoop
Just a little talk with Jesus**