

Zingen: O kostbaar kruis (Lied 578: 1, 2, 4 en 6)

- 1.** O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.
- 2.** Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijns Heren Christi dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets dan dit mysterie groot.
- 4.** Het rode bloed, zijn koningskleed
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van 't paradijs.
- 6.** De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Gebeden en gaven

Korte uitleg

We brengen onze gebeden bij het Kruis

onder **muziek: Bij het kruis** (Opwekking 775)

Dankgebed

Inzameling van de gaven in drie rondgangen, – onder muziek
(Opwekking 751)

Zingen slotlied, staande: Jezus, leven van ons leven (Lied 575: 1 en 6)

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgedaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Zegen, beantwoord met driemaal Amen



*Na afloop van de dienst drinken
we met elkaar koffie/thee/fris in de kerkzaal!*

We wensen u en jou een fijne en gezegende zondag!

Wat betekent het Kruis?



Dienst van de Jonge Kerk
op zondag 11 maart 2018
Vierde zondag in de Veertigdagentijd
in de Jozefkerk te Assen

m.m.v.:
Muziekgroep
Maartje de Vries, zang
Johan Timmer, piano
Johan Gerkes, orgel
Gisela Götz, Marjolijn Schurer en Ellen Timmer.
ds. Ron Koopmans, voorganger

Zingen voor de dienst:

Op die heuvel daarginds (Joh. de Heer 836: 1 en 3)

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens tot het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

refr. 'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis.
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

Van dat ruwhouten kruis met het bloed van Gods Zoon
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd;
vol van schoonheid en kracht, vol van reddende kracht
voor een ieder die in Hem gelooft.

refr. 'k Klem mij daarom.....

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem (Opw. 614/Hemelhoog 202)

1 Zie, hoe Je-zus daar loopt in Je - ru - za - lem,
met een kruis op zijn rug en een door-nen-kroon.
Hoor, de me-nig-te schreeuwt en roept: 'Kruis - sig Hem!'
Zo gaf God zijn ei-gen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept: 'Het is volbracht'.

refr. *mf* Ja, ik dank U voor uw ge-na - de, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U be - wijst uw ge-na - de aan mij tel - kens weer.
Uw ge - na - de is mij ge-noeg.

Zingen: Zo lief had God de Vader ons (Opwekking 509/Hemelhoog 210)

solo
1 Zo lief had God de Va - der ons,
dat Hij zijn ei - gen Zoon zond
tot heil van ons ge - bro - ken hart,
om - dat Hij ons zo kost - baar vond.
Hoe diep en schrij - nend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lij - den zag.
Toch is het Je - zus bloed dat ons
weer dicht in zijn na - bij - heid bracht.

O, zie de Mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'
Zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht.

Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
zijn offer heeft mijn schuld betaald.

Preek: Wat betekent het Kruis voor ons?

Orgelspel

Bijbellesing: Lucas 23: 33 - 34 en 39 - 46, door Marjolijn Schurer

Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd Hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. Jezus zei: *'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.'* (...) Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem: 'Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!' Maar de ander wees Hem terecht met de woorden: 'Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.' En hij zei: 'Jezus, denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt.' Jezus antwoordde: *'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.'* Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: *'Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.'* Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit.

Zingen: Met de boom des levens (Lied 547: 1, 2 en 3)

Met de boom des levens, wegend op zijn rug,
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan,

want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Bijbellesing: Johannes 19: 25 - 30

Bij het kruis stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zij Hij tegen zijn moeder: *'Dat is uw zoon,'* en daarna tegen de leerling: *'Dat is je moeder.'* Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen Jezus wist dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei Hij: 'Ik heb dorst.' Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij: *'Het is volbracht.'* Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

refr. Ja, ik dank U...

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

refr. Ja, ik dank U...

Aanvang

Welkomswoord, door Gisela Götz

Zingen aanvangslied, staande: Ik was verheugd toen men mij zei (Psalm 122: 1 en 3, tekst Geref. Kerkboek)

Ik was verheugd, toen men mij zei:
Laat ons naar 't huis des Heren gaan,
om voor Gods aangezicht te staan.
Kom, ga met ons en doe als wij.
Jeruzalem, dat ik bemin,
nu treden wij uw poorten in.
Daar staan, o Godsstad, onze voeten,
Jeruzalem is hecht gebouwd,
wel saamgevoegd, wie haar aanschouwt
zal haar als stad van vrede groeten.

Vraagt vrede voor Jeruzalem.
Dat wie u liefheeft en bemint,
binnen uw muren vrede vindt.
Rust zij er in uw burcht voor hem.
Jeruzalem, dat ik bemin,
nu treden wij uw poorten in.
Gods vrede moge u bezoeken:
om vriend en broeder spreek ik nu.
Om 's Heren tempel binnen u
wil ik het goede voor u zoeken.



Kort woord met Wijding en Groet

Aanbidding en gebed

Korte inleiding

Zingen: Heer, ik kom tot U (Opwekking 488/Hemelhoog 629)

Heer, ik kom tot U,
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer, ik heb ontdekt
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

refr. Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

refr. Houd mij vast....

Heer, wijs mij uw weg (Opwekking 687/Hemelhoog 420: 1, 2 en 4)

solo

1 Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de le - vens - weg slechts in
U rich - ting vindt.
Als mij de moed ont - breekt om door te gaan,
troost mij dan lief - de - vol en
moe - dig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

Genade, zo oneindig groot (Opwekking 428/Hemelhoog 298)

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer –
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.



Gebed

Woord

Gesprek met de kinderen

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal!