



Zondagsbrief Jozefkerk - Assen

22^e jaargang, nr. 2; 9 september 2018

Contactpersoon **16 september**: Pier Schipper (tel. 06 24429685)

Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur

wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl

stichting sociaal & culturele activiteiten Jozefkerk | info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.

Voorganger	ds. Ron Koopmans	Diakenen	Henk Tibben, Wim van Haren en Gerda Zwama
Ouderling	Ans v.d. Velde	Koster	Betsie Kraan
Organist	Johan Gerkes		

Liederen Psalm 108: 1 en 4; Klein Gloria (Lied 195); Lied 273: 1, 2, 3; Lied 288; Lied 175 (met Jozefkoor); Gezang 96 Liedboek '73 (met Jozefkoor); Lied 898: 1 en 2; Lied 418.

Schriftlezingen Jesaja 26: 1-6, Efeziërs 6: 10-24

Collecten 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Paula Kraan en Rosan Beekman

Nevendienst voor kinderen van de basisschool en wordt verzorgd door Yvonne Oosterhuis

Bijbeltekst: Daniël 3:31- 4:34; **Thema:** Het leven ondersteboven.

Doel: De kinderen leren dat God het leven van mensen totaal kan veranderen.

Toelichting: Verschillende keren heeft Nebukadnessar de macht van Israëls God gezien.

Hij geeft gezondheid, verklaart dromen en redt wie Hem dienen van de dood. De koning sprak zijn bewondering uit, maar erkennen dat de HEER boven hem staat, dat doet hij niet.

Opnieuw waarschuwt God hem in een droom. Een prachtige boom wordt door een engel omgehakt, zodat geen dier er nog iets aan had. Alleen een stomp blijft staan. Daniël mag uitleggen dat de HEER het hart van Nebukadnessar zal veranderen, zeven jaar lang. Niets is er nog over van de sterke koning. Het wonder van Gods genade is dat na die zeven jaar alles weer verandert. Hij krijgt zijn verstand terug en prijst God. Als hij opnieuw koning wordt, vertrouwt hij op de HEER.

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Janny Joling.

Volgende week zondag 16 september

starten we het nieuwe seizoen. We beginnen met een feestelijke startdienst, in het kader van 'Jonge Kerk'. Voorganger is ds. Ron Koopmans. Het thema is: 'Een goed gesprek', en de lezingen zijn: Exodus 3: 13-14 en Marcus 8: 27-30. In de dienst maken een aantal jongeren de overstap van kindernevendienst naar tienerdienst. De muziek wordt o.a. verzorgd door de Muziekgroep. Na afloop van de dienst zetten we ons samenzijn voort in het Asserbos. Na koffie*, gezellig samenzijn, lunch en activiteiten steken we daar om 15 uur de barbecue aan.

***Startzondag:** De diaconie is nog op zoek naar mensen die een cake willen bakken voor bij de koffie op onze “startzondag” op 16 september. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Anneke Geertsema, tel. 06-18540961

Doel diaconale collecte 16 september:

“Lombok ligt in puin. Hele dorpen zijn verwoest. Honderdduizenden mensen hebben dringend schoon drinkwater en onderdak nodig”. De diaconale collecte op 16 september is bestemd voor de bevolking van Lombok. Wij bevelen u deze van harte aan! De diaconie.

Voedselbank: Zondag 16 sept. vindt er weer inzameling van goederen voor de voedselbank plaats in de Jozefkerk. Elke 3de zondag van de maand zamelen we goederen in voor de voedselbank in Assen. In de hal van de kerk en bij de hoofdingang zijn vrijwilligers aanwezig aan wie de goederen kunnen worden afgegeven. Suggesties voor etenswaren zijn: groente/fruit uit blik, brinta/ontbijtgranen, rijst, macaroni, koffie, thee, ontbijtkoek, evergreen. Ook zeep en tandpasta zijn goederen die nodig zijn. Liever niet met boodschappen sjouwen? U kunt ook een financiële gift geven!

Activiteiten in de wijkgemeente

maandag 19.30 uur: Kerkenraad
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)
donderdag 10.00 uur: Koffie-inloop
vrijdag 19.30 uur: Jozefkoor

Nieuw wijkboekje: Het nieuwe wijkboekje vol met gegevens van en activiteiten in onze wijkgemeente ‘Jozefkerk’ is uit! Het is verkrijgbaar bij de uitgang. Onze dank gaat naar Everlien Bruinsma, die ook dit jaar weer alle gegevens bij elkaar heeft gezameld en heeft verwerkt in een mooi en handzaam boekje. Ook onze dank naar diegenen die hebben geholpen bij het vouwen en nieten!

Fietsen: Op donderdag 13 september wordt, bij goed weer, gefietst vanaf de Jozefkerk. Start: **13.30 uur**. De heer Gruppen zorgt voor een mooie route en gasten zijn van harte welkom mee te fietsen! Voor meer informatie is de heer Gruppen te bereiken op tel. 0592-316845.

De Urker Mans Formatie start een wereldreis in de Jozefkerk

Aanstaande zaterdag, 15 september om 19.30 uur, geeft de Urker Mans Formatie een concert in de Jozefkerk. Het repertoire bestaat uit liederen rondom het thema OP REIS. Mark Brandwijk begeleidt de reizigers op het orgel en de piano. Dirigent/kapitein is Martin Mans.

Op het programma staan geestelijke liederen zoals, *Get on Board* en *Coming home*. Daarnaast zingt de Formatie bekende klassieke werken, spirituals en populaire muziek. Elke zanger heeft een solo waardoor hun individuele stemmen optimaal tot hun recht komen. Twee van hen zingen niet alleen, maar bespelen ook een taragot en een altviool. En dat geeft het programma nog een extra dimensie. Een concert van de Urker Mans Formatie staat garant voor ontspannen genieten van koor- en solozang en instrumentale muziek.

Het thema, OP REIS, heeft ook betrekking op de reislust van de groep. Ze reizen niet alleen binnen Nederland van noord naar zuid, maar treden ook op in Canada. De mannen zingen in traditionele Urker kleding. Deze zanggroep zingt sinds 2012. De zomeravondconcerten zijn luchtig van karakter en er is ruimte voor een vrolijke noot. Toegang, € 17,50. Online en bij reservering € 16,-. Kinderen t/m 11 jaar € 5,-. ANBO/KBO/PCOB-leden betalen op vertoon van de lidmaatschapspas € 13,-. Reserveren, www.martinmans.nl of 06 – 25 39 19 03. Voorverkoop van kaarten bij: VVV-Assen, Markt 8-10, Assen. In het Gezinsblad Assen en in de Asser Courant komt een advertentie met een kortingsactie.