



Gezamenlijke kerkdienst in de Jozefkerk, Collardslaan 2A, 10.00 uur
Voorganger: ds. Helène van Noord, organist: Johan Gerkes

We begroeten vandaag de eerste dag van het nieuwe jaar en dat laten vergezeld gaan van heil en zegen wensen voor elkaar. Mooi dat we dat met alle wijkgemeenten samen doen. Er liggen immers tijden voor ons waarin we meer en meer zullen merken hoezeer we elkaar nodig hebben willen we als kerk van betekenis kunnen zijn in een wereld die steeds complexer wordt. Op de liturgische kalender van de Kerk van eeuwen is het vandaag niet de eerste maar de achtste dag. Bijbels gesproken is de achtste dag de dag van het begin. Op de achtste dag krijgen pasgeboren joodse kinderen hun naam. Geboorte is pas voltooid, wanneer het kind een naam is toegeroepen waar hij of zij het leven lang gekend mee zal zijn. Bij mensen, bij God. In de dienst gaat het over namen. We horen van de Naam waarmee God zich bekend maakt bij mensen. We horen ook van de naam van het pasgeboren mensenkind waarin de Godsnaam zijn echo vindt en in welke mensen opstaan om die naam uit te dragen, als werk in uitvoering.

Zes kaarsen zullen vanmorgen branden als vurige gebeden voor het jaar dat voor ons ligt, voor al het moeilijke en hoopvolle waar we als gezamenlijke gemeente voor zullen staan. Met in het midden de kaars waarin alles samenkomt bij de Eeuwige. Heil en zegen gewenst voor dit nieuwe jaar. Zowel voor u en jou persoonlijk, als voor ons samen als Protestantse Gemeente in Assen.

Ds. Helène van Noord

Wees van betekenis voor een nieuwkomer en ontdek een andere cultuur!

Vlucht Voorwaarts helpt nieuwkomers integreren door mensen bij elkaar te brengen in Assen. Per februari 2023 zijn wij op zoek naar mensen uit Assen of omgeving die graag iets willen betekenen voor een nieuwkomer. Tijdens ons jaarprogramma trek je samen op met een nieuwkomer, onderneem je activiteiten en leer je elkaars cultuur kennen. Daarnaast wordt je onderdeel van een kleine multiculturele groep. Wil je graag van betekenis zijn voor een nieuwkomer en vind je het leuk nieuwe mensen te ontmoeten? Doe dan mee! Aanmelden kan via onze website: www.vluchtvoorwaarts.nl/nl/doe-mee/ of neem vrijblijvend contact op met: Marjan Huizenga-Zuidersma, vrijwilligerscoördinator via marjan@vluchtvoorwaarts.nl

Top2000kerkdienst

Op zondagmorgen 8 januari is er de jaarlijkse Top2000-kerkdienst om 10.00 uur in De Ontmoeting in Kloosterveen. Met onze band Lookin' for Faith hebben we een aantal spirituele popsongs uitgekozen die we op die zondag willen uitvoeren. Meezingen is toegestaan en zelfs gewenst! Om vast even een tip van de sluijer van de songkeuze op te lichten: Wish You Were Here van Pink Floyd, Believer van Imagine Dragons en Door de wind van Stef Bos (en Miss Montreal). Houdt de site van De Drieklank in de gaten voor de laatste ontwikkelingen! En de facebookpagina: Top2000 Kerkdienst Assen: www.facebook.com/profile.php?id=100064446592504. De band bestaat uit: Jan Bouwman (zang), Just van Es (bas), Nathan Green (keyboard, mondharmonica), Michiel Hijstek (gitaar), Dominique Jagersma (zang), Livius Juk (drums), Peter van de Peppel (zang), Tjeert Poelman (trompet). Voorganger is ds. Peter van de Peppel.

Johannes de Heer zangdienst

Op zondag 15 januari wordt een Johannes de Heer zangavond gehouden in de Jozefkerk. Deze dienst wordt begeleid door o.a. Annemargriet Duursema-Hopman, Marnix Onrust, Mark Jan Veenstra en begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. Marten van der Meulen. Indien verzoekennummers kan t/m 1 januari: avonddienst@jozefkerk-assen.nl

Berichten De Drieklank

Vrije collecte 8 januari in De Drieklank

De opbrengst van de vrije collecte van 8 januari is bestemd voor Stichting het Open Huis van de Kerken aan de Brink. Het doel van de Stichting is het beschikbaar zijn voor medemensen die aandacht en/of hulp nodig hebben. Dit wordt verleend vanuit de missie en visie van Gods Woord en Zijn richtlijnen van naastenliefde, gerechtigheid en barmhartigheid. Dit doel tracht de Stichting te verwezenlijken door instandhouding van een warm inloophuis voor ontmoeting, gesprek, rust en hulp. Om een warme huiskamer te kunnen blijven bieden is tegenwoordig veel geld nodig voor verwarming en elektra. Daarnaast is het bestuur aan het onderzoeken hoe het pand aan de Brink 25 verduurzaamd kan worden door o.a. isolatie en een andere manier van verwarmen. Uw gift is dan ook zeer welkom! U kunt bijdragen via de scipio app, bankrekeningnummer NL25 RABO 0373 715 579 onder vermelding van Het Open Huis en in de collecte in de kerkdienst van 8 januari.



Stilteviering

De eerstvolgende Stilteviering is op donderdag 4 januari in het Lichtpunt om 20.00 uur.

Soos

Dinsdag 3 januari om 14.30 uur in De Bron. Op deze middag staan er verschillende soorten spelletjes klaar. Er is ruim tijd voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee.

Koffieochtend De Bron

Op donderdag 5 januari staat tussen 10.00 uur en 11.30 uur de koffie klaar in De Bron. Iedereen is van harte uitgenodigd en neem gerust uw buurman of buurvrouw mee, ook zij zijn van harte welkom. We hopen op een gezellige ochtend waar we elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek mogen gaan.

Berichten Jozefkerk

Op 31 december gingen de bloemen uit de kerk van de Jozefkerk naar mevrouw Remmy Kremer. De bloemen uit de dienst van 1 januari gaan naar mevrouw Jeanet Medendorp. We hopen beide dames hiermee te bemoedigen!

Vrije collecte Vrienden van Mikondo

De vrije collecte is op zondag 8 januari voor de stichting vrienden van Mikondo. Jarenlang konden de kinderen in Mikondo, een grote achterstandswijk in Kinshasa, Democratische Republiek Congo, niet naar school. Er was geen hoop meer dat daar verandering in zou komen. De Congolese overheid zorgt niet voor gratis onderwijs. De Vrienden van Mikondo konden dat zo niet langer laten doorgaan. De stichting Vrienden van Mikondo zet zich in voor onderwijs aan kansarme kinderen en jongeren in de wijk Mikondo van Kinshasa, Congo. We zijn er heel blij mee dat dankzij giften en donaties aan onze stichting in de afgelopen twintig jaar zoveel tot stand kon worden gebracht door onze partner, Projets Mikondo. Ze hebben o.a. in 2001 de school 'La Tulipe' is opgericht. En eind 2020 hebben ze ook een naaischool het CENTRE MUASI MUSALA gestart. Per jaar zullen daar dan 90 tot 120 meisjes opgeleid kunnen worden. U kunt geld overmaken op giro: NL37 INGB 0009 3940 95 t.n.v. Vrienden van Mikondo, Deventer. Of op de scipio app. Meer info: <https://www.mikondo.nl>

De diaconie

Pastoraal

Wij wensen alle zieken sterkte en moed, de nabijheid van God en mensen.

Geeft u het even door aan uw wijkouderling of wijkcontactpersoon als u verneemt dat er iets is met een medegemeentelid? Als u, of iemand die u kent, behoefte heeft aan pastoraal bezoek kunt u het ook doorgeven aan pastoraat@jozefkerk-assen.nl.

Bijbelkring Jozefkerk

Op donderdag 5 januari van 10.00 tot 11.30 uur in de Jozefkerk komen we bij elkaar om samen te spreken over Psalm zal Psalm 137. Het verlangen in 'de vreemde' naar Sion. Ds. Marten Mulder zal de kring leiden. Neemt u Bijbel en Liedboek mee? Van harte welkom.

Berichten Vredenoord

Meeleven met elkaar

De bloemen gaan als groet van ons allemaal naar de heer en mevrouw Kamps-de Boer.

Adventskerk: Stem van de stilte op donderdag

De wereld is volop in beweging en dat geeft soms (innerlijke) onrust. De eeuwenoude methode van Lectio Divina (aandachtig lezen) kan ons helpen enige rust te vinden in onszelf.

Vanaf januari pakken we de draad op en wel zo: vanaf 5 januari, week 1, begint Lectio Divina, om vervolgens in elke oneven week op donderdag verder te gaan. Dus 19 januari, 2 en 16 februari, 2, 16 en 30 maart, etc. Uitgezonderd schoolvakanties. Daarom is er gelegenheid om in de Stilteruimte van de Adventskerk bij elkaar te zijn voor een aandachtige lezing van een tekst uit de Bijbel of een andere bron van wijsheid. Steeds van 19.15-19.45 uur.