



GOEDEMORGEN, HARTELIJK WELKOM IN DE JOZEFKERK!

- Voorganger:** ds. Ron Koopmans
Koster: Epko Haverman
Ouderling: Hans van Selst
Diakenen: Rinke van Veen Hennie Kosse Henk Dassen
Organist: Johan Gerkes
Lezing: Efeziërs 1
Liederen: Psalm 86: 4 en 5; Klein Gloria (Lied 195); Lied 117a; Wij zijn bij U gekomen; Lied 870: 1 t/m 4; Gezang 487 (Liedboek '73); Lied 969; Lied 704.
Collecten: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen
Oppasdienst: voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door Rianne Hoekstra Karin Schipper
Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door **Yvonne Oosterhuis**
Thema: Genoeg voor iedereen. **Bijbeltekst:** Marcus 6:30-44
Vijfduizend mensen luisteren naar Jezus. Jezus vraag hoe hij deze mensen te eten moet geven. Hij bidt, breekt het brood en deelt en dan is er genoeg voor iedereen. Het verhaal focust niet zozeer op samen delen, maar vooral op het ontvangen en afhankelijk durven zijn.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Berenschot-Bruins. Zij vierde onlangs haar 95^{ste} verjaardag.

Koffiedrinken

Vanmorgen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van een kop koffie of thee, of bij een glas fris. Dit wordt geschonken in de hal en de zalen aan de achterzijde van de kerk. Van harte aanbevolen!

Volgende week zondag 29 juli hoopt ds. Ron Koopmans weer voor te gaan. We lezen dan Efeziërs 2.

Middagpauzediensten. As. woensdag 25 juli is er weer een middagpauzedienst in de Bethelkerk. Aanvang 12.30 uur. Voorganger is ds. G.O. Sander.

Open kerk met orgelconcert

In het kader van 'Op bezoek bij Jozef en Maria' zijn de Mariakerk en de Jozefkerk weer geopend voor bezichtiging of om zomaar eens binnen te lopen, as. zaterdag 28 juli van 13.30 tot 16.00 uur. Met om 15.00 uur in de Jozefkerk een inloop-orgelconcert door Ronald IJmker. De toegang is gratis, maar de bezoekers wordt wel gevraagd hun waardering financieel te vertalen in een bijdrage in de collectebus. Het concert bestaat uit werken van **Fauré** (*Pavane*) en **Pierné** (*Trois Pieces*) en **Mendelssohn-Bartholdy** (*Sonate 1*). Daarnaast speelt **Ronald IJmker** de eigen compositie *For all the Saints*. Dit inloopconcert is een fantastische gelegenheid om op een ontspannen manier kennis te maken met orgelmuziek en het orgel in de Jozefkerk.

Ronald IJmker (1981) begon zijn muzikale loopbaan aan de Muziekschool in Hoogeveen. Hij zette zijn orgelstudie aan het Conservatorium in Zwolle bij Harm Jansen. Op 15 januari 2005 rondde hij met goed resultaat zijn studie af met een eindrecital in de Grote Kerk te Zwolle.

Geboorte

Op 7 juli jl. is geboren *Savian Zephrad Jate*, zoon van Silvan en Mereth Usmany, en broertje van Anea. . Van harte gelukkigewent! Wij hopen dat Savian zal opgroeien in gezondheid en liefde, en hij de Here God zal leren kennen.

OPROEP: Ervaringen gezocht van mensen (75+) over zorg en langer zelfstandig thuis wonen!

Het bureau CMOSTAMM doet maatschappelijk onderzoek voor de provincies Groningen en Drenthe. Op dit moment onderzoeken we wat senioren nodig hebben om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. We zoeken daarom mensen van 75 jaar en ouder die in een interview willen vertellen over hun ervaringen met zorg- en hulp die ze ontvangen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan mantelzorg, wijkverpleging of huishoudelijke hulp. We willen graag weten waar u tevreden over bent en uw tips over wat beter zou kunnen. Het interview duurt ongeveer 30-45 minuten en zal vertrouwelijk worden behandeld. Dit interview kan zowel bij u thuis plaatsvinden of op een openbare plek (bijvoorbeeld de HEMA). Wilt u zich aanmelden voor een interview of heeft u vragen? Neem dan contact op met Marise Kaper, telefoon: 06 52 88 86 95, e-mail m.kaper@cmostamm.nl Alvast bedankt! Met vriendelijke groeten, Marise Kaper, onderzoeker. Voor meer informatie: www.cmostamm.nl.

Als de kinderen naar de nevendienst gaan zingen wij:

Wij zijn bij U gekomen om kind aan huis te zijn, wij openen onze harten, Heer, voor uw groot geheim.
O lieve God, wij vragen: kom heel dicht bij ons staan. Wij leven door uw liefde, wij leven door uw Naam.
Wij zijn bij U gekomen, want Jezus ging ons voor. Zijn messiaanse liefde wijst ons het goede spoor.

In de dienst zingen wij: Gezang 487 (Liedboek '73)

De Heer heeft mij gezien, en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt –
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.