



# Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

26e jaargang no 27; 12 maart 2023

Contactpersoon voor 19 maart: Pier Schipper, tel. **06 2442 96 85**

Kopij voor de zondagsbrief inleveren voor **donderdagavond 16 maart 18.00 uur**

wijkgemeente Jozefkerk: [zbrf@jozefkerk-assen.nl](mailto:zbrf@jozefkerk-assen.nl) | [www.jozefkerk-assen.nl](http://www.jozefkerk-assen.nl)  
stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: [info@sca-assen.nl](mailto:info@sca-assen.nl) | [www.sca-assen.nl](http://www.sca-assen.nl)

## *derde zondag van de Veertigdagentijd*

**Voorganger:** John Bassie (Groningen)

**Lezingen:** Psalm 62 en Mattheüs 4:1-11

**Liederen:** Psalm 62: 1, 4; Lied 536: 1, 4; Psalm 25: 7, 10; Lied 547: 1, 2, 3, 4; Psalm 65: 1, 2, 3;  
Lied 653: 1, 4, 6

**Organist:** Johan Gerkes

**Ouderling:** Grietje van Selst

**Diakenen:** Jan de Wind; Gerda Zwama en Rieelle Gramsbergen

**Koster:** Dennis Bouwmeester

**AVO-team:** Martin Vrieling (presentatie) en Jacko Duker (video)

De dienst is online te bekijken en te beluisteren via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en via [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

U vindt het kanaal van de Jozefkerk op: <https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live>

### **Collectes: 1. Project 40-dagentijd\*; 2. pastoraat en erediensten; 3. onderhoud gebouwen**

Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gave bestemd is.

\*In Colombia dat getekend wordt door armoede en geweld, beleven de mensen de veertigdagentijd anders dan de meeste van ons. Gelukkig komen de armen en verdrukten bij God op de eerste plaats. Geïnspireerd door hun geloof, startten vrouwen met verschillende kerkelijke achtergronden daarom het programma "Vrouwen-werken-aan-vrede". De vrouwen krijgen er cursussen in Bijbelles. Wat zegt de Bijbel over verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen leefomgeving? De vrouwen leren Bijbelteksten op een nieuwe manier uitleggen, zodat ze sterker in het leven kunnen staan. Verhalen als van de Samaritaanse vrouw bij de put inspireren ze om de maatschappij zoals die gegroeid is, niet zomaar als vanzelfsprekend te beschouwen.

### **Oppasdienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar** o.l.v. Claudia Ismail en Mirjam van Wijk

**Pastoraal:** Wij leven van harte mee met: Joke Barelds-Bomhof.

We wensen alle zieken en hun naasten kracht en moed toe, de nabijheid van God en mensen.

Hebt u, of iemand die u kent, behoefte aan een pastoraal gesprek, dan kunt u terecht bij uw

wijkouderling of contactpersoon. U kunt ook mailen: [pastoraat@jozefkerk-assen.nl](mailto:pastoraat@jozefkerk-assen.nl) of bellen:

06-37473766 (Grietje van Selst)

**Bloemengroet:** Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw Joke Barelds-Bomhof.

We wensen haar van harte beterschap!

### **Koffiedrinken**

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal en de zalen aan de achterzijde van de kerk. Daar is ook koffie, thee en fris. Van harte aanbevolen!

**Volgende week zondag 19 maart** hoopt voor te gaan ds. A. Riepma uit Assen.

### **Activiteiten in de wijkgemeente:**

woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (G.J. van Enk).

### **Kerkbalans 2023**

Met dankbaarheid en vreugde kunnen wij u melden, dat zoals het zich nu laat aanzien, de toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage bij de actie Kerkbalans voor 2023 ongeveer 10% hoger uitkomen dan de toezeggingen in 2022! Wij willen u hiervoor oprecht heel hartelijk dank zeggen! Voor uw ook op financiële vlak getoonde betrokkenheid bij onze Protestantse Gemeente Assen als onderdeel van de wereldwijde Kerk van Christus zijn wij u zeer erkentelijk!

De hogere toezeggingen dan begroot verkleinen ons begrotingstekort voor dit jaar, maar het tekort blijft flink. Uiteraard zullen we u informeren over de definitieve uitkomst van de actie Kerkbalans.

Ernst Lutgert, voorzitter college van kerkrentmeesters

### **Gerard Schoep, voorzitter algemene kerkenraad**

**Voedselbank:** Zondag 19 maart vindt er weer inzameling van goederen voor de voedselbank plaats in de Jozefkerk. Elke 3de zondag van de maand zamelen we goederen in voor de voedselbank in Assen. In de hal van de kerk en bij de hoofdingang zijn vrijwilligers aanwezig aan wie de goederen kunnen worden afgegeven. Suggesties voor etenswaren zijn: groente/fruit uit blik, brinta/ontbijtgranen, rijst, macaroni, koffie, thee, ontbijtkoek, evergreen. Ook zeep en tandpasta zijn goederen die nodig zijn. Liever niet met boodschappen sjouwen? U kunt ook een financiële gift geven!

### **Assen....dankjewel!!**

Het derde en vierde transport uit Assen naar Oekraïne heeft heel wat teweeg gebracht. Ontroerend maar ook confronterend zijn de foto's van kinderen met snoepgoed en de muren met kogelgaten. Ik verwijs naar de website van Vredenoord: [vredenoord-assen.nl](http://vredenoord-assen.nl) waar de uitgebreide en de persoonlijke feedback voor de Protestantse gemeenschap van Assen is opgenomen. De vrouwen uit Oekraïne komen in het Palmпасen weekend naar Assen. Ongetwijfeld met verhalen en uitleg hoe 'Assen' kan helpen. Natalia noemt in haar bericht daar al initiatieven van. Wordt vervolgd! Henk, Helene, Ralph.

### **Zie de mens' – theatervoorstelling over armoede**

Theatercollectief Joseph Wresinski Cultuur Stichting verzorgt in Assen een voorstelling waarin ervaringsdeskundigen de werkelijkheid van leven in armoede voor het voetlicht brengen. De productie wil oproepen tot solidariteit met armen en kwetsbaren, en tot het bouwen van een inclusieve samenleving. Vrijdagavond 24 maart, 20.00 uur, MFA Kloosterveste (Vesteplein 5).

Toegang: vrije gift, meer informatie en aanmelding: [www.wresinski.cultuur.nl](http://www.wresinski.cultuur.nl) (agenda).

In onze kerken ligt een uitnodigingsbrief voor de voorstelling. *Dick Vos*

### **Elisabeth Bode**

Sinds begin dit jaar mis ik ruim 20 adressen, waar wijlen de heer Evert de Ruiter een Elisabeth Bode bezorgde. Deze adressen staan helaas niet op papier. Mijn vraag aan u is nu of u een Elisabeth Bode mist, of weet u iemand die dit blad altijd leest maar hem nu niet meer ontvangt. Wilt u dan mij het adres doorgeven? Ik zal er dan voor zorgen dat het blad weer wordt bezorgd.

Oeds van Kaam. Telefoon: 35 68 17 of Dineke Top: 05 21 55 57 18.