



Zondagsbrief Jozefkerk - Assen

22^e jaargang, nr.26; 3 maart 2019

Contactpersoon 10 maart: Pier Schipper, tel. 06-24429685
Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur

wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl
stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.

Voorganger ds. Ron Koopmans
Ouderling Erwin Kremer **Diakenen** Rinke van Veen, Daan Kraan, Luuk Oosterhuis
Koster Dennis Bouwmeester **Muziek** organist Johan Gerkes en het Jozefkoor

Lezingen: Jeremia 7: 1-15 en Lucas 6: 39-49

Liederen voor de dienst: NLB 913; Wat vlied' of bezwijk' (Liedboek '73 Gezang 470: 1, 3, 4)

Liederen in de dienst: Psalm 103: 1 en 4; Klein Gloria (NLB 195); NLB 283; NLB 288; Psalm 92: 1, 7, 8; Heer wijs mij uw weg (Hemelhoog 420, met Jozefkoor); Heer U bent mijn leven (Hemelhoog 479, met Jozefkoor); Psalm 139: 14; NLB 885.

Collecten: drie rondgangen in de dienst, met als bestemming:

1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen

Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Anneke Overwijk en Claudia Ismail
Nevendienst voor kinderen van de basisschool en wordt verzorgd door Sandra van Haren en Karin De Leth

Projectthema: God wacht met open armen. De jongste zoon in de gelijkenis wilde niet langer bij zijn vader zijn. Hij dacht ver bij hem vandaan een beter leven te hebben. Met de erfenis vertrekt hij. Het wordt een mislukking. Zijn vader heeft zijn zoon niet tegengehouden, maar wacht hem met open armen op als hij berooid en verdrietig terugkomt. Geen verwijten, maar dankbaarheid. Het is weer goed, reden voor een feest. Zijn oudere broer wil een hardere opstelling, geen tweede kans. Ook al blijft hij thuis, hij neemt wel afstand van zijn vader. Ook naar hem gaat de vader en vraagt hem terug te komen. Zo is God, zegt Jezus. Hij wacht mensen die tegen Hem in gaan, op. Hij kiest ervoor van hen te blijven houden. Steeds weer. God wil jou niet kwijt, ook al doe je Hem pijn door wat je zegt en doet. Hij kiest ervoor jou terug te halen en jou een nieuwe kans te geven.

Paasproject

Het paasproject van de kindernevendienst start op zondag 3 maart en loopt door tot 21 april. Het paasproject neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Centraal in de verbeelding staat de rugzak als symbool voor de reis over de weg van het leven. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Jezus kwam naar de aarde om mens te zijn en in alle keuzes gehoorzaam de stem van zijn Vader te volgen. Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te dragen, wat verbeeld wordt in een grote trekkersrugzak. Voor alle kinderen is er tijdens het project een kleine rugzak als symbool dat we, in het paasproject, ook de weg van zijn discipelen achter Jezus aan volgen. Deze rugzakjes zitten in de grote rugzak en nemen we elke zondag mee als we naar de nevendienst gaan. Als we op reis gaan, pakken we al onze spullen bij elkaar, stoppen die in een rugzak en gaan op pad. Wat moeten we meenemen op onze reis? Hebben we genoeg bij ons? Welke weg moeten we inslaan? Elke reis is vol keuzes. Zo ook deze reis. In elk kinderrugzakje zit het paasproject met alle Bijbelverhalen en bijbehorende verwerkingen.

Tienerdienst: Tijdens de dienst van vanmorgen is er ook Tienerdienst in het Open Huis aan de Brink. Jongeren van 12 t/m 15 jaar zijn daar van harte welkom.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Hartholt-Zomer.

Koffiedrinken - Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en nog wat na te praten. Dit onder het genot van koffie, thee of fris, wat wordt geschonken in de kerkzaal. Van harte aanbevolen!

Welkom in de wijkgemeente heten wij: mw. S. (Simone) Nagel. Wij hopen dat zij zich thuis mag voelen in de gemeenschap van de Jozefkerk.

Volgende week zondag 10 maart is het de eerste zondag in de Veertigdagentijd. In de dienst hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Deuteronomium 5: 6-21 en Lucas 4: 1-13.

Activiteiten in de wijkgemeente

maandag	20.00 uur: Moderamen, bij Wilma Pol, De Wouden 69
dinsdag	19.30 uur: Diaconie
woensdag	12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)
woensdag	20.00 uur: Thomaskring, bij Marten en Nienke, Wilgenbeemd 37
donderdag	10.00 uur: Ochtendbijbelkring
donderdag	19.30 uur: Sing In

Beste gemeente, wat is het altijd goed om met elkaar het nieuwe seizoen te beginnen en startzondag te vieren. Dit jaar is de startzondag op 15 september en zijn we op zoek naar mensen die de organisatie op zich willen nemen. Yvonne Oosterhuis en Wilma Pol hebben aangegeven hiermee te stoppen. Het is fijn als anderen dit overnemen, het zou jammer zijn als deze goede traditie dit jaar niet door kan gaan. Vanzelfsprekend zijn Yvonne (06 27613005) en Wilma (06 22106440) bereid om nader toe te lichten hoe dit georganiseerd kan worden. Hartelijke groet, Yvonne en Wilma.

Inspiratiekast van de Jeugdraad voor de wijkgemeente

Nu de inspiratiekasten zijn overhandigd in de wijkgemeentes willen we als Jeugdraad ook nog wat toelichting geven in deze zondagsbrief. Er is per wijkgemeente 1 inspiratiekast overhandigd. De kast in de Jozefkerk zal na de verbouwing een plek krijgen bij de zalen van het jongerenwerk.

De bedoeling van deze inspiratiekasten is dat de boeken, spellen, stripboeken, etc. voor iedereen te gebruiken zijn, in de eerste plaats voor de jongeren en de leiding. Neem gerust iets mee naar huis en breng dit na een week of anders twee weer terug. In de kast ligt een map met een lijst waarin je kan aangeven welk boek of spel je meeneemt. We vinden het fijn als de lijst wordt ingevuld, zodat we weten waar boeken/spellen zijn voor het geval deze nodig zijn bij een andere activiteit.

Onze kast wordt op dit moment beheerd door Jolanda Duker. Heeft u vragen, spreek haar gerust aan. We hopen dat de kast veelvuldig wordt gebruikt!