



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

26e jaargang no. 18; 8 januari 2023

Contactpersoon 15 januari: Carine Krale-Schmid

Kopij voor volgende week inleveren voor **donderdagavond 12 januari 18:00 uur**

Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl
Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Thema: 'In dienst van God'

Voorganger: dhr. Henk Binnekamp

Lezingen: Jeseja 42: 1-9 en Matteüs 3: 13-17

Liederen: NLB 100: 1, 2 en 4; NLB 195 (Klein Gloria); Evangelische liedbundel 459: 'Lees je bijbel, bid elke dag' (3x: NL, Engels, Frans); 'Wij gaan even uit elkaar'; NLB 89: 9, 10 en 11; NLB 524; NLB 611; NLB 675

Muziek: Johan Gerkes, orgel.

Ouderling: Hans van Selst

Diaken: Luuk Oosterhuis, Geertje Bolland, Anneke Geertsema

Koster: Ramon Troost

AVO-team: Cor Kremer (presentatie) en Kevin Meiland (video)

Collecte: 1. Vrije Collecte vrienden van Mikondo; 2. Pastoraat en erediensten; 3. Onderhoud gebouwen
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van het collectiedoel waarvoor uw gave bestemd is.

Vrije collecte voor Vrienden van Mikondo

De vrije collecte is deze zondag voor de stichting vrienden van Mikondo. Jarenlang konden de kinderen in Mikondo, een grote achterstandswijk in Kinshasa, Democratische Republiek Congo, niet naar school. Er was geen hoop meer dat daar verandering in zou komen. De Congolese overheid zorgt niet voor gratis onderwijs. De Vrienden van Mikondo konden dat zo niet langer laten doorgaan. De stichting Vrienden van Mikondo zet zich in voor onderwijs aan kansarme kinderen en jongeren in de wijk Mikondo van Kinshasa, Congo. We zijn er heel blij mee dat dankzij giften en donaties aan onze stichting in de afgelopen 20 jaar zoveel tot stand kon worden gebracht door onze partner, Projets Mikondo. Ze hebben o.a. in 2001 de school 'La Tulipe' is opgericht. En eind 2020 hebben ze ook een naaischool het CENTRE MUASI MUSALA gestart. Per jaar zullen daar dan 90 tot 120 meisjes opgeleid kunnen worden.

U kunt geld overmaken op giro: NL37 INGB 0009 3940 95 t.n.v. Vrienden van Mikondo, Deventer. Of op de scipio app. Meer info: <https://www.mikondo.nl>

Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Tjits Mondria

Het verhaal voor de kinderen in de nevendienst komt uit **Lucas 2:40-52: Jezus, twaalf jaar oud, in de tempel**. Het thema is **Groeien in geloof**.

Jozef en Maria voeden Jezus op. Ze geven hem eten en kleding, helpen en troosten Hem als Hij ziek is of pijn heeft. Precies zoals iedere vader en moeder doen. Ze voeden Hem ook op in het geloof. Ze leren Hem de Schriften, het Oude Testament, kennen. Zo leert Jezus zijn Vader in de hemel kennen en op Hem vertrouwen. Ook kinderen kunnen meer van God weten en in Hem gaan geloven door de dingen die zij over de Bijbel en de kerk leren en ontdekken.

Bloemengroet Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw A. Kuilman-Nowee.
We wensen haar van harte beterschap!

Koffiedrinken Na afloop van de dienst is er vanmorgen gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Dit wordt geschonken in de hal en de zalen aan de achterzijde van de kerk. Van harte aanbevolen!

Volgende week

zondag 15 januari, hoopt voor te gaan ds. Gerrit Gardenier.

Johannes de Heer zangdienst

Op zondag 15 januari 2022 wordt er weer een "Johannes de Heer zangavond" gehouden in de Jozefkerk.

Deze dienst wordt begeleid door groep muzikanten (oa Annemargriet Duursema-Hopman, Marnix Onrust, Mark Jan Veenstra) en begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. Marten van der Meulen.

Verzoeknummers konden tot 1 januari ingestuurd worden, hiervan is goed gebruik gemaakt.

We zien uit naar een fijne zangavond, u bent van harte welkom !

Koffie-inloopochtend 12 januari

Elke tweede donderdag van de maand houdt de diaconie tussen 10.00 en 11.30 uur een inloopochtend in de achterzaal van de Jozefkerk. Om met elkaar kennis te maken, bij te praten, of gewoon er even uit te zijn.

Contactmiddag

Op donderdagmiddag 12 januari van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur zullen Ds. Elly Veldman en Joke van Beveren ons iets vertellen over bezoekwerk namens de kerk.

Wat kom je tegen als bezoeker? Hoe sta je er zelf in?

Ben je contactpersoon of heb je hier belangstelling voor dan ben je van harte welkom in de Jozefkerk.

Graag even aanmelden. Dat kan vandaag nog.

E-mail grietjevanselst@gmail.com of telefonisch: 06-37473766.

Pastoraal

Wij wensen zieken én hun naasten kracht en moed, de nabijheid van God en mensen.

Meldt u het even aan uw contactpersoon of wijkouderling als er pastorale zorg gewenst is?

U kunt het ook (laten) doorgeven aan pastoraat@jozefkerk-assen.nl.

Sta stil bij Oekraïne

Om ons heen zien we dat Noord Nederland, dankzij een actie van de regionale pers, ook stil staat bij Oekraïne. Een gulle opbrengst aan geld en goederen is het resultaat! Ons project gaat ook gewoon door: Het tweede transport is met vertraging aangekomen in Kherson en een derde zijn we aan het voorbereiden. We kregen een berichtje uit Oekraïne: 'Heel veel dank voor de hulp uit Assen in het afgelopen jaar. Wat voor ons heel belangrijk is dat we jullie solidariteit voelen. Dit betekent echt heel veel voor ons. Goed nieuwjaar gewenst van Natalia, Svitlana, Liuba en Natalia'.

Daar sluiten we ons bij aan, *Henk Siekmans, Ralph du Long en Helene van Noord namens Diaconie Vredenoord.*