



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

25e jaargang no. 44; 14 augustus 2022

Contactpersoon 21 augustus 2022: Carine Krale-Schmid

Kopij voor volgende week inleveren voor **donderdagavond 18 augustus 18:00 uur**

Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl

Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Het is de negende zondag van de zomer.

Thema: 'Verdeeldheid'

Voorganger: ds. Elly Veldman-Potters

Lezingen: Jeremia 23: 23-29 en Lucas 12: 49-56

Liederen: Psalm 75: 1 en 2 U alleen, U loven wij; Klein Gloria; Zoals een bloem (lied 220); We gaan voor even uit elkaar; Als alles duister is (lied 598); Zonne der gerechtigheid (lied 967: 1, 2, 3); Zing voor de Heer een nieuw gezang (lied 655, 1, 2 en 4); Door de wereld gaat een woord (lied 802: 1, 3 en 4)

Muziek: Johan Gerkes, orgel.

Ouderling: Kees Herder

Diaken: Jan de Wind, Annemieke Korf, Geertje Bolland

Koster: Josje Zeilstra

AVO-team: Kevin Meiland (presentatie) en Andre Krale (video)

Collecte: 1. Zomerzending Egypte; 2. Pastoraat en erediensten; 3. Onderhoud gebouwen
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van het collectiedoel waarvoor uw gave bestemd is.

Vandaag is de 1e collecte voor Kerk in Actie: Egypte Diaconie Koptisch-Orthodoxe kerk

Op het platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk - met hulp van Kerk in Actie - de dorpelingen zelf te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Maryam startte haar eigen recyclingsbedrijfje en dat veranderde haar leven voor altijd: "Ik kan nu zelf mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school laten gaan!"

Woordvoerder Hanan Shnouda vertelt wat BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk doet: "BLESS wil de levensomstandigheden in arme dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren. Samen met de dorpsbewoners kijken we welke problemen er spelen en hoe we die kunnen aanpakken. Het kan gaan om bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs, jeugd, landbouw of huisvesting."

Lees meer op: kerkinactie.nl/kerkinegypte

Diaconie, Wim Verschoor

Oppasdienst: voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: Kirsten Martijn en Claudia Ismail

Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Marjolijn Schurer

Bijbeltekst: 2 Samuël 6 1-23

Thema: God woont bij de mensen

De Ark is de plaats waar God is. In de tabernakel, de tent waarin de Ark staat, daar bidden en offeren de Israëlieten. Ze geloven dat God daar altijd aanwezig is, dat Hij daar wil wonen. Daarom zijn het deksel van de Ark en de engelen erop van goud. God is heilig, de Allerhoogste, Hij staat ver boven de mensen. Daarom bepaalt God ook hoe de Ark vervoerd moet worden: gedragen door priesters. David denkt dat het goed is met veel soldaten de Ark op te halen. Het gaat mis. De Ark dreigt te vallen en Uzza pakt de Ark vast. Hij bedoelt het vast goed, maar God wil zo niet behandeld worden. Uzza sterft. David leert ervan. Als hij weer de Ark in Jeruzalem wil gaan brengen, danst hij in een priesterhemd, eerbiedig, als een knecht van God voor de Ark. Onderweg worden offers gebracht. David laat merken dat het een wonder, een grote eer is als God naast mensen wil wonen.

Bloemengroet Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw Ann Boneschansker. We wensen haar van harte beterschap.

Koffiedrinken Na afloop van de dienst is er vanmorgen gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Dit wordt geschonken in de hal en de zalen aan de achterzijde van de kerk. Van harte aanbevolen!

Volgende week

zondag 21 augustus, hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Jesaja 30: 15-21 en Lucas 13: 22-30.

Het thema van de dienst luidt: 'Vluchten kan niet meer!'

Na afloop van de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken.

Pastoraal

Wij wensen allen die ziek zijn sterkte en moed.

Als u, of iemand die u kent, behoefte heeft aan pastoraal bezoek kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of wijkouderling. U kunt het ook doorgeven aan pastoraat@jozefkerk-assen.nl.

Bedankje

Annie Knorren is na een verblijf in Anholt weer thuis.

Zij wil graag iedereen bedanken voor de attenties die zij heeft ontvangen.

Welkom

We heten hartelijk welkom in de Jozefkerkgemeente: Jenny Carla Faber.

We hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in Assen en in onze gemeente.