



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

26e jaargang no. 2; 11 september 2022

Contactpersoon 18 september 2022: Pier Schipper

Kopij voor volgende week inleveren voor **donderdagavond 15 september 18:00 uur**

Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl

Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem (1 Johannes 4: 16, Nbv21)

Voorganger: drs. Bernie Wiegman

Lezingen Deuteronomium 6: 1 – 9 en 1 Johannes 4: 11 -21

Liederen: NLB 103: 1, 3, 4; NLB 800: 1 - 4; NLB 795: 1 - 5; NLB 320: 1, 3, 4, 5; NLB 838: 1, 3, 4;
NLB 793: 1, 2, 3; Slotlied NLB 791: 1 - 6

Muziek: Johan Gerkes, orgel

Ouderling: Marten Kloeze

Diaken: Gerda Zwama, Annemieke Korf, Riëlle Gramsbergen

Koster: Josje Zeilstra

AVO-team: André Krale (presentatie) en Martin Vrieling (video)

Collecte: 1. Diaconie ; 2. Pastoraat en erediensten; 3. Onderhoud gebouwen
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gave bestemd is.

Oppasdienst: voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: Mirjam van Wijk en Nienke Gaasbeek

Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Sandra van Haren
Thema: Absalom wil de macht hebben. Doel: De kinderen ontdekken dat mensen graag de baas willen zijn. En dat ze elkaar daardoor het leven onmogelijk kunnen maken. Soms met grote gevolgen.

Wat wil je later worden? Misschien wel brandweerman of politie agent. Misschien wel juf of kapster. Of wil je worden wat je vader is? Wie wil hetzelfde als zijn vader of moeder gaan doen? Goed je best doen en wachten tot je groot bent. Prins Absalom wil dolgraag koning worden. Maar dat kan niet. Dat is zijn vader al. Pas later mag Absalom misschien zijn werk overnemen. Absalom moet wachten. Maar dat wil hij niet. Misschien kiest zijn vader wel een andere broer uit. Dan bedenkt hij een plan om zijn vader weg te jagen en zelf de baas te zijn. Hij zoekt mensen om hem te helpen. Ook soldaten die willen vechten. Zou God dat goed vinden? David doet wat hij zelf wil.

Bloemengroet Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw Henny Middelbos- Heijblom. We wensen haar van harte beterschap!

Koffiedrinken Na afloop van de dienst is er vanmorgen gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Dit wordt geschonken in de hal en de zalen aan de achterzijde van de kerk. Van harte aanbevolen!

Volgende week

zondag 18 september hoopt voor te gaan dhr. John Bassie

Pastoraal

Wij wensen alle zieken, ook die niet zijn genoemd, sterkte en moed, de nabijheid van God en mensen. Wilt u graag eens een bezoekje? Belt u dan met uw contactpersoon of wijkouderling. U kunt het ook (laten) doorgeven aan pastoraat@jozefkerk-assen.nl.

Bedankje

Wij werden blij verrast met de bezorging van een prachtig bloemenboeket. Een mooi en attent initiatief! Hartelijk dank van Anneke en Marcus Kramer

Gemeente Groeigroep

Vanavond om 19.45 uur komt de Gemeentegroeigroep samen bij Marten en Nienke, Wilgenbeemd 37. Wil je graag meedoen? Bel dan even met Marten 06-14884739. De nieuwe groep zou van start gaan op donderdag 15 september, maar dat is verplaatst naar een week later, 22 september bij Hans en Grietje, Leemhamel 44, van 19.45 tot 21.30 uur. We willen je van harte uitnodigen om aan te sluiten. Wij geloven dat we er met elkaar 'rijker' van zullen worden. Meld je even aan als je belangstelling hebt, of bel als je er vragen over hebt. En nogmaals...leeftijd speelt geen rol. Tel. 06-37473766 , hansvanselst58@gmail.com

Voedselbank

Op 18 september is er weer inzameling van voedsel voor de Voedselbank. U kunt denken aan pakjes soep, aardappelpuree uit een pakje, bruine bonen in blik, of groente in blik. Macaroni en macaronimix, suiker, thee of koffie enz. als het voedsel maar langdurig houdbaar is. Ook tandpasta of doucheproducten zijn welkom. Wilt of kunt u zondagmorgen niet met voedsel komen maar u wil toch wat geven is een financiële bijdrage ook welkom. Alvast bedankt namens de diaconie

Zangavond Christelijk Mannenkoor Assen

Dinsdag 13 september 2022, aanvang 19.30 uur, is er een open zangavond in de Bron, georganiseerd door het Christelijk Mannenkoor Assen. Er is koffie/thee/frisdrank, iedereen die van zingen houdt is welkom, dit geldt voor mannen en vrouwen. We maken er een prachtige zangavond van en het bestuur van het CMA hoopt dat deze laagdrempelige avond enkele nieuwe kandidaat leden (mannen) oplevert. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter, Henk Linstra, tel 06 292 012 21.