



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

25e jaargang no. 1; 26 september 2021

Contactpersoon 3 oktober 2021: Pier Schipper (tel: 06 2442 96 85)

Kopij voor volgende week inleveren voor **donderdagavond 30 september 18:00 uur**

Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl

Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Thema: Geliefd wakker worden

Live en online kerkdienst

De diensten kunnen worden bezocht door een beperkt aantal kerkgangers. Zie hiervoor de website.

De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com.

Het laatste verdient de voorkeur, u vindt het kanaal van de Jozefkerk op: <https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live>

Zondagsbrief ook weer op papier

Op deze Startzondag verschijnt de Zondagsbrief voor het eerst sinds lange tijd ook weer op papier. Het is ook de start van een nieuwe jaargang, de 25e. Dus ook een nieuw begin. De geprinte versie blijft beperkt tot een tweezijdig bedrukte A4. De digitale editie blijft bestaan, zo nodig is daarin op volgende pagina's ruimte voor wat bredere berichten.

Voorganger: Daniël Kehanpour

Lezingen: Daniël 2:1-12. Mattheus 3:13-17

Liederen: Psalm 150; Opwekking 767, Familie ; Opwekking 136, Abba Vader; Kinderopwekking, Here maak mij uw wegen bekend; Opwekking 284, Maak Groot de Heer onze God de rots; Opwekking 802, Hier is mijn hart, Heer; Hemelhoog 669, Bouw uw koninkrijk. Muziek bij het verlaten van de kerk: Opwekking 12, All over the world

Muziek: Sound of Joy

Ouderling: Joachim Martijn

Diaken: Wieger Vriezema en Luuk Oosterhuis

Koster: Ramon Troost en Betsie Kraan

AVO-team: André Krale (presentatie) en Allard Kuipers (video)

Collecte: 1. R0-Manna (zie toelichting verderop in deze Zondagsbrief); 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen

In de kerk vind de collecte plaats bij het uitgaan. Kijkers thuis kunnen bijdragen via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gave bestemd is.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Claudia Ismaël en Inge Kuipers.

Nevendienst is er voor de kinderen van de basisschool

Bloemengroet

De bloemen uit de kerk gaan vandaag naar de heer Hendrik Jan Gruppen, als dank voor de vele jaren dat hij prachtige fietstochten organiseerde als fietsgrootmeester!

Jozefkoor gaat weer van start!

Na een tijd van zorgvuldige afweging heb ik besloten om, na overleg met onze wijkkerkenraad, weer te beginnen met repetities van het Jozefkoor.

Voorlopig eens in de maand, op vrijdagmiddag, hopen we voor een repetitie samen te komen in de kerkzaal. Natuurlijk houden wij ons daarbij aan de anderhalve meter afstand en aan alle maatregelen die dan nog gelden en nodig zijn. We komen dit najaar samen tussen 15.00 en 16.00 uur, op de volgende vrijdagmiddagen:

8 oktober, 12 november en 10 december.

Ieder Jozefkoorlid dat er zin in heeft en het aandurft om weer mee te komen zingen is van harte welkom. Ook nieuwe leden zijn natuurlijk hartelijk welkom, maar meld je dan eerst wel even bij mij aan.

Ron Koopmans (ds.r.koopmans@home.nl)

Donderdagochtendbijbelkring

Op donderdag 30 september om 10:00 uur willen we bij elkaar komen in de zalen van de Jozefkerk om met elkaar door te spreken hoe we verder gaan met de ochtendbijbelkring. Fijn om elkaar weer te mogen en kunnen ontmoeten. "Nieuwe" belangstellenden welkom.

Grietje van Selst (wijkouderling)

Redactieleden zondagsbrief gezocht

Met een klein team verzorgen we wekelijks de zondagsbrief op basis van aangeleverde kopij.

Je selecteert en redigeert die, zodat alle essentiële informatie op twee pagina's (in MsWord) past.

Dit doe je - na een inwerkperiode - geheel zelfstandig, ongeveer eenmaal per maand op de donderdagavond.

Daarnaast hebben we zo nu en dan redactieoverleg en communiceren we binnen de redactie voornamelijk per e-mail.

Voel je je aangesproken: e-mail naar zbrf@jozefkerk-assen.nl We zien je reactie met belangstelling tegemoet.

Oproep kalligrafieschrijver

Voor het bijhouden van onze dooprol die in de kerk hangt, zijn we op zoek naar iemand die de kunst van het kalligraferen beheerst. Het zou fijn zijn als we deze traditie voort kunnen zetten zodat de dooprol binnenkort weer compleet is. Reactie graag naar scriba@jozefkerk-assen.nl

Activiteiten in de wijkgemeente

woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)

Verdere informatie verderop in de digitale versie.

Kerken in kaarslicht

Hierbij een oproep aan creatieve en handige gemeenteleden de jeugd van vroeger en de jeugd van nu.

Op 5 november houden we samen met de katholieke kerk weer de kerken in kaarslichtavond.

Wat hebben we nodig, vrijwilligers die het leuk vinden om samen iets moois te maken met kaarslichtjes

Het moet allemaal klaar gezet worden op 4 november en s' middags 5 november moeten alle kaarsjes worden aangestoken. Ook een oproep om jampotjes of groentepotjes te verzamelen (kleine potjes van Hak)

Graag opgeven via de mail : voorzitter@jozefkerk-assen.nl

Print/digitaal

In deze 2 gedrukte pagina's zijn (beknoptere) berichten opgenomen over de directe actualiteit. Wat bredere berichten staan op de volgende pagina's die alleen digitaal beschikbaar zijn via de site van de Jozefkerk (jozefkerk-assen.nl).

Middagpauzediensten

We zijn dankbaar dat de maatregelen in verband met de verspreiding van het corona-virus konden worden versoepeld.

Voor de Middagpauzediensten betekent dit dat er maximaal 60 personen in de kerkzaal mogen zijn. We moeten nog wel 1,5 meter afstand houden. Het is niet meer nodig om een mondkapje te dragen en er mag weer door iedereen die dat wil worden gezongen! De aanwezigen moeten zich nog wel inschrijven bij de ingang. Op het moment is het nog niet mogelijk om na afloop samen koffie of thee te drinken en na te praten, maar we hopen en bidden dat dit over een poosje ook weer mogelijk is.

NB. De middagpauzediensten zijn ook te beluisteren en te bekijken via onderstaande link:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen>

De vrije collecte van zondag 26 september 2021

Is voor stichting Ro-manna. In 1996 rondde Imre Kostza zijn Bijbelschool af en werd jeugdpastor in de Free Christian Church in Berettyoufalú, Hongarije. Daar kwam hij anderhalf jaar later in contact met een Gipsy Church, die voor het eerst ontstond in één van de Roma-dorpen. Het ontstaan van deze kerk was mede vanwege het feit dat de Roma buitengesloten zijn van de Roemeens-Hongaarse bevolking in het gebied. De verschillen zijn te groot. Hij vertelt hoe hij begonnen is...

Ro-Manna heeft als doel: vanuit Bijbelse opdracht 'de naaste liefhebben' door te voorzien in de nood van Roma in noordwest Roemenië middels hulpgoederen in de breedste zin, financiën en geestelijke ondersteuning middels toerusting van voorgangers van kerken in het gebied van de Roma.

Het bestuur van Stichting Ro-Manna vindt dat de inwoners van Romadorpen in noordwest Roemenië toegang moeten hebben tot schoon drinkwater, een toilet in huis, een veilig en warm huis, voedsel, warme kleding, wegen en onderwijs. En om de kloof in welvaart en levensomstandigheden tussen de Roma en de niet-Roma te verkleinen en de spiraal van armoede en uitsluiting waarin veel Roma zich bevinden, te doorbreken.

Voor meer informatie zie de website: <https://ro-manna.com>

U kunt een gift overmaken naar bankrekening nummer: IBAN: NL 14 RABO 0357760441

T.n.v. Stichting Ro-manna of via de Scipio app of via de bankrekening van de PKA NL25 RABO 0373

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

De diaconie.

Zin-in-Zondag

Op zondag 3 oktober gaat het nieuwe seizoen van Zin-in-Zondag van start.

In de eerste bijeenkomst verwelkomen we Roek Lips. Na een lange carrière in omroepland, waarin hij diverse programma's produceerde en netmanager was van Nederland 1 en later Nederland 3, besloot hij enkele jaren geleden het roer om te gooien. Inmiddels heeft hij een eigen bedrijf De Ontwikkelgroep, gericht op het ontwikkelen van creatieve concepten en het ondersteunen van mensen en organisaties in transitie.

Vanuit deze onderneming maakt hij momenteel een serie korte filmpjes met (bekende) mensen uit de volle breedte van de samenleving onder de titel Nieuwe Leiders.

Hij gaat ons meer vertellen over zijn project en over zijn drijfveren en motivaties.

Vanaf dit seizoen worden de bijeenkomsten gehouden in de Jozefkerk. Aanmelding vooraf is noodzakelijk (via de website van de Jozefkerk). Daarnaast wordt de bijeenkomst via het YouTube kanaal van de Jozefkerk ook live gestreamd (uitzending is niet achteraf terug te kijken!).

De inloop is vanaf 11.30 uur (ingang Collardslaan) en we starten om 11.45. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 13.00 uur.

Gedicht

Het volgende gedicht is voorgedragen tijdens de huwelijks inzegening van Daan Klaseboer en Willemien Hollander op 17 september j.l.

Ik wens

Ik wens je wat licht in momenten van zorgen
ik wens je wat hoop en wat uitzicht op morgen.

Ik wens je wat warmte in kil-grijze dagen;
ik wens je een antwoord bij twijfels en vragen.

Ik wens je wat zachtheid als woorden te hard zijn,
wat vreugde en vrede als gedachten te zwart zijn.

Ik wens je wat rust te midden van je werk;
ik wens je wat stilte, het make je sterk.

Ik wens je een hand die je verder geleidt,
een stralende glimlach die je vrienden verblijdt.

Ik wens je een plaats om bij regen te schuilen;
ik wens je een mens die niet schrikt van je huilen.

Ik wens je een bloem om je dagen op te fleuren
en een vriendelijk gebaar om weer bij te kleuren.

Ik wens je Gods zegen over de komende jaren,
dat Hij je steeds in zijn liefde mag blijven bewaren.

Frans Weerts

PKA Gezond

Houd elkaar vast!

In 2020 waren er veel minder inkomsten voor de PKA vanuit collecten, giften en kerkelijke bijdragen van gemeenteleden. Dit heeft gezorgd voor nog een extra verlies van €62.000 ten opzichte van de begroting 2020. De exacte cijfers kunt u op de website van de Protestantse Kerk Assen vinden.

De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden. Daar is hulp bij nodig. De coronacrisis heeft financieel veel van de PKA gevraagd. Met een extra collecte vragen we leden daarom om financiële steun. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.

Daarom houdt de PKA eind september een extra collecte. Gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is op het Kerkelijk Bureau, ontvangen hiervoor volgende week een e-mail. Is uw e-mailadres niet bekend op het Kerkelijk Bureau, dan ontvangt u in deze week een brief met acceptgiro.

U kunt uw bijdrage ook geven in de rode donatieboxen in de kerkgebouwen, via de collecte in de Scipio app of overmaken naar bankrekeningnummer NL22 RABO 0373 715 730.

Samen kunnen we elkaar vasthouden in én na coronatijd.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Erwin Kremer