



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

24e jaargang no. 30; 11 april 2021

Contactpersoon 18 april 2021: Anneke Kramer (tel. (tel: 0592 347 993)
Kopij voor volgende week inleveren voor **donderdagavond 15 april 18:00 uur**

Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl
Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Het is vandaag de tweede zondag van Pasen.

Beloken Pasen, 'Quasi modo geniti', vertaald: 'Als pasgeboren kinderen'.

Wij staan in deze dienst ook stil bij de bevrijding van Assen, 13 april 1945.

Alleen online kerkdienst

In verband met de voortdurende corona-dreiging houden we voorlopig alleen online-diensten, zonder de aanwezigheid van kerkgangers. De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkkomroep.nl en via www.youtube.com.

Het laatste verdient de voorkeur, u vindt het kanaal van de Jozefkerk op: <https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live>.

Voorganger: ds. Ron Koopmans

Organist: Johan Gerkes

Ouderling: Rijnder Huizinga

Diaken: Luuk Oosterhuis

Koster: Epko Haveman

Lector: Jolanda Duker

Zang: Dick Brouwer, Henk Jan Lutgert, Henk Westerhof

AVO-team: Marten Kloeze (presentatie) en Jacko Duker (video)

Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de mogelijkheid te geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken.

In de kerkzaal zelf worden de liederen en lezingen getoond op de schermen.

Beide activiteiten worden verzorgd door de leden van de Audio Visuele Ondersteuning.

Lezingen: Jesaja 26: 1-13; Johannes 20: 19-29

Liederen: Jubel God ter eer (Psalm 81: 1 t/m 4); Christus, Gij zijt het licht in ons leven (NLB 284); Laat ons nu vrolijk zingen (NLB 146a: 1 en 5); Wij hebben een sterke stad (Lb.73 Gezang 28); Niet zien en toch geloven (Zingende Gezegend 169: 1 en 3); Van ganser harte loof ik Hem (Psalm 111: 1, 5, 6); Wilhelmus van Nassouwe (NLB 708: 1 en 6).

Collecte: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen

Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van het collectiedoel waarvoor uw gave bestemd is.

Vrije collecte van 18 april is voor de Stichting Opkikker,

Stichting Opkikker wil zoveel mogelijk gezinnen met een ziek kind van een licht puntje voorzien! En zegt over zich zelf: 2020 was het jaar dat wij 25 jaar bestonden, maar ook het jaar waarin het coronavirus heel Nederland, of zelfs de wereld, op zijn kop zette. Ook wij hebben in ons werk veel rekening moeten houden met de risico's van dit virus en de maatregelen die op dat moment golden. Maar zelfs in dit turbulente jaar hebben wij zo'n 6500 keer iets mogen betekenen voor gezinnen met een ziek kind. Daarnaast hebben wij in het kader van ons jubileum véél mooie activiteiten gedaan. Van het opnemen van een videoclip met Diggy Dex tot het uitbrengen van onze eigen jubileummunt. Niets doen is voor ons nooit een optie. Ook in 2021 zullen wij er weer alles aan doen om zoveel mogelijk gezinnen met een ziek kind van een lichtpuntje te voorzien. Meer info is te vinden: <https://opkikker.nl/> Wij als diaconie van de Jozef Kerk bevelen dit van harte bij u aan!

Wilt u de Stichting Opkikker doneren dan kunt u geld sturen naar bankrekening nummer:
NL55RABO 0373 736 088 t.n.v. Jozefkerk Assen ovv Vrije collecte Stichting Opkikker.
De diaconie.

Een bloemengroet

vanuit vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar de heer en mevr. J. Huizing.

Volgende week zondag 18 april

hoopt ds. Ron Koopmans voor te gaan. We lezen Micha 4: 1-5 en Johannes 21: 15-25.

Activiteiten in de wijkgemeente

woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F.H. Folkerts)

NB. De middagpauzediensten zijn nog zonder kerkangers, maar zijn te beluisteren en te bekijken via onderstaande link:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen>

Zin-in-Zondag

Opnieuw organiseren we een online-bijeenkomst van ons project Zin-in-Zondag!

Zondag 11 april kun je meekijken en meepraten bij de uitzending via het YouTube-kanaal van de Jozefkerk.

Onze spreekster is Hans Alma. Zij werkt onder andere als gastprofessor Hedendaags Humanisme aan de Vrije Universiteit in Brussel. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk voor coaching en training. Ze schreef het boek Het verlangen naar zin.

Na een burn-out moest ze zich opnieuw oriënteren op wat zinvol en waardevol leven is. Opgevoed in de Lutherse traditie, ontdekte ze dat het geloof dat de kerk vraagt, voor haar een te grote opgave is. Wel is ze overtuigd van de waarde van levensbeschouwelijke tradities. Zelf zegt ze: "Ik ben niet gelovig, maar ik kan mij geen leven zonder geloven voorstellen."

Volgens Alma kun je, door met aandacht en verbeelding de werkelijkheid te onderzoeken, ontdekken wat de wereld te bieden heeft. Het woord 'resonantie' – weerklank – is voor haar daarbij belangrijk geworden.

Ze houdt een lezing over haar boek, waarna we via de chat met haar in gesprek gaan. Zo proberen we er weer een zo interactief mogelijke ontmoeting van te maken.

Egbert Hovenkamp en Kees Richters zorgen met hun poëtische en muzikale bijdragen voor een fraaie omlijsting van onze bijeenkomst.

De uitzending begint om 11.30 uur en duurt ongeveer een uur.

Hallo Kinderen van de kindernevendienst

Nog steeds kunnen jouw ouders iedere week de spullen van de kindernevendienst zelf vanaf de site: 'Vertel het maar' halen. Zoals de bijbelverhalen, de verwerking, het meezingliedje en de kleurplaat. Daarvoor moeten ze wel een GRATIS account aanmaken. Daarvoor hoeft alleen een e-mailadres en een (zelf te verzinnen) wachtwoord worden opgegeven. Jullie vinden de site op: <https://vertelhetmaar.nl/> In de zondagsbrief nemen we iedere week het thema van de week op en de bijbehorende kleurplaat.

Op het moment dat deze zondagsbrief werd samengesteld, waren deze echter nog niet uitgegeven.