



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

24e jaargang no. 2; 27 september 2020

Contactpersoon 4 oktober 2020: Pier Schipper (tel. 06 244 29 685)

Kopij voor volgende week inleveren voor **donderdagavond 1 oktober 18:00 uur**

Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl

Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Tweede zondag van de herfst

Live èn online kerkdienst

Gemeenteleden die zich daarvoor hebben opgegeven zijn live aanwezig in de kerkdienst. De dienst is natuurlijk ook online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com. Dat laatste verdient de voorkeur.

Voorganger ds. Anton Verbeek

Ouderling Ernst Lutgert

Organist Johan Gerkes

Zang leden van het Jozefkoor

Koster Betsie Kraan

AVO-team André Krale (presentatie) en Jacko Duker (video)

Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de mogelijkheid te geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken. In de kerkzaal zelf worden de liederen en lezingen getoond op de schermen. Beide activiteiten worden verzorgd door de leden van de Audio Visuele Ondersteuning.

Lezingen: Genesis 9: 8-17; Openbaring 4: 1-8

Liederen: In de veelheid van geluiden (NLB 283); Klein gloria (NLB 195); Volken weest verheugd (Ps. 47); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); De vloed van vóór de tijd (NLB 603); Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig (NLB 405: 2 en 4); Hoor, een heilig koor van stemmen (NLB 726: 1, 2, 5 en 6); Slotlied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht (NLB 834)

Collecte: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van het collectiedoel waarvoor uw gave bestemd is.

Een bloemengroet vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevr. Smelt.

Welkom in de wijkgemeente

heten wij mevr. D. Zwama. Wij hopen dat zij zich thuis zal voelen in de gemeenschap van de Jozefkerk.

Adreswijziging

De heer Aart de Leeuw is verhuisd. Wij hopen dat hij een goede tijd mag hebben in zijn nieuwe woonomgeving.

Bedankt

We waren erg blij met de bloemen uit de kerk, die we onlangs mochten ontvangen. Ook zijn we dankbaar voor de kaartjes en de telefoontjes. Dit voelt als een warme deken. Groeten van Piet en Tiny van der Ploeg.

Volgende week zondag 4 oktober

hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn uit Daniël 6 (gedeelten van het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil) en Filippenzen 2: 12-18.

Voor het bijwonen van deze dienst kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier dat u vindt op de website. Alles natuurlijk onder voorwaarden, maar daardoor wel corona-proof. Helaas kunnen we maar een beperkt aantal kerkgangers plaats bieden, rond de 100, maar het is een mooi begin. Voor de ins en outs rond het aanmelden en bijwonen verwijzen we u naar de website van de Jozefkerk, waar u een volledig overzicht vinden kunt.

Activiteiten in de wijkgemeente

dinsdag 20.00 uur: Middenkring, in de Jozefkerk
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)
donderdag 10.00 uur: Ochtendbijbelkring (achternamen A t/m N)

Bijwonen van kerkdienst

Heel voorzichtig pakken we het in de Jozefkerk weer op om met gemeenteleden de dienst gezamenlijk te beleven in het ons zo vertrouwde kerkgebouw. Het zomaar naar de kerk kunnen gaan is er helaas nog niet bij; u kunt alleen komen als u vooraf bent aangemeld en u ook daadwerkelijk wordt uitgenodigd om te komen.

Vanaf 09.30 uur bent u welkom in de kerk plaats te nemen, deze plaats wordt u toegewezen door de coördinator. Op deze manier kunnen we circa 100 belangstellenden welkom heten.

U kunt de aanmelding doen op onze website www.jozefkerk-assen.nl. Deze aanmelding zal elke week weer opnieuw moeten plaatsvinden. U kunt ook inspreken op de voicemail van de Jozefkerk (0592-357360), geef dan aan welke zondag u komen wilt; met hoeveel personen en laat uw naam en telefoonnummer achter zodat we u kunnen terugbellen.

Aanmeldingen moeten uiterlijk binnen zijn voor donderdagavond 20.00 uur voorafgaande aan de dienst op zondag. We gaan de samenzang met een koortje vormgeven. Vandaag nog door het Jozefkoor; vanaf volgende zondag kunt u aangeven of u in het koortje wilt meezingen. De zangers worden op ruime afstand van elkaar in het middenvak geplaatst. De overige kerkgangers vieren de dienst in stilte met ons mee. Na afloop van de dienst wordt u weer begeleid naar de uitgang. We hopen dat op deze manier het grote gemis verzacht wordt. We hopen ook dat het ons allen weer het goede gevoel van de gemeenschapszin geeft, nu we elkaar ontmoeten en op afstand weer zien.

Het opstarten op deze manier kan alleen als we met elkaar de regels die vanuit RiVM en PKN-landelijk opgelegd zijn zullen en willen oppakken.

Afscheidsconcert Blank-orgel Maranathakerk in Assen

Zaterdag 3 oktober 16 uur trompet en orgel door Piertje Feenstra en Wietse Meinardi

De Maranathakerk in Assen wordt afgebroken en het orgel is verkocht. De Orgelkring Assen wil het instrument graag nog een keer in het zonnetje zetten en organiseert op 3 oktober om 16 uur een feestelijk concert door Wietse Meinardi, orgel en Piertje Feenstra, trompet.

In het concert komen alle mogelijkheden van het orgel volop aan bod. Er klinken werken van o.a. Stanley, Bach, Händel, Delerue, Ronald de Jong en Toon Haagen.

De toegang is gratis, wel is er een uitgangscollecte.

Vanwege corona is aanmelden verplicht: orgelkringassen@gmail.com

Orgelvesper met werken van Johann Sebastian Bach

Zondag 27 september om 16 uur is er een Bach orgelvesper. Er in deze viering zal op het orgel een mooie selectie van de werken van Bach klinken. Wietse Meinardi speelt 3 bewerkingen van delen uit cantates, delen die oorspronkelijk door orkest en koor gezongen werden maar fraai omgezet zijn naar orgel. Daarnaast speelt hij enkele koraalbewerkingen en hij opent en eindigt met de majestueuze Praeludium en Fuga in a-klein. Liturg is Helene van Noord. Zij zal de lezingen en gebeden verzorgen binnen het thema Voor een tijd een plaats van God. Vanwege de maatregelen m.b.t. corona wordt er in deze vesper niet gezongen. Van harte welkom! De toegang is gratis, maar zoals altijd is er wel een uitgangscollecte. Aanmelden is verplicht: musicaprodeo@vredenoord-assen.nl of kijk op www.vredenoord-assen.nl

Zin in zondag

Op 4 oktober start het 10e seizoen van Zin in zondag met Hans Alma. Zij zal spreken over het onderwerp: Verlangen naar zin. Nadat Hans Alma, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, in 2018 een burn-out doormaakt, besluit ze het roer om te gooien. Ze gaat parttime werken en begint een eigen praktijk als coach en trainer. Ze volgt haar hart, haar verlangen om minder te managen en meer praktijkgericht te gaan werken. In haar boek, *Een verlangen naar zin*, beschrijft ze dit proces. Ze besteedt daarin veel aandacht aan de helende werking van kunst en verbeeldingskracht.

Hans Alma: "Ik ben een naar zin verlangend mens. Ik ben niet gelovig, maar ik kan mij geen leven zonder geloof voorstellen."

De bijeenkomst wordt dit keer gehouden in de Adventskerk, Lindelaan 49 in Assen.

Vanaf 10.30 uur staat de deur open en we beginnen om 11.00 uur.

Helaas kunnen we geen koffie vooraf aanbieden.

Bezoekers wordt gevraagd om zich bij binnenkomst te laten registreren. De toegang is gratis.

Iedere bijeenkomst wordt op een bijzondere manier afgesloten. In het jubileumjaar zal dat gebeuren door dichter en performer Egbert Hovenkamp.

Verder zorgt vaste pianist Kees Richters voor de muzikale omlijsting.

Hallo Kinderen van de kindernevendienst

Nog steeds kunnen jouw ouders iedere week de spullen van de kindernevendienst zelf vanaf de site: "Vertel het maar" halen.

Zoals de bijbelverhalen, de verwerking, het meezingliedje en de kleurplaat.

Daarvoor moeten ze wel een GRATIS account aanmaken. Daarvoor hoeft alleen een e-mailadres en een (zelf te verzinnen) wachtwoord worden opgegeven.

Jullie vinden de site op: <https://vertelhetmaar.nl/>

In de zondagsbrief zullen we iedere week het thema van de week opnemen en de bijbehorende kleurplaat.

Als jouw ouders die willen printen, kun jij er onder de kerkdienst mee aan de gang.

Deze zondag gaat het over:

De kans van je leven

David is al een tijd op de vlucht. Hij heeft een groep mannen om zich heen. Ze reizen door het land, maar zijn nergens veilig. Overal kan koning Saul met zijn leger weer opduiken. Steeds weer die spanning of het lukt te vluchten. Dan komt die ene kans dat David oog in oog komt te staan met die koning Saul. Alleen, zonder zijn leger. Davids mannen voelen de spanning. Dit is je kans, dood Saul. David moet dat ook zo gevoeld hebben. Maar hij denkt na, gelovig als hij is denkt hij ook wat God zou willen dat hij doet. Saul is koning van Gods volk. David mag de gezalfde koning niet doden, dat mag alleen God zelf. David snijdt de slip van Sauls mantel af. Hij laat zien dat hij Saul kon doden, maar dat hij Saul nog steeds trouw is.

