



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

24e jaargang no. 10; 22 november 2020

Contactpersoon 29 november 2020: Anneke Kramer (tel. 0592 347 993)
Kopij voor volgende week inleveren voor **donderdagavond 26 november 18:00 uur**

Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl
Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Het is Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar.

We gedenken diegenen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.

Thema van de dienst: 'Als sterren aan de hemel'.

Live èn online kerkdienst

Gemeenteleden die daarvoor zijn uitgenodigd zijn vanmorgen live aanwezig in de kerkdienst. De dienst is natuurlijk ook online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com. Het laatste verdient de voorkeur.

Voorganger ds. Ron Koopmans

Organist Johan Gerkes

Ouderling Johan Sjoers

Zang Henk Jan Lutgert, Dick Brouwer en ds. Ron Koopmans

Koster Ramon Troost

Diaken Henk Tibben

AVO-team Jacko Duker (presentatie) en Martin Vrieling (video)

Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de mogelijkheid te geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken. In de kerkzaal zelf worden de liederen en lezingen getoond op de schermen. Beide activiteiten worden verzorgd door de leden van de Audio Visuele Ondersteuning.

Lezingen: Daniël 12: 1-4 en 1 Thessalonicenzen 4: 13-18

Liederen: U zij de glorie (NLB 634); Klein Gloria (NLB 195); Neem, Heer, mijn beide handen (Bundel '38 Gezang 232: 1 en 3); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Gij die alle sterren houdt (NLB 919: 1 en 4); Eens als de bazuinen klinken (NLB 769: 1, 4, 6); Heer, herinner U de namen (NLB 730); Zalig, die in Christus sterven (LB '73 Gezang 267: 1 en 3); Ga maar gerust (melodie Ík bouw op U, JdHeer 96).

Collecte: 1. Diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen

Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van het collectiedoel waarvoor uw gave bestemd is.

Een bloemengroet vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar de heer Huizing.

Activiteiten in de wijkgemeente

woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. B. Dubbink)

Boekje

Aan de nabestaanden van genoemde overledenen wordt vanmorgen het boekje: 'Geborgen tranen' uitgereikt. Het bevat woorden uit de Bijbel voor een tijd van verdriet, en is een uitgave van de Bijbelvereniging.

Bedankje

Ondanks Corona-tijd heb ik veel warmte en medeleven vanuit de Jozefkerk-gemeente mogen ontvangen in de vorm van bloemen, telefoontjes, kaarten, appjes, maaltijden en bezoeken, nadat ik eind september j.l. ook aan mijn andere knie geopereerd ben. Ook weet ik, dat er voor ons is gebeden. Henk en ik hebben ervaren dat omzien naar elkaar mogelijk is, ook al is elkaar ontmoeten er op dit moment niet bij.

Wij willen jullie hiervoor heel hartelijk bedanken.

Henk en Anneke Nieuwenhuijzen

Volgende week zondag 29 november

is het de eerste zondag van Advent. Voorganger is ds. Ron Koopmans. De lezing is Lucas 1: 1-25.

Aanmelden

voor de kerkdienst kan via het aanmeldformulier dat u op de website van de Jozefkerk vindt, of via inspreken op de voicemail van de Jozefkerk, tel. 0592-357360.

Bach-vesper Opmaat tot Advent

Op 22 november om 16.00 is er weer een Musica Pro Deo-Viering vanuit de Adventskerk. Organist Wietse Meinardi laat orgelwerken klinken van Johann Sebastian Bach en er worden Adventsliederen gezongen.

Om alvast een inkijkje te geven: Wietse Meinardi speelt bijvoorbeeld drie prachtige en expressieve bewerkingen over het lied Nun komm' der Heiden Heiland, waar tussendoor dat lied ook gezongen zal worden door een mannenzanggroep. In de viering, waarin Helene van Noord voorganger is, wordt zichtbaar en hoorbaar dat we van terugzien en loslaten (de zondagen van november) gaan naar vooruitkijken en verwachten (Advent).

Met recht een op-maat dus.

I.v.m. Corona is deze dienst zonder bezoekers. U kunt de dienst volgen via het YouTube kanaal Kerkomroep Assen en de kerkomroep. Om de dienst goed te kunnen volgen, wordt de orde van dienst met deze zondagsbrief meegestuurd. In plaats van in de collecte kunt u een gift overmaken de gegevens daarvoor vindt op www.vredenoord-assen.nl waar u ook meer over deze vesper kunt lezen. We zijn blij met alle giften, groot en klein. Zo kunnen we ook in deze vreemde tijden doorgaan met Musica pro Deo.

Orgel: - *Fantasia BWV 537*

Welkomwoord

Aansteken van de kaars

Gebed op de drempel: NLB 190a voorzang (H), mannengroep (die ook de allenpartij doet)

Van Voleinding

Lezing uit Mattheus 24, 3 - 14

24³Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: 'Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?' ⁴Jezus antwoordde hun: 'Pas op dat niemand jullie misleidt. ⁵Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: "Ik ben de messias," en ze zullen veel mensen misleiden. ⁶Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. ⁷Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: ⁸dat alles is het begin van de weeën. ⁹Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. ¹⁰Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. ¹¹Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. ¹²En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. ¹³Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. ¹⁴Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

Orgel Wachet auf ruft uns die Stimme BWV 645

Zang: NLB 749, v. 1,2,3

Lezing uit Mattheus 24, 29 - 35

²⁹Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven,

de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. ³⁰Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. ³¹Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. ³²Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. ³³Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. ³⁴Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. ³⁵Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Naar verwachting....

Orgel en zang:

- Zang NLB 433: 1
- Orgel - Nun komm der Heiden Heiland BWV 659
- Zang NLB 433: 2, 3
- Orgel – Nun komm der Heiden Heiland BWV 660
- Zang NLB 433: 4, 5
- Orgel – Nun komm der Heiden Heiland BWV 661

Gebeden: Gebedsaanhef (NLB 190a, p. 498)

Na gebedsintenties nogmaals de gebedsaanhef gezongen

Besloten met Avondgebed

Orgel en zang :

- Zang NLB 439, v. 1 en 2
- Orgel: Von Gott will ich nicht lassen BWV 658
- Zang NLB 439, 3 en 4

Slotwoorden / Wegzending

Zegen: NLB 190 a (De Heer schenke ons....etc)

Orgel: - Fuga in c BWV 537

Hallo Kinderen van de kindernevendienst

Nog steeds kunnen jouw ouders iedere week de spullen van de kindernevendienst zelf vanaf de site: "Vertel het maar" halen.

Zoals de bijbelverhalen, de verwerking, het meezingliedje en de kleurplaat.

Daarvoor moeten ze wel een GRATIS account aanmaken. Daarvoor hoeft alleen een e-mailadres en een (zelf te verzinnen) wachtwoord worden opgegeven.

Jullie vinden de site op: <https://vertelhetmaar.nl/>

In de zondagsbrief zullen we iedere week het thema van de week opnemen en de bijbehorende kleurplaat.

Als jouw ouders die willen printen, kun jij er onder de kerkdienst mee aan de gang.

Deze zondag gaat het over:

De Koning en zijn kudde

De woorden over eeuwige straf aan het eind zijn ernstig en scherp, ook niet gemakkelijk om de kinderen uit te leggen. We richten ons op de woorden en beelden die gebruikt worden voor trouw en ontrouw aan God, namelijk de herder met zijn kudde. De herder die voor de kudde zorgt (voor ons, mensen) is ook de koning die met wijsheid en met recht zal spreken. Schapen hebben leiding nodig. De herder moet voor de schapen zorgen, zeker als er bokken komen ze tussen de schapen gaan lopen en ze onrustig en schichtig maken.

Schapen zijn kwetsbaar. En dat weet de herder. Zoals die herder is, zal ook God zelf voor zijn kinderen zorgen. We hebben Hem als voorbeeld nodig. Zo als Jezus omging met de mensen in zijn tijd, zo mogen wij met elkaar omgaan. Zo dienen wij elkaar (zie vooral vs. 35-40).

