



Zondagsbrief Jozefkerk - Assen

22^e jaargang, nr. 01; 2 september

Contactpersoon 9 september, Anneke Kramer (tel. 0592-347993)
e-mail: zbrf@jozefkerk-assen.nl

Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur

www.jozefkerk-assen.nl | stichting sociaal & culturele activiteiten Jozefkerk |
Info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk!

Voorganger ds. Ron Koopmans
Ouderling Gerda Taberima
Diakenen Anneke Geertsem, Rinke van Veen, Hennie Kosse
Organist Johan Gerkes
Koster Dennis Bouwmeester

Lezing Efeziërs 5:21 – 6:9

Liederen voor de dienst: Leid mij Heer (Joh. de Heer 108); Lied 799: 1, 2, 5; Al de weg leidt mij mijn Heiland (Joh. de Heer 5).

Liederen in de dienst: Psalm 128; Klein Gloria (Lied 195); Lied 103c: 1, 2, 5; Lied 288; Lied 790 (met Jozefkoor); Lied 991 (in beurtzang met koor); Lied 823: 1, 4, 5; Lied 909.

Collecten: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Luitjes-Oostra.

Tienerdienst Tijdens de dienst van vanmorgen is er ook Tienerdienst, in de achterzaal. Jongeren van 12 t/m 15 jaar zijn daar van harte welkom.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar. Leiding: Marreth de Jong en Mirjam van Wijk.

Kindernevendienst: Sandra van Haren en Johan Kuipers.

Bijbeltekst: Daniël 3:1-30

Thema: Buigen of...

Doel: De kinderen leren dat wie gelooft alleen knielt voor God en alleen Hem aanbidt.

Toelichting: Als je voor iemand buigt, is dat een teken van respect. Je erkent dat die ander groter is dan jij. De koning van Babel laat een groot beeld maken, zodat iedereen knielt voor zijn macht en ideeën, zodat iedereen zijn babylonische goden aanbidt. Bij de inwijding van het beeld valt iedereen, zonder problemen of met tegenzin, op zijn knieën. Het is immers buigen of barsten, buigen of sterven. Ongehoorzaamheid wordt gestraft met de brandende oven. De drie vrienden voor Daniël denken anders: het is buigen of leven, buigen zonder de HEER of staan blijven met Hem. Als ze in de oven worden gegooid, gebeurt het wonder. 'Een godenzoon' redt hen. Opnieuw moet Nebukadnessar zijn meerdere erkennen in de God van Israël? Zou dat een ommekeer betekenen.

Gemeentedag!

Over 2 weken is het zover. 16 september starten we het nieuwe seizoen. Aansluitend aan de dienst gaan we naar het Asserbos. Na koffie, gezellig samen zijn, lunch en activiteiten steken we om 15 uur de barbecue aan. We hopen op een grote opkomst. Heeft u zich al opgegeven? Vandaag is de laatste dag dat dat kan, vul het formulier in en gooi het in de bus bij de uitgang... Hartelijke groet van de commissie.

Volgende week zondag 9 september

hoopt ds. Ron Koopmans weer voor te gaan. De lezing is Efeziërs 6: 10-24.

Koffiedrinken vanmorgen is er gelegenheid om elkaar na afloop van de dienst te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of fris. Dit alles wordt geschonken in de kerkzaal. Van harte aanbevolen!

Activiteiten in de wijkgemeente

maandag 19.30 uur: Moderamen
dinsdag 19.30 uur: Diaconie
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F. Folkerts)
donderdag 13.30 uur : Fietsen vanaf de Jozefkerk. Info dhr. Gruppen, tel. 0592-316845
vrijdag 15.00 uur: Huwelijksinzegening

Huwelijksinzegening

Aanstaande vrijdag 7 september gaan trouwen Jan Haandrikman en Jolanda Burema. Het huwelijk wordt gesloten in de Jozefkerk, aanvang 14.00 uur. Om 15.00 uur volgt de huwelijksinzegening. In deze dienst hoopt ds. Ron Koopmans voor te gaan. Jan en Jolanda wonen in Beilen. Wij wensen hen van harte een prachtige en gezegende dag!

Welkom in de gemeente

Heten wij dhr. en mevr. Lether. Wij hopen dat zij zich thuis voelen in de gemeenschap van de Jozefkerk.

Adreswijziging

De heer en mevr. (Hendrik-Jan en Manna) Gruppen zijn verhuisd. Van harte alle goeds in de nieuwe woning toegewenst!

Bedankt!

Graag wil ik u hartelijk bedanken voor uw medeleven, kaarten, bloemen, bezoeken en telefoontjes na mijn knieoperatie. Het heeft mij en ons bijzonder goed gedaan.

Wetende dat je er niet alleen voor staat, maar dat een warme Jozefkerk-gemeente met je meeleeft, geeft kracht en laat zien hoe een gemeente met elkaar verbonden kan zijn.

Mede namens Ernst, *Anna Lutgert-Sopacua*.

Ontdek het zelf op de Alpha cursus

Op 26 september as. start er (weer) een Alpha cursus in Assen. Maar het is mijn verlangen om bij voldoende aanmeldingen, minimaal 4 personen, ook een Alpha-cursus in onze kerk van start laten gaan. Daarom aan u of jou, de oproep, of u nog mensen kent, die u graag aan deze cursus mee zal willen laten doen. Of misschien zou u zelf uw basiskennis van het christelijk geloof weleens willen oprispen of opnieuw willen ontdekken? Ook dan bent u welkom! Onder ons zijn er die u er alles over kunnen vertellen. Opgave en meer informatie bij René de Vries (telefoon 06-55734610 of email reinkeimpe@gmail.com)

Nieuw liedje kindernevendienst

Vanmorgen zingen wij bij het 'kindermoment' een nieuw liedje: Goedemorgen, welkom allemaal. Het staat in het Liedboek, Lied 288. De andere liedjes komen in de toekomst ook nog wel voorbij, in goede afwisseling.