



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

25e jaargang no. 39; 3 juli 2022

Contactpersoon 10 juli 2022: Carine Krake-Schmid

Kopij voor volgende week inleveren voor **donderdagavond 7 juli 18:00 uur**

Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl

Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Het is de derde zondag van de zomer.

‘Vrede! Of het oordeel ...’

Voorganger: ds. Ron Koopmans

Lezingen: Jesaja 66: 10-14 en Lucas 10: 1-20, beide uit NBV '21

Liederen: Dit is een morgen (NLB 216); Klein Gloria (NLB 195); Grote God, wij loven U (NLB 413); Wij gaan voor even uit elkaar; Op Sions berg (Psalm 87); Gezanten gaan door alle landen (Liedboek '73 Gezang 314: 2 en 4); Maak liefde waar (Het liefste lied van overzee deel 2 nr. 39, met Jozefkoor); Wij leven van de wind (NLB 687: 1 en 3)

Muziek: Johan Gerkes, orgel.

Ouderling: Arno Visser

Diaken: Anneke Geertsema; Luuk Oosterhuis; Rieelle Gramsbergen

Koster: Ramon Troost

AVO-team: Kevin Meiland (presentatie) en Cor Kremer(video)

Collecte: 1. Werelddiaconaat - India; 2. Pastoraat en erediensten; 3. Onderhoud gebouwen
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gave bestemd is.

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.

Lees meer op: kerkinactie.nl/onderwijsindia

Oppasdienst: voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: Kirsten Martijn en Paula Kraan

Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Marlolein Schurer

Bijbeltekst: Handelingen 6:7

Thema: Stefanus wordt martelaar

Het begint met ruzie in de kerk in Jeruzalem. Sommige arme mensen vinden dat anderen worden voorgetrokken. Die krijgen meer eten en meer hulp. Dat is niet eerlijk en daarom zijn ze boos. Stefanus wordt samen met zes anderen uitgekozen om het probleem op te lossen: iedereen moet evenveel eten en hulp krijgen. Stefanus laat in zijn woorden en daden zien dat hij gelovig en erg verstandig is. Het lukt, het wordt zelfs heel goed. Je zou denken dat iedereen blij is met Stefanus. In de kerk wel, maar de Joodse leiders moeten niets van zijn geloof weten. Ze nemen Stefanus gevangen, zetten hem in de gevangenis en geven hem de doodstraf. Toch houdt Stefanus vast aan zijn geloof, zelfs dan.

De bloemen: Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar de heer Zijgers.

We wensen hem van harte beterschap!

Koffiedrinken Na afloop van de dienst is er vanmorgen gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Dit wordt geschonken in de hal en de zalen aan de achterzijde van de kerk. Van harte aanbevolen!

Zieken in de gemeente

Wij wensen allen, ook hen die ziek zijn en niet hier genoemd, sterkte en moed, de nabijheid van God en mensen.

Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact stuurt u dan een berichtje naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl, of (uiteraard) uw eigen wijkouderling of contactpersoon.

Activiteiten in de wijkgemeente

Woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (G.J. van Enk)

Gemeenteleden,

Op de gemeenteavond en middag in maart van dit jaar hebt u gevraagd of er na elke dienst koffie of thee gedronken kon worden in plaats van 2x in de maand. Het ging u niet om dat de koffie en thee met een koekje in de Jozefkerk zo lekker is(wat wel zo is!), maar het ging u om de ontmoeting, samen kerk zijn en omzien naar elkaar. In de coronatijd hebt u dit zo gemist.

De kerkenraad heeft op maandag 13 juni jl. besloten om hier gehoor aan te geven.

Dit betekent voor u als gemeente dat met ingang van 31 juli a.s. iedere zondag koffie en thee met een koekje en voor de jeugd limonade aanwezig is. Doordat we dit elke week gaan doen zijn er wel enige praktische aanpassingen om één en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen.

We gaan koffiedrinken in de kerkzaal aan de kant van de Collardslaan zodat de zalen beschikbaar blijven voor de dominee, de kerkenraad en de oppasdienst. De tafels en stoelen en de koffie/thee/limonade worden al voor de dienst klaar gezet. U bent/was gewend dat de koster/vrijwilligers voor u gingen inschenken. Hierin vindt een wijziging plaats. We vragen u, als gemeente, om voor u en/of voor een ander in te schenken.

Nogmaals ; we zijn blij dat we zo ook meer vorm kunnen geven aan het gemeente zijn en er voor elkaar kunnen zijn.

Jan de Wind, voorzitter diaconie Jozefkerk.