



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

23e jaargang no. 27; 1 maart 2020

Contactpersoon 8 maart 2020: Anneke Kramer (tel. 0592 347 993)

Kopij voor volgende week inleveren voor **donderdagavond 5 maart 18:00 uur**

wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl

stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

**Het is de eerste zondag van de Veertigdagentijd, zondag Invocabit, naar Psalm 91 vers 15: ‘
Roep je Mij aan, Ik geef antwoord’.**

Voorganger ds. Ron Koopmans

Ouderling Ernst Lutgert

Diakenen Daan Kraan, Gerda Zwama en Rieëlle Gramsbergen

Muziek Johan Gerkes (orgel), Piet en Everlien Bruinsma (gitaar en piano) en het Jozefkoor

Koster Marcus Kramer

AVO-team Maurice de Leth (presentatie), Marten Kloeze (video)

Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de mogelijkheid te geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken.

In de kerkzaal zelf worden de liederen en lezingen getoond op de schermen.

Beide activiteiten worden verzorgd door de leden van de Audio Visuele Ondersteuning.

Lezingen: Exodus 3: 1-14 en Mattheüs 4: 1-11

Liederen: **voor de dienst:** O Heer die onze Vader zijt (Liedb. '73 Gez. 463); Heer, ik kom tot U (Hemelhoog 275); De kracht van uw liefde (Hemelhoog 629).

in de dienst: Heil hem wien God een plaats bereidt (Psalm 91: 1 en 7); Klein Gloria (NLB 195); Een mens te zijn op aarde (NLB 538: 1, 3, 4); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); God roept de mens op weg te gaan (NLB 542); Jezus, diep in de woestijn (NLB 539, met Jozefkoor); Ik zal er zijn (Hemelhoog 460, met Jozefkoor); Alles wat over ons geschreven is (NLB 536)

Liedblad Voor wie de schermen moeilijk kan lezen is er in beperkte oplage een Liedblad verkrijgbaar bij beide ingangen, met daarop liederen die niet in het Liedboek staan.

Collecten 1. 40 dagentijdcollecte; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer Van der Wilk.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Anneke Overwijk en Rianne Hoekstra.

Nevendienst voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Claudia Ismail en Jenneke van Genne

Bijbeltekst: Lucas 20: 9-19 **Thema:** Jezus veegt het tempelplein schoon.

Toelichting De tempel is de plaats waar de heilige God tussen mensen wil wonen. Daar mogen ze Hem ontmoeten. Een ontmoeting met God is nooit vanzelfsprekend. Vaak zijn mensen bang als ze een engel ontmoeten, terwijl dat maar een dienaar van God is. Daarom moet er eerbied zijn voor Gods huis. Jezus kan niet accepteren dat het huis van God wordt gebruikt om handel te drijven en winst te maken. Je offerdier daar kunnen kopen en je geld daar kunnen wisselen voor tempelgeld is makkelijk. En gemak dient de mens. Maar God heeft de tempel bedoeld als een plaats om te bidden of offers te brengen. Jezus laat zien dat de tempel zo geen heilige plaats is. Het draait niet meer om God, maar om de mensen. Jezus jaagt de handelaars weg met hun dieren en hun geld. Dan geneest Jezus lammen en blinden en wordt toegezongen door de kinderen: ‘Hosanna voor de Zoon van David’. Zij zien in Hem de Messias door wie God nieuw leven brengt

Tienerdienst

Vanmorgen is er ook Tienerdienst in zaal 5. Jongeren van plm. 12 tot 18 jaar zijn daar van harte welkom!

Koffiedrinken

Na afloop van de dienst kunnen wij elkaar ontmoeten bij koffie, thee of fris. Dit wordt geschonken in de hal en de zalen aan de achterkant van de kerk.

Volgende week zondag 8 maart

is de tweede zondag in de Veertigdagentijd. We lezen Exodus 4: 18-31 en Mattheüs 17: 1-9. Voorganger is ds. Ron Koopmans

Veertigdagentijd

Afgelopen woensdag, ook wel Aswoensdag genoemd, is de Veertigdagentijd ingegaan. Veertig dagen, de zondagen niet meegerekend, tot op Pasen. De kleur van het kanselkleed is die van bezinning, inkeer en lijden: paars. Op het podium staat in deze weken het kruis, nog zonder wit kleed erover, dat komt pas met Pasen. Zo zijn deze zondagen ook in vorm en kleur getekend.

Activiteiten in de wijkgemeente

maandag	19.30 uur: Moderamen
dinsdag	19.30 uur: Diaconie
woensdag	13.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)
woensdag	20.00 uur: Thomaskring, bij Aly en Rinke, Broeklaan 40
donderdag	10.00 uur: Ochtendbijbelkring

Creatief

Inmiddels hebben wij diverse reacties gehad op onze oproep voor de opzet van een creatieve kring. Besloten is om een eerste ochtend te gaan organiseren rondom het thema Pasen, We maken een paasstuk/ krans met vers groen. Een voorbeeld zal vanaf 8 maart in de hal te vinden zijn, met daar een intekenlijst, zodat wij weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen, en welke kosten er aan verbonden zijn. Zet in de agenda. Vrijdagochtend 3 april rond 10 uur! Locatie Jozefkerk zaal 3. Jeannette Edeler 06 22329626, Jeannette Medendorp 06 19094254

Nieuw in de kerkapp: collectes

Vanaf zondag 1 maart kunt u uw bijdrage voor de zondagse collectes geven via de kerkapp.

Het digitaal geven aan collectedoelen werkt eigenlijk net als collectebonnen, maar in plaats van bonnen te kopen, legt u in de app een tegoed vast waar u per collecte iets vanaf haalt. In de app en op de website vindt u een uitleg hoe e.e.a werkt. De financiële afwikkeling vindt plaats bij het Kerkelijk Bureau.

De app heet Scipio en kunt u installeren via Google Play of de App Store. Om de app als gemeentelid te gebruiken moet uw e-mailadres bekend zijn op het Kerkelijk Bureau. Heeft u hulp nodig of wilt u meer weten? Op zondag 1 maart is Daan Kraan aanwezig in de Jozefkerk om u te helpen. *De appwerkgroep*

Jas met een verhaal

Linda Dijkstra van Bee-Dressed geeft een workshop waarin van oude spijkerbroeken een nieuwe jas kan worden gemaakt. Of wil je een blouse of jurk restylen, maar weet je niet hoe je het moet aanpakken? Neem deze kledingstukken mee naar de workshop 'Jas met een verhaal'.

Let op: in het Kerkblad staat het e-mailadres van Linda Dijkstra niet goed vermeld. Gebruik onderstaand e-mailadres! Plaats: De Bron, Data: 18 maart, 1 april, 15 april en 22 april van 19.30-21.30 uur, Kosten: €35,- voor vier avonden. Meenemen: Je eigen naaimachine en de kleding die je wil gebruiken, Opgave: linda@bee-dressed.nl

Gemeentegebed

Dinsdag aanstaande komen we als gemeenteleden weer samen om te bidden voor onze Gemeente. We lezen eerst het gebed van Mozes in Ex. 17:8-16.

Na een korte inleiding en bespreking bidden we eerst voor de zieken, daarna voor gemeenteactiviteiten en degenen die zich daarvoor inzetten.

Van harte welkom: dinsdag 3 maart 2020 om 19.30 in een van de zalen van de Jozefkerk.