



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

22e jaargang, nr. 31; 7 april 2019

Contactpersoon 17 maart 2019: Hendrik Terburg (tel. 0952 269 791)

Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur

wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl
stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk!

***Het is de vijfde zondag in de Veertigdagentijd, zondag Judica, ‘doe mij recht’,
naar Psalm 43: ‘doe mij recht o God en voer mijn rechtsgeding’.***

- Voorganger** ds. Ron Koopmans
- Ouderling** Ernst Lutgert
- Diakenen** Gerda Zwama, Henk Dassen, Hennie Kosse
- Koster** Betsie Kraan
- Muziek** organist Johan Gerkes en pianiste Everlien Bruinsma
- Liederen** *voor de dienst:* drie gezangen uit het vorige Liedboek: God enkel licht (449); Halleluja, lof zij het Lam (259); God heeft mij zijn Zoon gegeven (445). Zie liedblad.
in de dienst: Psalm 43: 1, 3, 4; Klein Gloria (NLB 195); NLB 562; NLB 288; NLB 130c; Zo lief had God de Vader ons (Hemelhoog 210, met Jozefkoor); NLB 547; NLB 578.
- Schriftlezing** Jesaja 58: 7-10 en Lucas 20: 9-19.
- Collecten** drie rondgangen in de dienst, met als bestemming:
1: Zending Ruana; 2: pastoraat en eredienst; 3: onderhoud gebouwen.
- De bloemen** gaan met een groet van de gemeente naar de heer Ploeg, Dr. Kuiperstraat 172.
- Oppasdienst** voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door Paula Kraan en Tineke Urban.
- Nevendienst** voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Yvonne Oosterhuis en Jasmijn Beekman.
Bijbeltekst: Lucas 23: 26-32.

Projectthema: Gedwongen om te kiezen Simon van Cyrene is niet van plan het kruis van Jezus achter Hem aan te dragen. Hij loopt gewoon Jeruzalem binnen als soldaten hem daartoe dwingen. Simon kiest er niet voor Jezus te volgen, hij moet wel. Later blijkt dat deze gebeurtenis diepe indruk op hem heeft gemaakt. Zijn vrouw en zoon werden bekende christenen in de gemeente van Rome. Zij zorgt voor Paulus en Rufus werkt in de gemeente. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Uit liefde volgen zij Jezus. Soms zien mensen het nut niet van het volgen van Jezus, doen ze dat zelfs met tegenzin. Maar God kan maken dat je juist daardoor ziet hoe groots Jezus is en hoeveel jij aan Gods liefde te danken hebt. Dan volgt jouw antwoord en begrijp je dat Jezus jou heeft verlost en voor altijd dichtbij God brengt.

Koffiedrinken

Na afloop van de dienst van vanmorgen is er weer gelegenheid samen na te praten onder het genot van koffie of thee. Dit wordt geschonken in de kerkzaal. Van harte aanbevolen!

Volgende week zondag 14 april

is het de zesde zondag in de Veertigdagentijd, Palmzondag. In de dienst gaat voor ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Jesaja 50: 4-7 en Lucas 19: 28-40. De kinderen maken weer hun rondgang door de kerk met Palmpasenstokken, onder muzikale begeleiding van Piet en Everlien Bruinsma. Organist is Johan Gerkes.

Let op! Aanvangstijdstip Goede Vrijdag

Helaas staat op pag. 4 van het pas verschenen Kerkblad het aanvangstijdstip van onze Goede Vrijdagdienst niet goed vermeld. Het moet zijn: 19.30 uur (half acht). Zoals altijd op Goede Vrijdag.

In het wijkbericht staat het wel goed vermeld.

Activiteiten in de wijkgemeente

maandag 19.30 uur: Kerkenraad

woensdag 12.30 uur: Middagpauzediens Bethelkerk (ds. L.E. Leeftink)

donderdag 10.00 uur: Koffie-inloop

donderdag 19.30 uur: Leeskring in de Opstandingskerk (hoofdstukken 36, 37, 38)

vrijdag 14.30 uur: Voorjaarsmiddag voor ouderen

vrijdag 19.30 uur: Jozefkoor

Welkom in de wijkgemeente

heten wij de fam. Compagner. Wij hopen dat zij zich thuis zullen voelen in de gemeenschap van de Jozefkerk.

Vrije collecte

De vrije collecte voor de Rudolphstichting heeft in de dienst € 150,65 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gift!

De diaconie.

Belijdeniskring

Over enkele weken, ná Pasen, starten we in onze wijkgemeente weer met de Belijdeniskring. Zeven woensdagavonden tussen Pasen en Pinksteren komen we samen om ons voor te bereiden op wellicht de belangrijkste stap die een mens kan maken, namelijk de keuze om Jezus Christus te belijden als ook de Heer over jouw leven. Daarmee treed je ook toe als lidmaat van de wereldwijde Kerk van Christus. Of, als je door de doop als kind al lid van de Kerk bent, bevestig en beaam je door je belijdenis die doop. Het is hoe dan ook heel waardevol om in kringverband je bezinnen op het geloof en op die belangrijke levenskeuze. Wie graag mee wil doen: geef je op bij ds. Koopmans (tel 314877, of per mail ds.r.koopmans@home.nl).

Ook als je nog niet zeker bent of je al of niet belijdenis wilt doen, maar je je daarop wel wilt oriënteren, ben je van harte welkom op deze kring.

Ontdek het zelf op de Alpha-cursus

Op 10 april start bij ons thuis een Alpha cursus die een intercultureel karakter heeft. Met acht deelnemers zit onze huiskamer inmiddels vol, maar we zoeken nog wel mensen die voor maximaal 6 personen willen koken. Misschien voelt u daar wel voor en dan kunt u zich daarvoor bij ons melden. Als u nog graag aan een Alpha-cursus mee wil doen en/of uw basiskennis van het christelijk geloof weleens wil opfrissen of opnieuw wil ontdekken, is er mogelijk nog plek in Peelo. Hier in onze kerk zijn er die u alles over de Alpha cursus kunnen vertellen. Opgave en meer informatie bij René en Ellen de Vries, Koningsmantel 3 (telefoon 06-55734610 of email reinkeimpe@gmail.com)

Sponsoractie Evangelische Hogeschool

Mijn naam is Lydia Bakker en ik ga op 11 en 12 april 155 km fietsen voor mijn school, Evangelische Hogeschool in Amersfoort! In de zondagsbrief van 31 maart kon u lezen waarom deze sponsoractie noodzakelijk is en hoe u deze actie kunt steunen. Of kijk op: <https://steuneh.nl/sponsoractie2019/lydiabakker> U kunt mij ook na de dienst voor vragen aanspreken of neem contact met mij op via tel: 0681646577, e-mail: lydiab9407@gmail.com.