



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

22e jaargang, nr. 36; 12 mei 2019

Contactpersoon 19 mei 2019: Paula de Jong (tel. 06 171 110 70)

Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur

wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl
stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk!

Het is de vierde zondag van Pasen, 'Jubilate', jubelt! Ook is het Moederdag.

In de dienst wordt de Heilige Doop bediend.

Een liturgie is in beperkte oplage verkrijgbaar bij de ingang.

- Voorganger** ds. Ron Koopmans
- Ouderling** Hans van Selst **Diakenen** Hennie Kosse, Luuk Oosterhuis, Rinke van Veen
- Koster** Ramon Troost
- Muziek** organist Johan Gerkes en het Jozefkoor
- Liederen** NLB 218; Klein Gloria (NLB 195); Apostolische Geloofsbelijdenis (NLB 340b); Laat de kinderen tot Mij komen (Tussentijds 67); NLB 781; Wij gaan voor even uit elkaar; Psalm 66: 1 en 2; NLB 652 (met Jozefkoor); Abba Vader (Hemelhoog 627: 1 en 2); NLB 654: 1, 5, 6.
- Schriftlezing** Numeri 27: 12-23 en Johannes 10: 22-30. *Bij de Evangelielezing gaat de Gemeente staan.*
- Collecten** drie rondgangen in de dienst, met als bestemming:
1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
- De bloemen** gaan met een groet van de gemeente naar de familie Deelen.
- Oppasdienst** voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door Nienke Gaasbeek en Mirjan van Wijk.
- Nevendienst** voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Claudia Ismail en Yvonne Oosterhuis.
Bijbeltekst: Genesis 14. *Thema:* Vrede.
- Toelichting:** Lot ontdekt al snel dat hij beter niet in Sodom had kunnen gaan wonen. Ze raken betrokken bij een oorlog tussen een aantal koningen. Abram laat zijn neef niet in de steek, ook al leven ze nu verder uit elkaar. Hij bevrijdt Lot en zorgt dat hij zijn vee en bezit terugkrijgt. Terug uit het gevecht wordt Abram bedankt door de koning van Sodom. Hij is blij dat het goed is afgelopen voor hem. Maar is nog iemand. Een koning brengt Abram brood en wijn. Hij is een priester van de HEER. De eerste keer dat Abram een medegelovige tegenkomt in het beloofde land. De stad van deze koning heet Salem, 'Vrede' en zijn naam Melchisedek betekent 'koning van de gerechtigheid. Aan deze priester-koning geeft Abram een tiende van de oorlogsbuit, uit dankbaarheid aan God. 'Vrede is meer dan geen oorlog, meer dan vrijheid en welvaart. Echte vrede is er als gelovigen samen zijn en leven onder Gods zegen voor Hem en voor elkaar.

Dopeling

Vanmorgen wordt de Heilige Doop bediend aan Bram Johannes Jan, zoon van Marcel Londeman en Diewerke Venhuizen.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid de doopouders geluk te wensen, voor in de kerk.

Volgende week zondag 19 mei

vieren we een dienst in het kader van 'Jonge Kerk'. Muzikale medewerking verlenen organist Johan Gerkes en onze muziekgroep Driv'n. Voorganger in de dienst is ds. Ron Koopmans.

We lezen gedeelten uit 2 Koningen 5 en Lucas 3. Het thema is: 'Rivier'. De dienst is voorbereid met de Middenkring, een van onze gesprekskringen voor mensen van 25-50 jaar.

Voor de dienst is er inzameling voor de voedselbank, en na afloop is er gezamenlijk koffiedrinken.

Activiteiten in de wijkgemeente

maandag 19.30 uur: Kerkenraad

dinsdag 20.00 uur: Middenkring, bij Elwin en Alice, Kristalstoep 3

woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. L.E. Leeftink)

woensdag 20.00 uur: Belijdeniskring

donderdag 18.45 uur: Inspiratieavond PGA, in De Bron

Bedankt!

Heel veel dank voor het medeleven, de bloemen en de kaartjes die ik mocht ontvangen na mijn operatie. Het was een grote verrassing! *Hartelijke groeten, Ineke Meertens.*

Fietsen vanaf de Jozefkerk

We verzamelen ons donderdagmiddag voor de Jozefkerk en starten de fietstocht om 13:30 uur.

Gasten zijn ook van harte welkom. Trapondersteuning, e-bikes, gewone fietsen, iedereen kan mee.

Opgave bij dhr. Gruppen: 0592-316845.

Voedselbank

Zondag 19 mei vindt er weer inzameling van goederen voor de voedselbank plaats in de Jozefkerk.

Elke 3e zondag van de maand zamelen we goederen in voor de voedselbank in Assen. In de hal van de kerk en bij de hoofdingang zijn vrijwilligers aanwezig aan wie de goederen kunnen worden afgegeven.

Suggesties voor etenswaren zijn: groente/fruit uit blik, brinta/ontbijtgranen, rijst, macaroni, koffie, thee, ontbijtkoek, evergreen. Ook zeep en tandpasta zijn goederen die nodig zijn.

Liever niet met boodschappen sjouwen? U kunt ook een financiële gift geven!

Vakantiegeld samen delen

Formulieren voor deze actie liggen op de tafel achter in de kerk. Als u wilt geven kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL96RABO 0373 736 126 t.n.v. CvD Prot. Gem. Assen inz. vakantiegeld samen delen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Degene die het vakantiegeld zeer goed kan gebruiken kan het strookje onderaan het formulier invullen en aan mij opsturen. Namens de diaconie Wim van Haren, Anreperstraat 90, 9404LG Assen. Mailwvh@gmail.com.

Inspiratieavond in De Bron - Ga mee de berg op

Op donderdag 16 mei bent u van harte welkom bij een inspiratieavond over de toekomst van de Protestantse Gemeente Assen in De Bron. Een avond op een bergtop waarop we met u en met gasten uit een drietal andere PKN-gemeenten uit het noorden in gesprek over de vraag 'Als wij nu kerkelijke gemeente willen zijn en in de toekomst willen blijven, moeten we nadenken hoe wij dat gaan vormgeven.' De gasten zullen vertellen hoe zij de problematiek van teruglopend ledental, vergrijzing, gebrek aan kader etc. hebben aangepakt, zodanig dat er weer vanuit perspectief kon worden doorgebouwd aan de kerkelijke gemeente.

Inloop: vanaf 17.30 uur. We starten de bijeenkomst om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. U kunt zich hiervoor tot 9 mei opgeven bij scriba@pkn-assen.nl of (0592) 372 395. Neemt u niet deel aan de maaltijd, dan bent u van harte welkom bij de start van het avondprogramma om 18.45 uur. Om 21.30 uur sluiten we de bijeenkomst af - met inspiratie voor vergezichten waarop we in het najaar van 2019 gaan verder bouwen.

Geven met de Givt-app aan Open Huis Assen

Voor het goede werk van Het Open Huis in Assen is veel geld nodig. Het stelt ons in staat kwetsbare mensen te helpen en te ondersteunen. Het Open Huis leeft in feite van giften, collectes, donaties en subsidies. Daarom staat op onze website een speciale pagina voor giften en donaties. (www.openhuisassen.nl/doneren)

Bij het Open Huis kunt u nu ook doneren met de Givt-app. Wanneer u onze QR-code met de Givt-app scant kunt u op een eenvoudige manier aan het Open Huis doneren. *Hartelijk dank voor uw gift!*