



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

22e jaargang, nr. 13; 02 december 2018

Contactpersoon voor 2 december 2018: Anneke Kramer, (tel. 0592- 347993)

Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur

wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl

stichting sociaal & culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk!

Vandaag is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar.

Wij gedenken diegenen die in het afgelopen jaar overleden zijn.

Thema van de dienst: 'Met uitzicht op Gods nieuwe land'.

Voorganger	ds. Ron Koopmans	Diakenen	Henk Tibben, Luuk Oosterhuis en Henk Dassen
Ouderling	Hans en Grietje van Selst	Muziek	Johan Gerkes en het Jozefkoor
Koster	Betsie Kraan		

Lezingen Deuteronomium 34; Hebrëeën 11: 1-3 en 13-16.

Lied voor de dienst Lied 913: 1 en 2

Liederen in de dienst Psalm 121; Klein Gloria (Lied 195); Lied 221; Lied 288; Lied 753; Lied 728 (met Jozefkoor); Lied 657; Neem Heer mijn beide handen; Ga maar gerust (mel. JdH 96)

Collecten 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar dhr. Den Ouden,

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: Veronie Veldkamp en Oene Overwijk.

Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd. Marjolein en Johan Schurer.

Thema: Gods nieuwe schepping. **Bijbeltekst:** Openbaring 21:1-2

Doel De kinderen leren dat God deze schepping onherkenbaar verandert in een wereld van vrede en recht.

Toelichting Onze wereld is verre van volmaakt. Dat merken de gelovigen in de tijd van Johannes en dat ervaren wij. Voortdurend is er het gevecht tussen goed en kwaad. Gelovigen willen graag door Gods liefde dingen veranderen, maar het breekt hen vaak bij de handen af. Johannes ziet in zijn visioen een nieuw Jeruzalem. Deze wereld krijgt door God (vanuit de hemel) een volkomen nieuw aanzien. Zoals een rups verandert in een vlinder. Het oude is er, maar onherkenbaar anders en beter. Openbaring 21 schetst deze wereld met goud, edelstenen, een stad waar de poorten geen bescherming hoeven te bieden en God als het Licht dat iedereen heerlijkheid brengt.

Na afloop van de dienst

- is er voor een ieder gelegenheid om gestorvenen te gedenken middels het aansteken van een lichtje;
- wordt aan de uitgang de Gedachtenisbrief uitgereikt met daarop de namen van genoemde overledenen;
- is er voor direct nabestaanden gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee; u bent daartoe uitgenodigd in het Parochiehuis naast de RK kerk, dr. Nassaulaan 3c, schuin tegenover onze kerk.

Vanavond Welkomdienst

Vanavond om 19.00 uur is er in de Jozefkerk een Welkomdienst. Voorganger is ds. Gert Hutten uit Arnhem, en muzikale medewerking verlenen het Chr. gemengd koor 'Glorify' uit Meppel, en organist Gerwin van der Plaats.

Volgende week zondag 2 december is het de eerste zondag van Advent. In de dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Pim Koert-Jan, zoon van Elwin en Alice Bruinsma. Muzikale medewerking verlenen organist Johan Gerkes en de Muziekgroep. Voorganger is ds. Ron Koopmans. Een liturgieboekje is in beperkte oplage aanwezig. Na afloop van de dienst drinken we gezamenlijk koffie in de kerkzaal. De tieners komen samen in het Open Huis aan de Brink.

Activiteiten in de wijkgemeente

woensdag 12.30 uur: Middagpauzediens Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)

vrijdag 19.30 uur: Jozefkoor

Nieuwe ambtsdrager verheugd kunnen we u mededelen dat een gemeentelid bereid is gevonden het ambt van ouderling-kerkrentmeester op zich te nemen. Het gaat om de heer Thijs Zwiers, De heer Zwiers zal worden bevestigd op zondag 16 december as.

Welkom in de wijkgemeente heten wij de heer en mevr. Holties, en de heer en mevr. Teensma,. Wij hopen dat zij zich thuis zullen voelen in de gemeenschap van de Jozefkerk.

Vrijdagavondclub. wij willen alle kinderen die in groep 5 t/m 8 van de basisschool zitten uitnodigen voor de vrijdagavondclub. Op 7 december gaan we er weer een leuke avond van maken. Wat we deze keer gaan doen, is nog een verrassing. Kom jij ook? Laat het ons voor 4 december even weten door een mailtje te sturen naar vrijdagavondclub@jozefkerk-assen.nl

Gebed

God , als mijn tijd gekomen is,
laat mij dan dapper sterven,
tot steun van allen om mij heen,
wier liefde ik mocht verwerven.

God, als mijn tijd gekomen is,
mag dan mijn glimlach blijven,
als groet vanuit het verre land,
waar ik dan zal verblijven.

Zo vaak heb ik de dood gezien,
met bleke, strakke trekken,
die bij degeen die afscheid nam,
wel droefenis moest wekken.

God, als mijn tijd gekomen is,
laat mij dan van U dromen,
opdat een ieder die mij ziet,
weet dat 'k ben "Thuis"gekomen.

Gebed van Dhr, Timmermans uit Ermelo,
De oudste man van Gelderland: (105 jaar oud). 2002.

