



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

22e jaargang, nr. 3; 16 september 2018

Contactpersoon 23 september 2018: Hendrik Terburg (tel. 06-126 164 76)

Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur

wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl

stichting sociaal & culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.

Voorganger

ds. Ron Koopmans

Ouderling

Bas Guchelaar

Diakenen

Daan Kraan, Rinke van Veen, Henk Dassen

Koster

Epko Haveman

Muziek

Johan Gerkes en de Muziekgroep

Liederen

voor de dienst:

Dit is een morgen (Lied 216); God heeft het eerste woord (Lied 513); Samen in de naam van Jezus (Opwekking 167)

in de dienst:

Dit huis, een herberg onderweg: 1 en 3 (melodie Psalm 84); Klein Gloria (Lied 195); Ontwaak, verhef je stem (Opwekking 656); Lied 288; Lied 653: 1, 6, 7; Wees stil voor het aangezicht van God (Opwekking 464); Ik zal er zijn (Opwekking 770) Ga nu heen in vrede (Joh. de Heer 928)

Schriftlezing

Exodus 3: 13 – 14; Marcus 8: 27 – 30.

Collecten

1. vrije diaconiecollecte; 2. pastoraat & eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.

De bloemen

gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Ubels-de Vries.

Oppasdienst

voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door Rianne Hoekstra en Frank De Graaf.

Nevendienst

voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Yvonne Oosterhuis en Jasmijn Beekman.

Thema: Het feest verstoord.

Bijbeltekst: Daniël 5

Doel: De kinderen leren dat je God de mond niet kunt snoeren. Hij maakt, hoe dan ook, zijn wil bekend.

Toelichting: Terwijl de Perzen aan de poorten van Babel staan, geef Belsassar een feest voor 1000 mensen in zijn paleiszaal. Nu kan het nog! Als de alcohol rijkelijk heeft gevloeid laat hij de bekers en schalen van de tempel in Jeruzalem halen. Nogmaals eten en drinken ze op de overwinning op Israëls God. Respectloos, pure heiligschennis. Dan antwoordt de HEER op deze uitdaging. Niet door geweld of door natuurkracht, maar door een paar vingers die iets schrijven. De wijzen kunnen, zoals steeds, het geheim niet ontrafelen. Ze zijn blind door ongeloof. Daniël spreekt Gods laatste waarschuwing voor Babel uit. De daden zijn geteld en gewogen en het rijk wordt bijna gebroken. Nu buigen of nooit meer! 'Dezelfde nacht wordt Belsassar, de koning der Chaldeeën, gedood.

Volgende week zondag 23 september

zijn er twee diensten.

's **Morgens** om 10 uur gaat voor ds. Wilbert L. Dekker uit Kampen.

's **Avonds** om 19 uur gaat in een Welkomdienst voor ds. J.P. van Ark uit Wapenveld.

Muzikale medewerking verlenen het gospelkoor 'Sing It' uit Beilen onder leiding van Joop Ploeg en organist Gerwin van der Plaats. Thema van de dienst: Blind date.

Doel diaconale collecte 16 september

"Lombok ligt in puin. Hele dorpen zijn verwoest.

Honderdduizenden mensen hebben dringend schoon drinkwater en onderdak nodig".

De diaconale collecte op 16 september is bestemd voor de bevolking van Lombok.

Wij bevelen u deze van harte aan!

De diaconie.

Activiteiten in de wijkgemeente

maandag 19.30 uur: Pastoraal beraad

woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander)

woensdag 20.00 uur: Thomaskring, thv. Marten en Nienke, Beunheugte 45

donderdag 19.30 uur: Leeskring

Nieuwe diaken

We zijn verheugd dat bereid is gevonden diaken te worden: de heer L. Oosterhuis.

Bij geen bezwaar zal bevestiging plaatsvinden op zondag 7 oktober as.

Leeskring

De Leeskring rond het boek 'Een heidense uitdaging – leren leven met de God van Israël' komt aanstaande donderdag 20 september voor het eerst weer samen. Plaats van samenkomst is de Opstandingskerk, Wilgenbeemd 2 in Marsdijk. Aanvang: 19.30 uur.

Pastoraal beraad

Plaats van samenkomst van het Pastoraal beraad van as. maandagavond is ten huize van Bas en Natasja Guchelaar, Koningsmantel 10.

Liturgieën

Vanaf vandaag is er slechts een beperkt aantal liturgieën (100 stuks) beschikbaar, speciaal voor diegenen die de dienst niet via de schermen kunnen volgen, of dit liever niet willen.

Een liturgie is verkrijgbaar bij de ingangen van de kerk.

Fietsen stallen

Wij wijzen u er met klem op, dat het ONGEWENST is, dat de nooduitgangen geblokkeerd worden door daar geparkeerde fietsen.

Kosters en kerkrentmeesters Jozefkerk danken u voor uw medewerking.

Vredesweek in Assen

Op maandagavond 17 september wordt er een Vredeswandeling (Walk of Peace) georganiseerd. We lopen langs diverse markante plekken in de stad, waar een korte toelichting wordt gegeven, zoals het monument op de Brink, de parochiekerk en het Joodse monument. Om 19.30 uur start op het stationsplein. De route eindigt om 21.00 uur bij de Noabershop waar een kop koffie is voor alle deelnemers.

Donderdag 20 september organiseert het Platform levensbeschouwelijke organisaties Assen, een Vredesavond in De Bron, van 19.30 - 21.30 uur. Philip Messak spreekt over het thema: Vrede door de generaties heen. Messak is voormalig Dutchbatcommandant en momenteel schooldirecteur bij Vincent van Gogh. Verder is er een jongerendebat met het thema Vrede en Social Media. Ook oudere jongeren (en jonge ouderen) mogen mee doen aan het gesprek! Er is koffie en thee en een smakelijk hapje voor iedereen.

Meer info: stadspredikant Bert Altena