



# Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

22e jaargang no. 28; 17 maart 2019

Contactpersoon 24 maart 2019: Paula de Jong (tel. 06 17 11 10 70)

Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur

wijkgemeente Jozefkerk: [zbrf@jozefkerk-assen.nl](mailto:zbrf@jozefkerk-assen.nl) | [www.jozefkerk-assen.nl](http://www.jozefkerk-assen.nl)  
stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: [info@sca-assen.nl](mailto:info@sca-assen.nl) | [www.sca-assen.nl](http://www.sca-assen.nl)

## Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk

*Het is de tweede zondag in de Veertigdagentijd, zondag 'Reminiscere',*

*naar Psalm 25: 'gedenk uw barmhartigheid, Here'.*

**Voorganger** ds. Ron Koopmans

**Ouderling** Bas Guchelaar                      **Diakenen** Wim van Haren, Gerda Zwama en Henk Dassen

**Muziek** organist Wim van Heuveln en het Jozefkoor                      **Koster** Betsie Kraan

**Liederen** Psalm 25: 1 en 3; Klein Gloria (NLB 195); NLB 215: 1 t/m 5; NLB 288; Psalm 27: 3 en 4; 't Is goed, Heer, hier te zijn (met Jozefkoor); NLB 545 (met Jozefkoor); NLB 415: 1 en 2; NLB 415: 3.

**Lezingen** Exodus 34: 27-35 en Lucas 9: 28-36

**Collecten** drie rondgangen in de dienst, met als bestemming  
1. binnenlands diaconaat ; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen

**De bloemen** gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Veenstra-Soet.

**Koffiedrinken** Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid samen na te praten onder het genot van koffie of thee. Dit wordt geschonken in de kerkzaal. Van harte aanbevolen.

**Oppasdienst** voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Stoyanka Kirova en Mirjan van Wijk.

**Nevendienst** voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Marjolijn en Johan Schurer.

**Bijbeltekst:** Lucas 22: 39-53

**Projectthema:** Jezus kiest voor Gods plan Jezus heeft het moeilijk als Hij bidt in Getsemane. Hij moet de wereld redden en dat zal pijn en moeite kosten. Jezus wenst dat Hij niet hoeft te lijden en te sterven. Al biddend ontdekt Jezus, dat gehoorzaam doen wat God vraagt de enig juiste keuze is. Als discipel Judas Hem verraadt met een kus en laat Jezus dat gebeuren. Als zijn leerlingen Hem met zwaarden willen verdedigen, verbiedt Jezus het. Hij laat zich gevangen nemen. Zoals God zijn liefde en recht wil laten zien, zo moet het. Ook al komt Hij daardoor aan het kruis en in het graf. Wij lezen in de Bijbel hoe Jezus kiest. God de Vader is alles voor Hem, Hem heeft Hij lief. Een beter voorbeeld van geloven kunnen wij niet krijgen.

## Voorstelling Jeugdraad met Matthijs Vlaardingerbroek

Vanmiddag verzorgt de Jeugdraad een voorstelling met Matthijs Vlaardingerbroek voor alle leeftijden, maar in het bijzonder voor de leeftijdsgroepen 6 tot 12 jaar om 14:30 uur en 12 tot 20 jaar om 17:00 uur in de Jozefkerk. Door middel van theater brengt Matthijs een supergoede Bijbelse boodschap voor jong en oud. *Rotsvast?!* gaat over het leven van Petrus. Tijdens de voorstelling ontdekt Petrus langzamerhand wie Jezus is en wie hij zelf mag zijn. Petrus maakt veel heftige dingen mee de in de tijd dat hij Jezus volgt en als Jezus moet sterven komt het zelfs zo ver dat hij zegt dat hij Jezus niet kent. Zal dat nog goedkomen met die vriendschap?

Aan het bezoeken van deze voorstelling zijn geen kosten verbonden, neem ook gerust iemand mee! Wel zouden we het fijn vinden als je laat weten of je komt.

Via de jeugdraadsite op de website van de PGA kan je je aanmelden, maar je kan je ook aanmelden via de e-mail [jeugdraad@pkn-assen.nl](mailto:jeugdraad@pkn-assen.nl)

## **Volgende week zondag 24 maart**

is het de derde zondag in de Veertigdagentijd. In de dienst gaat voor ds. G.J. Gardenier uit Appingedam. Het is een dienst in het kader van 'Jonge Kerk', dus ook de muziekgroep verleent zijn medewerking. We hopen dat iedereen weer komt! Na afloop is er gezamenlijk koffiedrinken.

## **Activiteiten in de wijkgemeente**

maandag 19.30 uur: Pastoraal beraad, bij Froukje van den Berg, Verdijkstraat 16  
dinsdag 20.00 uur: Middenkring  
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander)

## **Belijdeniskring**

Over enkele weken, ná Pasen, starten we in onze wijkgemeente weer met de Belijdeniskring. Zeven woensdagavonden tussen Pasen en Pinksteren komen we samen om ons voor te bereiden op wellicht de belangrijkste stap die een mens kan maken, namelijk de keuze om Jezus Christus te belijden als ook de Heer over jouw leven. Daarmee treed je ook toe als lidmaat vande wereldwijde Kerk van Christus. Of, als je door de doop als kind al lid van de Kerk bent, bevestig en beaam je door je belijdenis die doop. Het is hoe dan ook heel waardevol om in kringverband je bezinnen op het geloof en op die belangrijke levenskeuze. Wie graag mee wil doen: geef je op bij ds. Koopmans (tel 314877, of per mail ds.r.koopmans@home.nl). Ook als je nog niet zeker bent of je al of niet belijdenis wilt doen, maar je je daarop wel wilt oriënteren, ben je van harte welkom op deze kring.

## **Ontdek het ..... zelf op de Alpha-cursus**

In april as. start er (weer) een Alpha cursus in Assen. In een nieuwe opzet, in huizen, dus bij mensen thuis, op zeven locaties hier in Assen en op verschillende avonden in de week. Eén van die huizen waar het om gaat is ons huis!

Op 10 april start bij ons thuis een Alpha cursus die voor een deel een intercultureel karakter heeft. Daarom aan u of jou, de oproep, of u nog mensen kent, die u graag aan deze cursus mee zal willen laten doen. Of misschien zou u zelf uw basiskennis van het christelijk geloof weleens willen oprfrissen of opnieuw willen ontdekken? Ook dan bent u van harte welkom! Hier in de kerk zijn er die u er alles over kunnen vertellen.

Opgave en meer informatie bij René en Ellen de Vries, Koningsmantel 3 (telefoon 06-55734610 of email reinkeimpe@gmail.com )

## **Musica pro Deo – Vesper op 24 maart om 16.00 uur in de Adventskerk**

De vesper op de derde zondag van de Veertig Dagen staat in het teken van woord en klank rond de Oudtestamentische profeet Elia. Te horen zijn twee stukken uit het oratorium 'Elias' van Felix Mendelssohn-Bartholdy en van Josef Rheinberger het prachtige 'Abendlied'. De vesper-cantorij treedt in een deels nieuwe samenstelling aan en met een nieuwe dirigent, Dick Dijk. Vaste organist Wietse Meinardi speelt als pre- en postludium eveneens werken van Mendelssohn. Verder begeleidt hij het ruime aanbod aan liederen die we gezamenlijk zullen zingen. Zie ook [www.vredenoord-assen.nl](http://www.vredenoord-assen.nl)

De toegang is gratis, wel is er een uitgangscollecte.