

Mededelingen

De volgende Welkomdienst zal D.V. worden gehouden op zondag 25 november 2018.
Voorganger zal dan zijn ds. Gert Hutten uit Arnhem.
Medewerking wordt verleend door het koor Musica Religiosa uit Kampen o.l.v. Gerwin van der Plaats.
Hij begeleidt het koor op piano en de samenzang op orgel.

Om te noteren: behalve op 25 november 2018 worden er dit seizoen op 27 januari, 24 maart en 26 mei 2019 Welkomdiensten gehouden.

Indien u het werk van het Comité Welkomdiensten wilt steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer NL56RABO 017.17.74.213 t.n.v. Comité Welkomdiensten Assen.

Na afloop van deze dienst is er in de hal aan de Collardslaan gelegenheid om met ds.van Ark en/of comitéleden na te praten.

Wij wensen u nog een goede zondagavond en hopelijk tot ziens op zondag 25 november 2018.



Welkom dienst



Jozefkerk Assen

thema:
"Blind Date"

voorganger : ds. J.P. van Ark
uit Wapenveld

muzikale medewerking : zanggroep "Sing It"
uit Beilen
o.l.v. Joop Ploeg

organist : Gerwin van der Plaats

zondag 23 september 2018
aanvang 19.00 uur
samenzang voor de dienst: 18.45 uur

Zingen voor de dienst:

Leid vriendelijk licht, mij als een trouwe wacht (Joh. de Heer 716a)

Leid, vriend'lijk licht, mij als een trouwe wacht,
leid Gij mij voort!
'k Ben ver van huis en donker is de nacht,
leid Gij mij voort!
Schoon ook de toekomst mij verborgen zij,
licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij.

Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U:
"Leid Gij mij voort!"
Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu:
leid Gij mij voort!
Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet
mijn hart geen rust en 'k vond uw vrede niet.

Schenk mij uw zegen, toon m' uw wondermacht
en leid mij voort
langs 't smalle pad, tot in de donk're nacht
de morgen gloort.
Dan licht mij toe der eng'len trouwe wacht,
die mij geleidd' en mij heeft thuis gebracht.

Heer Jezus als een licht zijt Gij (Zingende Gezegend 281)

Heer Jezus, als een licht zijt Gij
gekomen in de nacht,
ons meer nog dan de dood nabij,
vertroostend, ongedacht.

Als Gij ons licht niet was geweest
dan was er slechts verdriet,
een wond die schrijnt en niet geneest,
veel pijn – en anders niet.

Niet elk gebed wordt zo verhoord
als ieder dat wel wil;
wij gaan met uw beloften voort,
uw toekomst maakt ons stil.

Niet iedereen begrijpt waarom
ons lichaam moet vergaan –
het kiemt als zaad en komt weerom
als Gij het op doet staan.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Zegen

Beantwoording van de zegen: Vervuld van uw zegen (Lied 425)

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Voor de mededelingen z.o.z

Niet zien en toch geloven:
vertrouwend verdergaan,
niet horend als een dove,
niet ziende, blind voortaan,
niet reikend met mijn handen
naar meer dan Gij mij geeft,
maar wijs door scha en schande
geloven dat Gij leeft!

Niet zien en toch geloven –
uw dag komt naderbij!
De oren van de dove
ontsluit en opent Gij!
En al wie in den blinde
op U alleen vertrouwt,
zal eenmaal ondervinden
dat wie gelooft, aanschouwt!

Dankgebed

**Koor: You Are Mine
The Journey of Faith**

Collecte

Er is één collecte voor de instandhouding van de Welkomdiensten.

Slotzang, staande: Genade Gods oneindig groot (Ev. Lb. 203)

Genade zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Er is geen leven zonder zin,
de dood is maar een poort,
geen einde, maar een nieuw begin
van vreugde, ongestoord.

Kom, Heiland, in de laatste nacht,
verdrijf de angst, de pijn,
zodat wij, eenmaal thuisgebracht,
voorgoed genezen zijn!

Eens staan wij dan weer oog in oog,
wij zien elkaars gezicht,
en zingen samen, hemelhoog:
God dank – Hij is ons licht!

Koor: Be Still

Welkom

**Zingen, staande: Prijs de Heer met blijde galmen
(Psalm 146: 1, 3 en 4)**

Prijs de Heer met blijde galmen;
gij mijn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof:
'k zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Aan wie hongert geeft Hij spijs,
aan verdrukten rechtgericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

Stil gebed, Votum en Groet

**Koor: Heer, leer ons hart Uw lied
In the Name of the Lord**

Gebed

Schriftlezingen: Psalm 146

Hallelujā!

Loof de HEER, mijn ziel.

De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.
Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,
hij die trouw is tot in eeuwigheid,
recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.

De HEER bevrijdt de gevangenen,
de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,
de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.
De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.
Hallelujā!

Mattheus 20: 29 - 34

Toen ze uit Jericho vertrokken, volgde hem een grote menigte.
Er zaten daar twee blinden langs de weg die, toen ze hoorden dat
Jezus voorbijkwam, begonnen te roepen: 'Heer, Zoon van David,
heb medelijden met ons!' Men snauwde hun toe dat ze hun mond
moesten houden. Maar ze riepen nog harder: 'Heer, Zoon van David,
heb medelijden met ons!' Jezus bleef staan, hij riep hen en vroeg:
'Wat wilt u dat ik voor u doe?'
Ze antwoordden: 'Heer, open onze ogen!' Jezus kreeg medelijden
en raakte hun ogen aan.
Meteen konden ze weer zien en ze volgden hem.

**Koor: Ik leef
We believe**

Samenzang: Heer wees mijn Gids (Joh. de Heer 569)

Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn Gids.

Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn Gids.

Blijf dicht mij bij, ga stap voor stap mij voor,
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor.

'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,
want 'k had geen Gids;
ver dwaalde 'k af, totdat ik ernstig bad:
"Wees Gij mijn Gids".

Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu verheugd en blij,
want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij.

Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg,
Hij is mijn Gids.

't Zij door moeras of wel langs struik en heg
leidt mij mijn Gids.

Licht, vriend'lijk licht stroomt van Zijn aangezicht,
'k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht.

Verkondiging: "Blind Date"

Na meditatief orgelspel zingen:

Niet zien en toch geloven (Zingende Gezegend 169)

Niet zien en toch geloven –
o God, als Gij mij helpt
dan zal ik toch U loven,
hoezeer ik overstelpt
door allerhande plagen,
door twijfel en verdriet,
naar het waarom blij vragen –
toch zing ik U dit lied!