

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.

refr. Kom, Jezus kom, ( .... )

Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.

refr. Kom, Jezus kom, ( .... )

### Dankgebed

### Terugkomst van de kinderen

**Inzameling van de gaven**, in drie rondgangen in de dienst

**1.** Diaconie; **2.** Pastoraat en eredienst; **3.** Onderhoud gebouwen

**Zingen slotlied, staande: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen** ( Lied 442 )

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.  
Verlos mij van mijn bange pijn!  
Zie, heel mijn hart staat voor U open  
en wil, o Heer, uw tempel zijn.  
O Gij, wien aard' en hemel zingen,  
verkwik mij met uw heilige gloed.  
Kom met uw zachte glans doordringen,  
o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,  
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!  
Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
mijn ziel en zinnen zijn bereid.  
Blijf in uw liefde mij bewaren,  
waar om mij heen de wereld woedt.  
O, mocht ik uwe troost ervaren:  
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

**Zegen**, beantwoord met driemaal gezongen 'Amen'.

*Na afloop van de dienst is er gelegenheid Elwin en Alice  
geluk te wensen met de doop van Pim.  
Verder is er koffie, thee en fris; dat wordt geschonken  
in de hoeken achterin de kerkzaal.*



*Wij wensen u en jou van harte een goede, gezegende zondag toe!*

## Bode van het Licht



Kerkdienst in de Jozefkerk  
op Zondag 2 december 2018  
Eerste Zondag van Advent

waarin de Heilige Doop bediend wordt aan:  
Pim Koert-Jan Bruinsma

Muziekgroep

organist: Klaas van der Kolk

voorganger: ds. Ron Koopmans

## Zingen voor de dienst:

### **Daar ruist langs de wolken**

( Joh. de Heer 33; Hemelhoog 326 )

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,  
die hemel en aarde verenigt tezaam.  
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,  
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.  
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?  
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,  
want Hij kwam om zalig te maken op aard;  
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,  
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.  
Kent gij, kent gij die Jezus niet,  
die, om ons te redden, de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,  
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.  
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,  
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:  
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,  
want Gij zijt der mensen en Engelen Heer!

### **O volk, verdwaald, verloren**

( Zingende Gezegend 105: 1, 2 en 4, melodie Lied 440 )

O volk, verdwaald, verloren, vrees niet, ziehier uw Knecht!  
God heeft Hem uitverkoren, zijn Geest op Hem gelegd.  
Hij die de volken richt, Hij roept niet uitgelaten,  
Hij schreeuwt niet langs de straten – zijn stem is als het licht.

Hij komt, Hij zal niet breken het eens geknakte riet,  
Hij komt uw licht ontsteken, wat kwijt, dat dooft Hij niet!  
Die trouw en recht betracht, zijn vlam zal niemand doven,  
Hijzelf wordt niet gebroken zolang de wereld wacht.

Hij zal de volken wezen een altijd brandend licht!  
Gij blinden zult genezen, ontvangt een nieuw gezicht!  
Geboeiden, heft uw hoofd, want uit de nacht van lijden  
zal stralend U bevrijden het licht dat Hij belooft!

### **Woord van welkom en mededelingen**

## **Zingen: God in ons midden**

( Hemelhoog 632: 1, 2, 3 en 4, melodie Gezang 221, Bundel '38 )

God in ons midden,  
Heer, wij aanbidden  
met al uw kinderen wereldwijd  
uw trouw aan mensen,  
uw onbegrensde,  
uw ongekende majesteit.

Lam dat de zonden draagt,  
Lam dat de leeuw verjaagt,  
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis,  
Gij spreidt geen macht ten toon,  
Gij zijt, o Mensenzoon,  
onder een open hemel thuis.

Licht van de overkant.  
Fakkels die eeuwig brandt,  
o vlam die ons naar Gods land geleidt,  
wie lopen in uw licht,  
zie, over hun gezicht  
valt al de glans der eeuwigheid.

Koning der volken,  
kom op de wolken,  
keer al het kwade ten goede om.  
Kom, Lam dat voor ons bloedt,  
kom, Licht in overvloed,  
kom spoedig, Here Jezus, kom!

## **Prediking**

### **Zingen: Heer, uw licht en uw liefde schijnen**

( Opwekking 334, Hemelhoog 679 )

Heer, uw licht en uw liefde schijnen  
waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.

refr. Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

## Gebed om de opening van het Woord

### Schriftlezing: Lucas 1: 5 - 25

Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabeth, stamde af van Aäron. Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: 'Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabeth zal een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.'

Zacharias vroeg aan de engel: 'Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde: 'Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.'

De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde vijf maanden in afzondering en zei bij zichzelf: De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

## Zingen aanvangslied, staande: Heer, ik hef mijn hart en handen ( Psalm 25: 1 en 2 )

Heer, ik hef mijn hart en handen  
op tot U, beslecht mijn zaak.  
Weer van mij de smaad en schande  
van mijns vijands leedvermaak.  
Ja, zij worden zeer beschaamd  
die de goede trouw verachten,  
maar wie uw gebod beaamt,  
mag gelovig U verwachten.

Here, maak mij uwe wegen  
door uw Woord en Geest bekend;  
leer mij, hoe die zijn gelegen  
en waarheen Ge uw treden wendt;  
leid mij in uw rechte leer,  
laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil, o Heer,  
'k blijf U al den dag verwachten.

### Stil gebed, Votum en Groet

#### Zingen: Klein Gloria ( Lied 195 )

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,  
als in de beginne, nu en immer,  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.  
( *daarna gaan we zitten* )

### Aansteken van de eerste Adventskaars

*Zacharias, jouw licht schijnt in stilte.  
Jouw stem wordt niet gehoord.  
God zelf maakte jou stil, opdat je verwonderd leert dat Hij,  
die je moeite kent, jou niet vergeet! Hij wijst de weg!*



### Inleiding op de Dienst

#### Zingen, als Geloofsbelijdenis: Ik geloof dat God mijn Vader ( Hemelhoog 344, melodie Lied 103c )

Ik geloof dat God mijn Vader  
Bron van al het goede is,  
die van hemel en van aarde  
Schepper, Herder, Hoeder is:  
Hij zal weiden, medelijden,  
teder als een moeder is.

Ik geloof dat Jezus Heer is,  
die zachtmoedig binnenrijdt,  
aan wie alle dank en eer is:  
zaad tot ondergang bereid.  
Opgestaan en opgevaren  
keert Hij weer in heerlijkheid.

Ik geloof: de Geest, de Trooster,  
en één kerk, de ware bruid,  
de vergeving van de zonden,  
paaslicht dat ons graf ontsluit.  
Eeuwig samen zing ik 'amen',  
roep ik, God, uw glorie uit!

## Doopgebed

### Woorden over de doop

### Doopvragen

Geloof je in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de Heilige Geest?

Erken je, dat onze kinderen in de Doop het teken en zegel van Gods liefde ontvangen, en daarom als leden van de Gemeente gedoopt worden?

Beloof je je kinderen in dit geloof van de Kerk op te voeden, en hen te laten delen in de gemeenschap van de Gemeente en het onderricht van de Christelijke Kerk?

**Antwoord** van Elwin en Alice Bruinsma

### Zingen: Verbonden met vader en moeder

( Geroepen om te zingen, nr. 79 )

Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee, maar ook met de andere mensen vier jij hier dit feest met ons mee. Je hebt al een naam, maar je krijgt er een bij op dit feest want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Je bent al een tijdje bij de mensen, je naam is bij ons al vertrouwd en dus is het tijd om te vieren, dat God die je kent van je houdt. Je hebt al een naam, maar je krijgt er een bij op dit feest want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

### Bediening van de Heilige Doop aan:

Pim Koert-Jan Bruinsma  
met handoplegging en zegentekst



### Zingen, staande: Heer, U doorgrondt en kent mij ( Opwekking 518, Lied 139b )

Heer, U doorgrondt en kent mij,  
mijn zitten en mijn staan,  
en U kent mijn gedachten,  
mijn liggen en mijn gaan.  
De woorden van mijn mond, o Heer,  
die zijn voor U bekend  
en waar ik ook naar toe zou gaan,  
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.  
Heer U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen,  
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,  
want in de moederschoot  
ben ik door U geweven,  
U bent oneindig groot.  
Ik dank U voor dit wonder, Heer,  
dat U mijn leven kent  
en wat er ook gebeuren zal,  
dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij ( .... )

### Overhandiging van de doopgeschenken, door kinderen en de ouderling

### Zingen: Draggers van Gods licht te zijn ( melodie Lied 486 )

Draggers van Gods licht te zijn,  
wat was dat bijzonder,  
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder.  
Zacharias was verstomd,  
maar als dan zijn zoontje komt,  
dan geneest God hem,  
met zijn nieuwe stem  
spreekt hij vrij, is hij blij,  
gaat een loflied zingen:  
God doet grote dingen.

### De kinderen gaan naar de nevendienst, met Bijbel en Licht.