

## Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven, in twee rondgangen

1. Diaconie; 2. Pastoraat en eredienst

Slotlied, staande: Ga maar gerust ( melodie Joh. de Heer 96 )

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  
Ik ben je baken ook in diepe nacht.  
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.  
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat,  
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.  
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  
Ik ben de liefde die een mens je schenkt.  
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,  
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

## Zegen

*Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot het gedenken van onze overleden geliefden, en kunt u evt. een lichtje aansteken op de devotietafel.*

*De direct nabestaanden van de genoemde overledenen zijn uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee nog wat na te praten. In verband met de verbouwing van onze zalen genieten we gastvrijheid in het Parochiehuus bij de Rooms-katholieke Mariakerk, Dr. Nassaulaan 3c, schuin tegenover onze kerk. De nabestaanden mogen de gedachteniskaars van de door hen herdachte overledene meenemen naar huis.*

*Aan de uitgang wordt u een gedachtenisbrief uitgereikt met daarop de namen van alle gestorvenen, en is er een collecte voor het onderhoud van de gebouwen.*

*Wij wensen u en jou een goede, gezegende zondag toe.*

*Met uitzicht op Gods nieuwe land*



Kerkdienst in de Jozefkerk te Assen  
op Eeuwigheidszondag 25 november 2018

waarin wij de overledenen gedenken  
en hun namen noemen voor Gods aangezicht

Jozefkoor

Organist: Johan Gerkes

Voorganger: ds. Ron Koopmans

*Op de Avondmaalstafel staan kaarsen, voor elke gestorvene één.  
Nabestaanden mogen voor de dienst het lichtje aansteken ter  
nagedachtenis van hun geliefde overledene.  
Ook de devotietafel staat vol lichtjes. Ieder die wil mag voor of na de dienst  
een lichtje aansteken, om te gedenken wie gestorven is.*

### **Zingen voor de dienst: Wat de toekomst brengen moge**

( Lied 913: 1 en 2 )

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!	Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!
---	--

### **Woord van welkom en mededelingen**

#### **Aanvangslied, staande: Ik sla mijn ogen op en zie ( Psalm 121 )**

Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, die  
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

Uw wankle voeten zet Hij vast,  
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!  
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,  
Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

De Heer brengt al uw heil tot stand,  
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.  
Uw schaduw aan uw rechterhand:  
de zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

De Heer zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

### **Stil gebed, Bemoediging en Groet**

Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op andere lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild:  
het lied van uw verlangen  
heeft mij aan 't licht getild!

Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht!  
God, laat het nooit ontbreken  
aan hemelhoog gezang,  
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest.



### **Gedachtenis van de gestorvenen**

( gemeente gaat staan )

### **Zingen, staande: Neem, Heer, mijn beide handen**

( tekst Ben Sleumer, melodie Gezang 232, bundel '38 )

Neem, Heer, mijn beide handen en leid mij voort  
en leer mij te vertrouwen op U, uw woord.  
Hoe kan ik anders weten waarheen te gaan.  
Wijs mij de rechte wegen, noem mij uw naam.

Aanvaard, Heer, mijn gebeden, mijn hoopvol lied,  
mijn dankbaarheid en vreugde, en stil verdriet,  
en laat mij bij U schuilen, zoals een kind;  
soms ben ik voor het leven te klein en blind.

Als U mij roept te komen, mij thuis verwacht,  
wilt U mij dan geleiden voorbij de nacht;  
en draag mij in uw handen, voorbij de pijn;  
en laat mij bij U wonen, geborgen zijn.

*enkelen* Maar zij geloofden dat Gods hand  
die hen tot daar geleid had  
in 't beter, hemels vaderland  
een stad voor hen bereid had.

*allen* Geprezen zij zijn naam!  
Hij deed hen veilig gaan!  
Kom, zingen wij tesaam  
met alle heiligen!

Zij trokken uit als Abraham,  
door God de Heer geroepen  
zonder te weten waar hij kwam,  
om 't land van God te zoeken.  
Zij zijn gestorven in zijn naam  
en hebben niets geweten  
dan dat Hij had gezegd: Ik schaam  
mij niet uw God te heten.  
Geprezen zij zijn naam!  
Hij deed hen veilig gaan!  
Kom, zingen wij tesaam  
met alle heiligen!

Die van de aarde vrijgekocht  
nu rusten van hun werken,  
zij spreken en getuigen nog  
om ons geloof te sterken,  
dat wij omgeven door de wolk  
de weg ten einde lopen,  
één met het heilig trekkend volk  
in liefde en in hope.  
Geprezen zij zijn naam!  
Hij doet ons veilig gaan!  
Kom, zingen wij tesaam  
met alle heiligen!

## Prediking

## Orgelspel

### Zingen: Zolang wij ademen ( Lied 657 )

Zolang wij ademen  
schept Gij in ons de kracht  
om zingend te vertalen  
waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven  
geeft stem aan onze dank.

### Zingen: Klein Gloria ( Lied 195 )

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in de beginne,  
nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.  
( daarna gaan we zitten )

## Inleiding op de dienst

## Gebed

### Zingen: Zo vriendelijk en veilig als het licht ( Lied 221 )

Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heengeslagen,  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,  
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd  
waakt over mij en over al mijn gangen.  
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid  
om, als ik val, mij telkens op te vangen.  
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.  
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft-  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

## Gesprekje met de kinderen

### Zingen: Goedemorgen, welkom allemaal ( Lied 288 )

Goedemorgen, welkom allemaal,  
ik met mijn en jij met jouw verhaal,  
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,  
alles mag er zijn!  
God, ik vraag U, kom in onze kring.  
Wees erbij wanneer ik bid en zing.  
Ik met mijn en U met uw verhaal  
verteld in mensentaal.

## Schriftlezing: Deuteronomium 34

Toen verliet Mozes de vlakke van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de Heer hem het hele land zien: het hele gebied van Gilead tot aan Dan, Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel Juda tot aan de zee in het westen, de Negev, de Jordaanvallei en de vlakke bij de palmstad Jericho, tot aan Soar. De Heer zei tegen hem: 'Dit is het land waarvan Ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat Ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.'

Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heer, daar in Moab, zoals de Heer gezegd had. En de Heer begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is. Honderdtwintig jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt.

De Israëlieten, die in de vlakke van Moab bijeen waren, treurden om Mozes' dood tot de dertig dagen van rouw voorbij waren.

Ze luisterden naar Jozua, de zoon van Nun, omdat hij vervuld was van de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen had opgelegd. Daarmee deden de Israëlieten wat de Heer tegen Mozes had gezegd. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Door zijn toedoen heeft de Heer in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en zijn onderdanen, aan heel zijn land. Van alles wat Mozes' krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest.

## Zingen: Er is een land van louter licht ( Lied 753 )

Er is een land van louter licht  
waar heiligen heersers zijn.  
Nooit gaat de gouden dag daar dicht  
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,  
in bloei staat elke plant.  
Alleen de smalle doodszee scheidt  
ons van dat zalig land.

Men ziet het veld aan de overkant  
in groene luister staan,  
als Israël 't beloofde land  
zag over de Jordaan.

Maar ach de stervelingen staan  
hier huiverend terzij,  
en durven niet op weg te gaan,  
het duister niet voorbij.

Hing niet het wolkendek zo zwart  
van twijfel om ons heen,  
wij zouden 't land zien van ons hart,  
dat 't hemels licht bescheen.

God, laat ons staan als Mozes hier  
hoog in uw zonneschijn,  
en geen Jordaan, geen doodsrivier  
zal scheiding voor ons zijn.

## Schriftlezing: Hebreëen 11: 1 - 3 en 13 - 16

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

(...)

Zij allen zijn in geloof gestorven: wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp daarvan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft Hij voor hen een stad gereedgemaakt.

## Zingen: De heiligen ons voorgegaan, met Jozefkoor ( Lied 728 )

The image shows a musical score for the hymn 'De heiligen ons voorgegaan'. It consists of four staves of music in a single system. The first staff is a vocal line with the lyrics 'solo 1 De hei-li-gen, ons voor-ge-gaan,'. The second staff continues the lyrics 'heb-ben hier niets ver-wor-ven,'. The third staff continues 'maar zijn aan 't ein-de van hun baan'. The fourth staff continues 'als vreem-de-ling ge-stor-ven.' The music is written in a simple, melodic style with a key signature of one flat (B-flat) and a common time signature (C).