

God zegene de hand en alle daden  
waarmee de schepping verder wordt gebouwd.  
Wees als het zaaigoed op de wereldakker,  
dat, uitgestrooid, de vaste grond vertrouwt.  
Wees als het zaaigoed op de wereldakker,  
dat, uitgestrooid, de vaste grond vertrouwt.

God zegene de blik en alle ogen,  
die uitzien naar het koninkrijk van licht,  
de toekomst van de wereld in Gods dromen,  
die zich op vrede en verzoening richt.  
De toekomst van de wereld van Gods dromen  
die zich op vrede en verzoening richt.

### Dankgebed

**Inzameling van de Gaven**, in drie rondgangen in de dienst

**1.** Diaconie; **2.** Pastoraat en eredienst; **3.** Onderhoud gebouwen.

**Slotlied, staande: De ware kerk des Heren** ( Lied 968: 1 en 5 )

De ware kerk des Heren,  
in Hem alleen gegrond,  
geschapen Hem ter ere,  
de bruid van zijn verbond,  
dankt aan zijn dood het leven.  
Hij is haar bruidegom.  
Want God, zo staat geschreven,  
zag naar zijn dienstmaagd om.

Met God zijn wij verbonden,  
met Vader, Zoon en Geest,  
met alwie overwonnen,  
alwie zijn trouw geweest.  
Bewijs ons uw genade,  
dan zingen wij bevrijd  
de glorie van uw daden,  
in tijd en eeuwigheid.

**Zegen** beantwoord met driemaal gezongen Amen.

*Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de bevestigde ambtsdragers  
geluk te wensen en om de vertrekkende kerkenraadsleden te bedanken.*

*In de kerkzaal wordt koffie, thee en fris geschonken.*

*Wij wensen u en jou een goede, gezegende Zondag toe!.*

Kerkdienst op Zondag 7 oktober 2018  
in de Jozefkerk te Assen



waarin bevestigd worden  
in het ambt van ouderling:

Oene Overwijk  
Thea Wubs

en in het ambt van diaken:

Luuk Oosterhuis

Jozefkoor  
organist: Johan Gerkes  
voorganger: ds. Ron Koopmans

## Zingen voor de dienst:

### Gij die gelooft, verheugt u samen ( Gezang 314, Liedb.'73 )

Gij die gelooft, verheugt u samen,  
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!  
Die hoop zal nimmer ons beschamen:  
de Heer is God en zijns is de aard.  
Zijn woord heeft vrede, heil bereid  
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

Gezanten gaan door alle landen,  
een heilige opdracht drijft hen voort,  
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden,  
zij houden vast aan Jezus' woord.  
Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk,  
de wasdom is des Heren werk.

Nabij of ver, wij zijn verbonden:  
één Heer en één geloof, één doop,  
één Geest is tot ons neergezonden,  
en één is aller liefd' en hoop.  
Wij bidden en wij danken saâm,  
wij roemen in één Vadernaam.

Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!  
Eén kudde, één Herder is beloofd.  
De volken buigen zich te gader  
voor Jezus Christus, aller Hoofd!  
Dat toch de dag des heils verscheen,  
dan worden aard' en hemel één!

## Woord van welkom en mededelingen

### Aanvangslied, staande: U loof ik, Heer, met hart en ziel ( Psalm 138: 1 en 4 )

U loof ik, Heer, met hart en ziel,  
in eerbied kniel / ik voor U neder.  
Ja, in de tegenwoordigheid  
der goden wijd / ik U mijn beden.  
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft  
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.  
Gij zult, o Here, wijd en zijd  
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

## Afscheid, herbevestiging en bevestiging van Ambtsdragers

### Afscheid nemen we van:

ouderling Gerda Taberima - Koster, diaken Annet Kiers - Gruppen  
en kerkrentmeester Walter Lindenhovius

### Herbevestiging:

van ouderling Ans van der Sande-Bisschop

### Gebed bij de bevestiging

### Bevestigingsvraag:

U, staande in het midden van de in Jezus' naam verzamelde gemeente,  
gebonden aan zijn Woord, verwachtende de komst van zijn Rijk,  
wilt mij nu antwoorden op de volgende vraag:

Wilt u zich verbinden aan deze gemeente, haar liefhebben naar  
Gods gebod, het u opgedragen dienstwerk ten behoeve van deze  
wijkgemeente verrichten naar de gaven u gegeven, met inzet van  
alle krachten, onder geheimhouding van hetgeen u in het verborgene  
is toevertrouwd, als gehoorzame getuige van Gods goedgunstigheid  
en trouw?

Antwoord van:

Oene Overwijk  
Albertha Thea Wubs  
Luiko Johannes Oosterhuis



### Handoplegging en Zegen:

Wees dan gezegend in uw arbeid, verkondig de grote daden Gods,  
open uw hart voor uw medemens, wees ontvankelijk voor alles wat in  
deze stad gebeurt ten dienste van anderen, en bewaar de blijdschap die  
ons geschonken is in Jezus Christus onze Heer.

### Zingen, staande: God zegene ( melodie: Ik bouw op U, Joh. de Heer 96 )

God zegene de mond en alle woorden  
die mensen spreken op de weg met Hem.  
Dat steeds de taal van liefde zich laat horen  
en ieder woord de tolk wordt van zijn stem.  
Dat steeds de taal van liefde zich laat horen  
en ieder woord de tolk wordt van zijn stem.

**Zingen: Er heeft een stem gesproken** ( Lied 361, met Jozefkoor )

- |                                                                                                                            |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.</b> Er heeft een stem gesproken,<br/>de Heer was daar!<br/>Antwoord Hem vastbesloten,<br/>sta voor Hem klaar!</p> | <p><b>5.</b> Leer ons eenvoudig leven<br/>niet afgeleid.<br/>Wie zich aan Hem wil geven<br/>sta steeds bereid.</p>     |
| <p><b>2.</b> Behoud het woord, de gaven,<br/>met wakkere zin;<br/>volhard uw taak te dragen<br/>en leef daarin!</p>        | <p><b>6.</b> De tijden slaan als golven<br/>over ons hoofd.<br/>Wie in Hem blijft geloven<br/>wordt niet verdoofd.</p> |
| <p><b>3.</b> Hebt Gij uw knecht genodigd?<br/>Wie ben ik, Heer?<br/>Roekeloos, kleingelovig,<br/>zwak en niets meer.</p>   | <p><b>7.</b> De koning nu der eeuwen,<br/>eeuwig de Heer,<br/>heerlijk, onzienlijk, enig,<br/>zij kracht en eer!</p>   |
| <p><b>4.</b> Het woord, van God gegeven,<br/>brengt ommekeer,<br/>het voedt ons in het leven,<br/>is vol verweer.</p>      |                                                                                                                        |

**Prediking**



**Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis** ( Lied 340b )

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen.

Als ik, omringd door tegenspoed,  
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.  
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,  
uw rechterhand / zal redding geven.  
De Heer is zo getrouw als sterk,  
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.  
Verlaat niet wat uw hand begon,  
o levensbron, / wil bijstand zenden.

**Stil gebed, Votum en Groet**

**Zingen: Klein Gloria** ( Lied 195 )

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in de beginne,  
nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.  
( *daarna gaan we zitten* )

**Inleiding op de dienst**

**Gebed**

**Zingen: Laten wij zingend deze dag beginnen**  
( Lied 212, met Jozefkoor )

Laten wij zingend deze dag beginnen!  
geven wij stem aan onze diepe vreugde  
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.  
Zing halleluja!

Hij, die het leven / aan ons heeft gegeven,  
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,  
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.  
Zing Halleluja!

Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen,  
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,  
met lijf en leden wij hem dank toezingen.  
Zing Halleluja!

Bron van het goede, / die ons zo behoedde,  
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,  
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.  
Zing Halleluja!

Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde!  
Al zal de hitte van de dag ons steken,  
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.  
Zing Halleluja!

### Gesprek met de kinderen

#### Zingen: Goedemorgen, welkom allemaal ( Lied 288 )

Goedemorgen, welkom allemaal,  
ik met mijn en jij met jouw verhaal,  
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,  
alles mag er zijn!  
God, ik vraag U, kom in onze kring.  
Wees erbij wanneer ik bid en zing.  
Ik met mijn en U met uw verhaal  
verteld in mensentaal.

#### Schriftlezing: Exodus 18: 13 - 27

De volgende dag sprak Mozes recht over het volk. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat stonden de mensen om hem heen. Toen zijn schoonvader zag hoezeer hij door hen in beslag werd genomen, vroeg hij: 'Waarom moet jij steeds voor iedereen klaarstaan? Waarom houd jij als enige zitting, terwijl de mensen zich van 's ochtends tot 's avonds om je verdringen?'

Mozes antwoordde zijn schoonvader: 'Omdat het volk bij mij komt om God te raadplegen. Als ze een geschil hebben, wordt dat aan mij voorgelegd, en dan beslis ik wie er in zijn recht staat en vertel ik hun hoe Gods wetten en voorschriften luiden.'

'Het is niet verstandig wat je doet', zei zijn schoonvader, 'je zult er nog onder bezwijken, en de mensen die bij je komen ook. Dit is een veel te zware taak voor je, je kunt die niet alleen aan. Luister, ik zal je een goede raad geven, en moge God je dan terzijde staan. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan Hem voorleggen. Prent hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun welke weg ze moeten bewandelen en welke plichten ze moeten vervullen. Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortastende, vrome mannen, die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen, en geef hun de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van tien. Zij moeten altijd over het volk rechtspreken. Belangrijke geschillen leggen ze aan jou voor, in minder belangrijke geschillen doen ze zelf uitspraak. Zij zullen je last verlichten door die samen met jou te dragen. Als je het op deze manier aanpakt, en als God het wil, kun je het volhouden en kunnen al die mensen tevreden naar hun tenten gaan.'

Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed wat deze hem had aangeraden. Hij koos uit heel Israël doortastende mannen en stelde hen over het volk aan: hij gaf hun de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van tien. Zij stonden altijd klaar om over het volk recht te spreken. Moeilijke zaken legde ze aan Mozes voor, in eenvoudiger zaken deden ze zelf uitspraak. Daarna deed Mozes zijn schoonvader uitgeleide, en deze keerde naar zijn land terug.

#### Zingen: Het is de Heer die mensen roept ( melodie Gezang 474, Liedboek '73 )

Het is de Heer die mensen roept  
mensen van vlees en bloed,  
om voor te gaan de lange stoet,  
Gods gidsen geven moed,  
in 't hete zand van de woestijn,  
naar het beloofde land.  
De Heer trekt mee, ook door de zee,  
bezielend hart en hand.

Het is de Heer die mensen roept,  
mensen met geest en kracht  
om voor te leven onderweg  
wat Jezus Christus bracht.  
Zij leiden steeds en wijzen reeds  
de jongste dag van Hem;  
de ochtend gloort, ginds daagt de poort  
van 't nieuw Jeruzalem.

#### Schriftlezing: Hebreëen 3: 1 - 6

U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden, die trouw is aan wie Hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes, zoals een bouwer van het huis meer eer krijgt dan het huis zelf. Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis, als dienaar die getuigde van de komende openbaringen. Christus echter is trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen