

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

refrein: 'Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn.'

Dankgebed en voorbeden, samen met Paula Kraan

Inzameling van de gaven

1. Vrije diaconiecollecte; 2. Pastoraat en eredienst

muziekgroep: You are mine, Mark Hayes

Zingen slotlied, staande: Ga nu heen in vrede

(Joh. de Heer 928/Hemelhoog 472)
begeleiding orgel

Ga nu heen in vrede, ga, en maak het waar,
wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven, dan bent u Gods Kerk,
Ga nu heen in vrede, ga, en maak het waar!

Ga nu heen in vrede, ga, en maak het waar,
wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga, en maak het waar!

Zegen

na het gezongen 'Amen' gaan we nog even zitten.

*Diaken Henk Dassen geeft ons uitleg over
het vervolg van deze Startzondag in het Asserbos.*



START WINTERWERK

Aan de uitgang is er een collecte voor het onderhoud van de gebouwen

Een goed gesprek



Kerkdienst van 'Jonge Kerk'
in de Jozefkerk te Assen
op Startzondag 16 september 2018

De overstap naar de tienerdienst wordt gemaakt door
Esmee Bouwmeester, Tim Duker en Levi Knol

m.m.v.
de Muziekgroep
kindernevendienst, tienerdienst en hun leiding
Paula Kraan, lezing
Johan Gerkes, orgel
ds. Ron Koopmans, voorganger

Zingen voor de dienst:

Dit is een morgen (Lied 216)

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

God heeft het eerste woord (Lied 513)

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorspang en doel en zin.



Uitdelen van pepermunt, door de tieners

Prediking

Zingen: Ik zal er zijn (Opwekking 770/Hemelhoog 460) begeleiding muziekgroep

1 Hoe won-der-lijk mooi is uw eeu-wi-ge naam.
Ver-bor-gen aan-we-zig deelt U mijn be-staan.
Waar ik ben, bent U, wat een kost-baar ge-heim.
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet

refr.

refrein
'Ik ben die Ik ben' is uw eeu-wi-ge naam.
On-noem-baar aan-we-zig deelt U mijn be-staan.
Hoe a-dem-be-ne-mend, ont-roe-rend dicht-bij.
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Schriftlezing: Marcus 8: 27 - 30

Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg Hij aan zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Ze antwoordden: 'Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat U een van de profeten bent.' Toen vroeg Hij hun: 'En wie ben Ik volgens jullie?' Petrus antwoordde: 'U bent de Messias.' Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.

Zingen: Wees stil voor het aangezicht van God

(Opwekking 464/Hemelhoog 667) *begeleiding muziekgroep*

Wees stil voor het aangezicht van God
want heilig is de Heer.
Aanbid hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment;
de kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Samen in de naam van Jezus (Opwekking 167/Hemelhoog 399)

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
De weg van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest verbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
Het is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.



Welkom en mededelingen,

door Yvonne Oosterhuis en Bas Guchelaar

Zingen aanvangslied, staande: Dit huis, een herberg onderweg

(Zingende Gezegend 213: 1 en 3, melodie Psalm 84)
begeleiding orgel

Dit huis, een herberg onderweg,
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnegaat
en hier zijn lasten liggen laat.

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: Klein Gloria (Lied 195)

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in de beginne,
nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
(*daarna gaan we zitten*)

Inleiding op het thema: Een goed gesprek

Gebed

Zingen: Ontwaak, verhef je stem (Opwekking 656) *begeleiding muziekgroep*

refr.: Ontwaak, verhef je stem,
mijn ziel, verheerlijk Hem.
Zing nu met de schepping mee;
prijs God en juich voor Hem!

Ontwaak, verhef je stem,
mijn ziel, verheerlijk Hem.
Zing nu met de schepping mee;
prijs God en juich voor Hem!

Het oog van de vijand was op mij
hij trok mij met leugens omlaag.
Maar ik ben veilig in uw schaduw,
ik verhoog U, o El Shaddai!

(refr. Ontwaak, verhef je stem...1x)

Mijn vijanden zweren steeds samen,
dan brengen ze mij in het nauw.
Toch worden ze stil als ik roep tot God,
als ik zing van uw grote trouw!

(refr.: Ontwaak, verhef je stem...2x)

De Overstap

van Esmee Bouwmeester, Tim Duker en
Levi Knol naar de Tienerdienst

Gesprek met de kinderen, door Jasmijn Beekman

Zingen: Goedemorgen, welkom allemaal (Lied 288) *begeleiding piano*

Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.



*de jongste kinderen gaan naar de kindernevendienst;
de oudste kinderen mogen kiezen tussen kindernevendienst
of in de kerk blijven*

Schriftlezing: Exodus 3: 13 - 14

Maar Mozes zei: 'Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg
dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen:
"Wat is de naam van die God?", wat moet ik dan zeggen?'
Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal.
Zeg daarom tegen de Israëlieten: "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u
toegestuurd."

Zingen: U kennen, uit en tot U leven (Lied 653: 1, 6 en 7) *begeleiding orgel*

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,-
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.