



GOEDEMORGEN, HARTELIJK WELKOM IN DE JOZEFKERK!

Het is de vierde zondag in de Paastijd, zondag 'Jubilate', jubelt!

Voorganger: mw. Ds. Elly Veldman-Potters
Ouderling: Hans van Selst
Diakenen: Veen, Haren, Zwama.
Koster: Marcus Kramer
Muziek: organist dhr. Amsing
Lezingen: Psalm 31: 1-10 en 15-17; Psalm 139: 13-16

Liederen: Psalm 139: 8 en 9 Ik loof U; Klein Gloria (Lied 195); lied 868: 1, 2 en 3 Lof zij de Heer; Wij zijn bij U gekomen; Psalm 31: 1, 12, 13; Lied 513 God heeft het eerste woord; Lied 657 Zolang wij ademen; 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang

Collecten: 1. Diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer Van der Male.

Oppasdienst: is voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar, verzorgd door Karin Zondervan en Caia Veldkamp.

Kindernevendienst: Afscheid Gea

Bijbeltekst: Johannes 10:11-16

Jezus vertelt over zichzelf als een goede herder. Een herder die alles voor zijn kudde over heeft. Zo zorgt Jezus voor mensen: Hij loopt niet weg voor dreiging en gevaar, maar blijft bij ze. Met de kinderen denken we aan de hand van dit verhaal na over trouw en zorgzaamheid.

Thema van de dienst:

Er zijn van die onderwerpen, die onze levens binnensluipen, of we willen of niet. 'Voltooid leven' is zo'n onderwerp. Hoe kunnen we vanuit ons geloof en vanuit Bijbelse inzichten kijken naar ons levenseinde? Wat betekent het, dat 'mijn tijden in Uw hand zijn'? (Psalm 31).

Volgende week zondag 29 april

is de vijfde zondag van Pasen, zondag 'Cantate', zingt! Voorganger in de dienst is de heer A.J. Zijderveld uit Groningen, onze vroegere stagiair. Tijdens de dienst is er ook Tienerdienst in de bovenzaal.

Activiteiten in de wijkgemeente

maandag 19.30 uur: Pastoraal beraad
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)
woensdag 20.00 uur: Belijdeniskring

Pastoraal beraad

Een berichtje voor ouderlingen en pastoraal medewerkers: het Pastoraal beraad, dat in de agenda stond voor maandag 30 april, is verplaatst naar as. maandag 23 april. Als gewoonlijk om 19.30 uur in de Jozefkerk.

Gebruiken in de Paastijd

Het kruis dat in de Veertigdagentijd gebruikt werd in de dienst van 'Jonge Kerk', is zoals u kunt zien daarna op het liturgisch centrum blijven staan. Vanaf Pasen is het gesierd met een witte doek, als symbool van de opstanding van Christus. De kerkenraad heeft besloten dat dit kruis zo blijft staan op de zondagen van de Paastijd, dus tot en met Pinksteren.

Verder hebben we besloten het met Paaszondag ingezette gebruik om te gaan staan bij de Evangelielesing te handhaven, ook dit alleen voor de zondagen van de Paastijd. Hiermee geven wij deze zondagen een extra feestelijk accent mee.

Thomaskring

Nog een wijziging in de Agenda: de Thomaskring, die geagendeerd stond voor as. dinsdag, is verplaatst naar dinsdag 1 mei. 's Avonds om 20.00 uur bij Frank en Annemartine, Betuwe 58.

Meer aandacht voor 'Mooi Verhaal'

Op dinsdag 24 april besteedt de KRO/NCRV in het programma Met hart en ziel, aandacht aan het Kerkelijk Informatie Punt Mooi Verhaal in Assen. De uitzending staat gepland om 16.10 uur op NPO 2.

Bert Altena, stadspredikant

Start nieuwe seizoen Fietsen vanaf de Jozefkerk.

De lente is nu echt begonnen en dit betekent dat de heer Gruppen de komende tijd weer fietsroutes uitzet! Het fietsen moet voor iedereen mogelijk zijn. De eerste keer is op donderdagmiddag 26 April, vertrek om 13.30 uur vanaf de Jozefkerk! Doen jullie dit jaar ook weer mee? Opgaaf en info bij dhr. Gruppen (0592-316845).

Als de kinderen naar de nevendienst gaan zingen wij:

Wij zijn bij U gekomen om kind aan huis te zijn,
wij openen onze harten, Heer, voor uw groot geheim.

O lieve God, wij vragen: kom heel dicht bij ons staan.
Wij leven door uw liefde, wij leven door uw Naam.

Wij zijn bij U gekomen, want Jezus gaat ons voor.
Zijn hartelijke liefde wijst ons het goede spoor.