

# Welkom dienst



## Jozefkerk Assen

thema:

**"Hou het simpel"**

voorganger : ds. Ron Koopmans

muzikale  
medewerking : Chr. Mannenkoor Assen  
(CMA) o.l.v. Bert Duijst

organist : Harm Hoeve

zondag 28 januari 2018  
aanvang 19.00 uur  
samenzang voor de dienst: 18.45 uur



## Voor de dienst:

### Samenzang: Dank U, Vader van de lichten

( tekst: Jaap Zijlstra, melodie Lied 103c )

Dank U, Vader van de lichten,  
voor de sterren en de maan,  
dank dat U mij niet een dwaalweg  
door de duisternis laat gaan;  
dank U voor het licht der wereld,  
voor de Zon van mijn bestaan.

Dank U, Jezus, voor uw liefde,  
uw nabijheid en geduld,  
voor het offer van uw leven,  
de vergeving van mijn schuld;  
dank dat mij het licht van Pasen  
met de moed der hoop vervult.

Dank U, Geest, voor al uw gaven,  
voor het goede wijd en zijd,  
voor de vrede en de vreugde,  
voor de trouw te allen tijd;  
dank voor alle troost en vriendschap,  
dank voor de zachtmoedigheid.

### Samenzang: Psalm 133: 1 en 3 ( 3 O.b.)

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen  
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.  
Eén liefdeband houdt hen tezaam.  
De zegen van Gods hoogverheven naam  
daalt op hen neer vol zoete tederheid,  
als olie die de priester wijdt.

Waar liefde woont gebiedt de Heer de zegen,  
daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen  
en 't leven tot in eeuwigheid.

### Mannenkoor: God is so good

### Welkom

### Enkele mededelingen:

De volgende Welkomdienst zal D.V. worden gehouden op  
zondag 25 maart 2018.

Voorganger zal dan zijn ds. S. Stadens uit Rolde.  
Medewerking zal worden verleend door:  
het Elspeets Mannenensemble o.l.v. Dick van Asselt.

Om te noteren: behalve de hiervoor genoemde dienst zullen dit jaar  
nog Welkomdiensten worden gehouden op 27 mei, 23 september  
en 25 november.

Indien u het werk van het Comité Welkomdiensten wilt steunen,  
dan kunt u uw bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer  
NL56RABO017.17.74.213 t.n.v. Comité Welkomdiensten Assen.

Na afloop van deze dienst is er in de hal aan de Collardslaan gelegenheid  
om met ds. Koopmans en/of comitéleden na te praten.

Wij wensen u nog een goede zondagavond en hopelijk tot ziens  
op zondag 25 maart 2018.

**Samenzang slotlied, staande: Stilte over alle landen**

( Joh. de Heer 154 )

Stilte over alle landen in deze nacht.  
Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht.  
Welke zonden wij bedreven, wil ze, Here, ons vergeven.  
God, wil goede rust ons geven in deze nacht.

Stilte over alle landen, in deze nacht.  
Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht.  
God zal voor ons allen zorgen, tot het dagen van de morgen.  
Veilig en bij Hem geborgen zijn wij vannacht.

**Inleiding op de Zegen: Lied 415: 1 en 2**

Zegen ons, Algoede,  
neem ons in uw hoede  
en verhef uw aangezicht  
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,  
in ons hart uw vrede,  
en vervul ons met de kracht  
van uw Geest bij dag en nacht.

**Zegen**

**Amen op de Zegen: Lied 415: 3 ( met koor )**

Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!

**Samenzang staande: Samen in de naam van Jezus**

( Opwekking 167 )

Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
En zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij er over waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!

**Stil Gebed, Votum en Groet**

**Mannenkoor: Gaan met God  
U bent mijn alles Heer**

**Gebed**

**Schriftlezing: Micha 6:8 ( vertaling NBG 1951 )**

Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here  
van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief  
te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.

**Schriftlezing: Romeinen 12: 9 - 18** ( vertaling NBG 1951 )

De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.

**Samenzang: Eén naam is onze hope**

( Gezang 112, bundel '38: 1; Lied 968: 5 )

Eén naam is onze hope,  
één grond heeft Christus' Kerk,  
zij rust in ene doper,  
en is zijn scheppingswerk.  
Om haar als bruid te werven,  
kwam Hij ten hemel af.  
Hij was 't, die door zijn sterven  
aan haar het leven gaf.

Met God zijn wij verbonden,  
met Vader, Zoon en Geest,  
met alwie overwonnen,  
alwie zijn trouw geweest.  
Bewijs ons uw genade,  
dan zingen wij bevrijd  
de glorie van uw daden,  
in tijd en eeuwigheid.

**Mannenkoor: Heer wilt U mijn Leidsman wezen  
Blijf bij mij Heer**

**Verkondiging: Hou het simpel!**

oftewel: 'Eenvoud is het kenmerk van het ware'.

**Na kort orgelspel Samenzang: Gij die gelooft, verheugt u samen**  
( Gezang 314: 1, 3 en 4, Liedboek '73: )

Gij die gelooft, verheugt u samen,  
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!  
Die hoop zal nimmer ons beschamen:  
de Heer is God en zijns is d' aard.  
Zijn woord heeft vrede, heil bereid  
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

Nabij of ver, wij zijn verbonden:  
één Heer en één geloof, één doop,  
één Geest is tot ons neergezonden,  
en één is aller liefd' en hoop.  
Wij bidden en wij danken saam,  
wij roemen in één Vadersnaam.

Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!  
Eén kudde, één Herder is beloofd.  
De volken buigen zich te gader  
voor Jezus Christus, aller Hoofd!  
Dat toch de dag des heils verscheen,  
dan worden aard' en hemel een!

**Mannenkoor: Gij trouwe Herder  
Glorie aan God** ( refrein: allen )

refr. Glorie aan God. Glorie aan God.  
Glorie aan God. Glorie aan God.

**Dankgebed**

**Collecte**

Er is één collecte voor de instandhouding van de Welkomdiensten.