

### Enkele mededelingen:

De volgende Welkomdienst zal D.V. worden gehouden op zondag 26 november 2017.  
Voorganger zal dan zijn ds. Gert Hutten uit Amsterdam.  
Medewerking zal worden verleend door het Mannenkoor Ailanthus uit Wezep o.l.v. Geurt Souman.  
Organist is Gerwin van der Plaats.

Om te noteren: behalve de hiervoor genoemde dienst worden er dit seizoen nog Welkomdiensten gehouden op 28 januari, 25 maart en 27 mei 2018.

Indien u het werk van het Comité Welkomdiensten wilt steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer 17.17.74.213 t.n.v. Comité Welkomdiensten Assen.

Na afloop van deze dienst is er in de hal aan de Collardslaan gelegenheid om met ds. Millenaar en/of comitéleden na te praten.

Wij wensen u nog een goede zondagavond en hopelijk tot ziens op zondag 26 november 2017.

# Welkom dienst



## Jozefkerk Assen

thema:

### “Mijn toekomst ligt vast”

voorganger : ds. R. Millenaar  
te Assen.

muzikale  
medewerking : Chr. mannenkoor  
“De Lofzang” uit Heerde  
o.l.v. Jacob Schenk

piano : Wilco Veldkamp

organist : Harm Hoeve

zondag 24 september 2017  
aanvang 19.00 uur  
samenzang voor de dienst: 18.45 uur

## Zingen voor de dienst:

### Laat ons de Heer lofzingen ( Lied 864: 1, 2 en 5 )

Laat ons de Heer lofzingen,  
juicht, al wie bij Hem hoort!  
Hij zal met trouw omringen  
wie steunen op zijn woord.  
Al moet ge hier ook dragen  
veel duisternis en dood,  
gij hoeft niet te versagen,  
Hij redt uit alle nood

God heeft u uitverkoren  
en uw geloof gebouwd,  
Hij heeft een eed gezworen  
aan elk die Hem vertrouwt:  
dat Hij hen zal omgeven  
met sterkte als een wal,  
dat Hij wie met Hem leven  
de zege schenken zal.

Daarom lof zij de Here,  
in wie ons heil bestaat,  
Hem die ons toe wou keren  
zijn liefelijk gelaat.  
Hij moge ons behoeden,  
elkander toegewijd,  
en schenke ons al 't goede  
nu en in eeuwigheid.

### Ik heb de vaste grond gevonden ( Gezang 440: 1, 2 en 4, Liedboek '73 )

Ik heb de vaste grond gevonden,  
waarin mijn anker eeuwig hecht:  
de dood van Christus voor de zonden,  
van eeuwigheid als grond gelegd.  
Die grond zal onverwikt bestaan,  
als aarde en hemel ondergaan.

## Inleiding op de zegen: Zegen ons Algoede ( Lied 415: 1 en 2 )

Zegen ons algoede,  
neem ons in uw hoede,  
en verhef uw aangezicht  
over ons, en geef ons licht!

Stort op onze bede  
in ons hart uw vrede,  
en vervul ons met de kracht  
van uw Geest, bij dag en nacht!

## Zegen

### Beantwoording van de zegen: Amen, amen, amen ( Lied 415: 3 )

Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus, onze Heer.  
Amen, God, uw naam ter eer!

Voor mededelingen z.o.z.

Ruwe stormen mogen woeden,  
alles om mij heen zij nacht,  
God, mijn God zal mij behoeden,  
God houdt voor mijn heil de wacht.  
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,  
zijne liefde blijft mij leiden:  
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,  
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

**Koor: O liefde Gods, oneindig groot  
Lied van verlangen**

### **Dankgebed**

#### **Collecte**

Er is één collecte voor de instandhouding van de Welkomdiensten.

#### **Slotzang, staande: Ik bouw op U ( Ev. Lb. 246 )**

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.  
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.  
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.  
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.  
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.  
Ik bouw op U en ga in uwen naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.  
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.  
Toch rijst in mij een lied van overwinning.  
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.  
Toch rijst in mij een lied van overwinning.  
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.  
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.  
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan  
in rust met U die mij hebt voortgeleid.  
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan  
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Het is het eeuwige erbarmen,  
dat mijn besef te boven gaat,  
het zijn de liefdevolle armen,  
het is zijn hart, dat openstaat.  
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft  
die Hem het hart gebroken heeft.

Daarop wil ik gelovig bouwen,  
getroost, wat mij ook wedervaart;  
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,  
wanneer mijn zonde mij bezwaart.  
Steeds vind ik daar opnieuw bereid  
oneindige barmhartigheid.

**Koor: I will praise Him**

#### **Welkom**

**Zingen, staande: 't Hijgend hert der jacht ontkomen**  
( Psalm 42: 1 en 5, oude berijming )

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,  
schreeuwt niet sterker naar 't genot  
van de frisse waterstromen,  
dan mijn ziel verlangt naar God.  
Ja, mijn ziel dorst naar de Heer;  
God des levens, ach wanneer  
zal ik naad'ren voor uw ogen,  
in uw huis uw naam verhogen?

Maar de Heer zal uitkomst geven,  
Hij, die 's daags zijn gunst gebiedt.  
'k Zal in dit vertrouwen leven  
en dat melden in mijn lied;  
'k zal zijn lof zelfs in de nacht  
zingen, daar ik Hem verwacht,  
en mijn hart, wat mij moog' treffen  
tot de God mijns levens heffen.

**Stil gebed, Votum en Groet**

**Koor: Veni Jesu Amor mi**  
**Elk uur, elk ogenblik**

**Gebed**

**Schriftlezing: 1 Joh. 5: 11 - 13**

Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.

**Zingen: Volle verzeek'ring** ( Joh. de Heer 197: 1, 3 en 4 )

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!  
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed.  
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn,  
wedergeboren door Jezus' bloed.  
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn  
in mijnen Heiland; Jezus is mijn!  
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn  
in mijnen Heiland, Jezus is mijn!

Volle verlossing, gans vrij te zijn,  
'k mag alles leggen in Zijne hand;  
't harte naar boven, 't oog hemelwaarts;  
zo Jezus volgen naar 't Vaderland.  
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn  
in mijnen Heiland; Jezus is mijn!  
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn  
in mijnen Heiland, Jezus is mijn!

Volle bewustheid; Hij leeft voor mij!  
Dit geeft mij blijvend, heerlijk genot!  
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij,  
'k mag nu steeds leven voor mijnen God.  
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn  
in mijnen Heiland; Jezus is mijn!  
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn  
in mijnen Heiland, Jezus is mijn!

**Koor: Coming home**  
**Al de weg leidt mij mijn Heiland** ( koor: 1 en 2 )

Allen: Al de weg leidt mij mijn Heiland,  
door al 't aardse stormgebruis,  
en volkomen vreugde wacht mij,  
in het zalig Vaderhuis.  
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,  
aan Zijn voeten nederleg,  
zal mijn lied voor eeuwig wezen:  
"Jezus leidde m' al de weg."

**Verkondiging: "Mijn toekomst ligt vast"**

**Na kort meditatief orgelspel zingen:**

**God heeft mij zijn Zoon gegeven**  
( Gezang 445, Liedboek '73 )

God heeft mij zijn Zoon gegeven,  
door 't geloof nam ik Hem aan;  
ja, ik weet het, ik zal leven,  
en door Hem ten hemel gaan.  
Zelfs eer ik nog was geboren,  
heeft mij God in Hem verkoren,  
eer zijn woord met scheppersmacht  
dit heelal tot aanzijn bracht.

Jezus Christus is gestorven,  
is verzezen, ook voor mij,  
heeft de zegepraal verworven  
en het leven, ook voor mij.  
Aan Gods rechterhand gezeten,  
zal Hij nimmer mij vergeten,  
maar, uit deernis met mijn lot,  
treedt Hij voor mij in bij God.