

Inzameling van de gaven, in drie rondgangen met als bestemming;
1. Diaconie; **2.** Pastoraat en eredienst; **3.** Onderhoud gebouwen

Zingen slotlied, staande: Uit uw verborgenheid, met Jozefkoor
(Lied 500: 1, 3 en 5)

1 Uit uw ver-bor-gen-heid
voor-bij aan on - ze gren-zen,
straalt lich - te eeu-wig-heid
als dag-licht voor de men-sen.
Uw wij - de he-mel welft
zich rond o - ver de aar - de.
Gij zult op vas - te grond
ons voor het don-ker spa - ren.

Uit uw verborgenheid
nu aan de dag getreden,
hebt Gij uw heil gezocht
bij mensen, hier en heden.
Zoals Gij kwam om ons
met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn
waarmee wij U begroeten.

Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.

Zegen, beantwoord met driemaal gezongen 'Amen'.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Olaf en Sandra geluk te wensen met de doop van hun dochter.

Tevens kunnen we elkaar van harte een Gezegend Nieuwjaar toewensen; daartoe is gelegenheid in de hal en de zalen aan de achterzijde van de kerk. Daar is ook koffie, thee en fris.

Wij wensen u en jou een goede zondag toe en een gezegend 2018.

Het grootste Geschenk!



Kerkdienst in de Jozefkerk te Assen
op Epifanie/Driekoningen
zondag 7 januari 2018

waarin de Heilige Doop bediend wordt aan:
Madeleine Feline Isadore van den Akker

Jozefkoor
organist: Johan Timmer
voorganger: ds. Ron Koopmans

Zingen voor de dienst

Gij die alle sterren houdt (Lied 919: 1, 2 en 4)

- | | |
|--|---|
| <p>1. Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.</p> | <p>2. Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinstrend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, -
al hun glans / dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.</p> |
|--|---|

- 4.** Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, -
geef ons moed; / 't is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Wees mijn verlangen (Opwekking 520)

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Die als Israëls vertroosting
hoop aan alle mensen biedt,
die als wereldwijd verlangen
ieder hart vult met een lied,</p> <p>3. die als een geboren koning,
in een kind aan ons verscheen, -
zoek in elk van ons uw woning,
richt ons op uw Rijk alleen.</p> | <p>4. Ga ons voor in al uw glorie,
Zon van de gerechtigheid,
die ons bijlicht met uw liefde
nader tot de Vader leidt.</p> <p>5. Laat uw Geest voor altijd waaien,
tot Hij ieders hart bewoont.
Uw genade zal genoeg zijn
voor wie knielen voor uw troon.</p> |
|--|--|

Prediking

Orgelspel

Zingen: Ik kniel aan uwe kribbe neer (Gezang 141, Liedboek '73)

- | | |
|--|--|
| <p>1. Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.</p> | <p>2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voordat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.</p> |
|--|--|

- 3** Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon, die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Welkom, aan onze nieuwe kerkrentmeester Douwe de Beer,
opvolger van kerkrentmeester Jan Nijland.

Gedachtenis

Zingen, staande: Psalm 121: 4

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Dankgebed

Zingen: Hoe helder staat de morgenster (Lied 518: 1)

Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Kom tot mij, zoon van David, kom,
mijn koning en mijn bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk, vriendelijk, schoon en heerlijk,
zo begeerlijk, mild in 't geven,
stralend, vorsteljk verheven.

Schriftlezing: Mattheüs 2: 1 - 12

Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem eer te bewijzen. 'Koning Herodes schrok hevlg toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. 'In Bethlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet: "En jij, Bethlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden". Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: 'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het Kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.' Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het Kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het Kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het Kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Zingen: Kom tot ons, o langverwachte, met Jozefkoor

1 Kom tot ons, o lang-ver-wach-te,
die de naam Be - vrij-der draagt, -
dat ons zoe-ken en ver-dwa-len
u als rust-punt vin-den mag.

Woord van welkom en mededelingen

Zingen aanvangslied, staande: Heer onze Heer (Psalm 8: 1 en 2)

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kinderen doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt Ge uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: Klein Gloria (Lied 195)

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
(daarna gaan we zitten)

Inleiding op de dienst / Woorden over de Doop

Jezus Christus heeft gezegd: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest". De Doop is een teken en een bevestiging van onze verbondenheid met Christus, met zijn dood en met zijn opstanding. Wij worden gedoopt in de naam van de Vader, want God de Vader neemt ons op in zijn Verbond van genade, en wil ons alles geven wat wij nodig hebben bij het volbrengen van onze roeping. Wij worden gedoopt in de naam van de Zoon, want God de Zoon neemt al onze zonden en noden voor zijn rekening, en verlost ons uit de heerschappij van de dood, opdat wij leven door Hem. Wij worden gedoopt in de naam van de Heilige Geest, want God de Heilige Geest wil bij ons wonen, ons vervullen met de genade van Christus, ons de weg wijzen tot de volle waarheid, en ons bekwaam maken tot alle goed werk.

Zingen, staande: Aan U, Vader, alle glorie

(tekst Sytze de Vries, melodie Lied 103c)

1. Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit den hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.
2. Om de Zoon U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

3. Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

De dopeling wordt binnengebracht

Doopgebed

Doopvragen

Geloof u in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de Heilige Geest?

Erkent u, dat onze kinderen in de Doop het teken en zegel van Gods liefde ontvangen, en daarom als leden van de Gemeente gedoopt worden?

Beloof u uw kinderen in dit geloof van de Kerk op te voeden, en hen te laten delen in de gemeenschap van de Gemeente en het onderricht van de Christelijke Kerk?

Wat is daarop uw antwoord?

Antwoord van Olaf en Sandra van den Akker

Rond de doopvont, zingen met de kinderen:

Een parel in Gods hand (Ev. Lb. 471, refrein)

Weet je dat de Vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent,
een parel in Gods hand, een parel in Gods hand?

Ik weet, dat de Vader me kent.
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben,
een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

De doopvont wordt met water gevuld, door Avalon van den Akker

Bediening van de Heilige Doop aan:

Madeleine Feline Isadore van den Akker



Zingen, staande: Abba, Vader (Opwekking 136: 1 en 2)

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

De doopgeschenken, gegeven door de kinderen en door ouderling Ernst Lutgert

Gesprekje met de kinderen

Bij het weggaan zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht;
dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar; het is voor allemaal!

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 60: 1 - 6

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.

Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de Heer.

