



Zondagsbrief Jozefkerk

20^e jaargang, nr.45; 16 juli 2017

Contactpersoon voor de zondagsbrief van 23 juli

Anneke Kramer, tel. 347993

e-mail: zbrf@jozefkerk-assen.nl

Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur.

www.jozefkerk-assen.nl | stichting sociaal & culturele activiteiten Jozefkerk |
info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk!

Voorganger	ds. Ron Koopmans.
Ouderling	Peter Stam.
Diakenen	Annet Kiers, Rinke van Veen en Hans van Selst.
Organist	Maarten Groen.
Koster	Betsie Kraan.
Lezingen	Romeinen 7:21 – 8:6; Mattheüs 13: 1-9 en 18-23
Liederen	Lied 314; Klein Gloria (Lied 195); Psalm 48: 1 en 3; Wij zijn bij U gekomen; Psalm 65: 2; Lied 764; Lied 326; Lied 315.
Collecten	1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.
De bloemen	gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Kuiper-Katerberg.

Oppas is er voor kinderen van 0 – 4 jaar. Leiding: Rianne Hoekstra en Veronie Veldkamp.

Kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.

Leiding jongsten: Sandra van Haren en oudsten: Gisela Götz.

Tekst: Als de mensen horen dat Jezus bij de oever van het meer is, willen ze graag Zijn verhalen horen. Er zijn zoveel mensen dat Jezus bijna in het water staat. Hij vraagt of hij in de boot van Simon Petrus mag staan. Zo kan iedereen hem goed horen. Als Hij klaar is, gaan ze met de boot het meer op om vissen te vangen. De discipelen begrijpen er niets van, want ze hebben de hele nacht niets gevangen en overdag vang je toch niets? Toch luisteren ze naar Jezus en gooien de netten uit. Ze vangen zoveel vis dat de netten bijna scheuren. Jezus is een bijzondere man, dat blijkt wel weer. Hij zegt: "voortaan gaan jullie mensen vangen". Wat zou Hij daarmee bedoelen?

Volgende week zondag 23 juli

hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. Schriftlezing is Marcus 5: 21-43, het verhaal van de opwekking van het dochttertje van Jairus en van de bloedvloeiende vrouw. In het kader van de serie 'Bizarre Bijbelverhalen' staan we stil bij de betekenis van dit Evangelie voor deze tijd.

Koffiedrinken

Vanmorgen is er na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal en de zalen aan de achterzijde van de kerk. Daar is koffie, thee en fris. Van harte aanbevolen!

Activiteiten in de wijkgemeente

woensdag 12.30 uur: Middagpauzediens Bethelkerk (ds. R. Koopmans).
donderdag 13.30 uur : Fietsen vanaf de Jozefkerk, info. Dhr. Gruppen, tel. 0592-316845.
Zaterdag 13.30-16 uur: Openstelling Jozefkerk en Mariakerk.

Als de kinderen naar de nevendienst gaan zingen wij:

Wij zijn bij U gekomen om kind aan huis te zijn;
wij openen onze harten, Heer, voor uw groot geheim.
O lieve God, wij vragen: kom heel dicht bij ons staan.
Wij leven door uw liefde, wij leven door uw naam.
Wij zijn bij U gekomen, want Jezus gaat ons voor.
Zijn hartelijke liefde wijst ons het goede spoor.

Tentoonstelling Reformatie: gastheren/gastvrouwen gezocht.

De werkgroep 500naLuther organiseert in de Jozefkerk van 6-20 augustus de tentoonstelling over de Reformatie in Groningen in Drenthe. Op 5 augustus om 14.30 uur is de opening in de Jozefkerk met een lezing door Jochem Abbes over de Reformatie in Drenthe. Vrije toegang. U bent van harte welkom! Voor de tentoonstelling zoeken we gastheren en gastvrouwen die in tweetallen de bezoekers welkom heten in de hal en kerkzaal. U kunt zich opgeven voor dinsdag 8 augustus t/m zaterdag 19 augustus van 11.00-13.30 uur en van 13.30-16.00 uur. Op maandag 14 augustus is de kerk niet open. De meeste werkgroepleden zijn in deze weken op vakantie. Daarom vragen we u als gemeenteleden om uw medewerking, ook voor het oppassen op gebouw en goederen. Aanmelden kan bij Jenny Kloosterhuis, via mail anne201@live.nl of T 06 2845 4638. Opgave kan tot zaterdag 29 juli, graag met vermelding of u in het bezit bent van BHV- of EHBO-diploma. Al vast hartelijk dank voor uw medewerking.

Gebed voor de operatie

Blijf bij mij Heer, allen zijn weggegaan,
ik heb gezegd dat ik niet bang zal wezen,
maar ach, U kent mij en U kent mij vrezen,
U ziet mijn onrust , mijn verborgen traan.

Blijf bij mij als een vreemde donkerheid
op klare dag zich over mij heen gaat leggen,
als ik niet denken kan en niets kan zeggen,
vertroost mijn hart dat angstig is en schreit.

Blijf heel dicht bij mij Heer, wanneer ze mij
straks met hun blinkende en scherpe dingen
en met hun wetenschap zullen omringen
sta hen, die mij behandelen, ter zij.

Blijf bij mij, o geef mij een een beetje moed,
en wil mij alstublieft wat rustig maken.
en blijf, wanneer ik straks weer mag ontwaken.
ook dan dichtbij o Here, maak het goed.

